

SADAKA

"Kıyamet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır" Hadis.

Sadakada Hakkın rızası gizlidir.

Sadaka zekatın gözle görülemeyecek kadar küçülmüş nüvesidir.

Yüzünü kızartarak sadaka isteyen bir dilenciye ihtiyacından çok sadaka vermişti.

Kabede tavaf esnasında birinin uzanmış uyuduğunu gördü. Uyardırdı.

Tebessüm ederek burada uyumanın hürmetsizlik olduğunu, yarın azaba düşer olabileceğini tatlılıkla söyledi. Ve tavafına devam etti.

Yaptığı bu ikazın doğru olduğunu düşündü ve ferahladı.

O gece rüyasında iki nurani zatın kendisine geldiğini gördü.

- Biz Resüllullahın elçileriyiz. Hemen önümüze düş. Seni mahkemeye götüreceğiz dediler.

- Adam titremeye başladı. Bir çölde ağaçlıklı bir yere geldiler, Adamlar içeri girdiler.

Ya Resüllullah getirdik dediler. Mahkeme kurulmuş uykudan uyandırdığı adam da orada ayakta duruyor.

- Bu mümin kardeşini uyurken uyandırmışsın, istirahatine mani olmuşsun, seni şikayet ediyor. Ne diyeceksin?

- Evet bu doğrudur onu uyandırdım. Titreyerek Ya Resullullah, onu orada uyuduğu için, hürmetsizlik saydım, bir azaba uğraması için uyandırdım. Onu rahatsız etmek bile aklımdan geçmedi.

Resul-ü Ekrem, şikayet eden adama sordu, bu cevaba ne dersin?

- Mademki böyle rahatsız etmek değil, bana iyilik maksadıyla yapmış, ben hakkımı helal ediyorum dedi.

Adam uyandırdığı zaman heyecandan titriyordu.

Utandı ve ağladı.

Sabah namazını kıldı. Kabe'yi tekrar tavafa başladı.

Birden o adamı orada gördü.

Yanına yanaştı.Şu yaptığını gördün mü, beni Resullullaha şika-

yet etmişsin .

Adam hala titriyordu. Gözlerinden de sessiz yaşlar akıyordu.

Rüyada şikayet eden adam:

Sen bana başkasına yüz kızartmayayım diye bol sadaka vermiş-tin. Belki hatırlamazsın.

Maksadım şikayet değil, seni Resülullah ile görüştürmekti. Ama sen utancından hep yere baktın da, oturan Resullüllaha bakmadın de-di.

Allah için ihtiyacı olana yardım etmek, yedirmek, içirmek, giy-dirmek ...

Güzel söz söylemek . Teselli etmek bunların hepsi boy boy, dere-ce derece sadakadır bunu unutma...

"Kıyamet günü hesap görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır." Hadis-i Şerif.

Baha ile değil. bahane ile Allah'ın rızası kazanılır. Resullüllahın sevgisi elde edilir.

Sadaka verirken, yaparken gizli yap. Yardım ettiğin kimseyi ör-selemeden. Gururuna toz kondurmadan yap...

Dilenerek değil. Sözle değil. Hali ile ihtiyacını sessiz, sözsüz anla-tana sadaka ver...

Cami kapılarında, dükkan dükkan gezen, kapı kapı do!aşan, on-lar Haktan başkasından rızık isteyen, küfre yakın delalet içinde bulu-nanlardır.

İhtiyacını Allah'tan isteyene Hak bir kulu vesile ederek sadaka veririr

O halde sakada vermek için Hak yolunda kuyruğa gir, bekle. Sa-na da bir iş havale edilir.

Sadakayı (Kimseye) verdiğini söyleme .Falancaya yardım edecek-ler. Elinde makbuz dolaşma.

Hakkın rızası zorla alınmaz. Dikkat et küfre girme... "Sail" Ahiret postacıdır. Ahirete göndereceğin bir şey var mı diye sormaktır.

Sadaka ahirette bizim azığımızdır.

Bunu unutma...

"Sail" dilenci değildir:

Sakın aldanma... O dilenciye sadaka verirsen, onu o işe teşvik edi-yorsun demektir.

Dikkat et...

Kula el açanın ya Hakka el açmaktan yüzü yok, veyahut küfürde olduğunun farkında değil.

Dilecilik bugün küfür mesleği haline gelmiştir.

Zekatını vermeyip sadaka veren delalettedir. (Şüphede).

Sadaka verip, zekatını vermeyen ise Cehennemdedir. (İNKAR-DA) .

Birinde şüphe, diğerinde inkar vardır.

Malına, vücuduna, haram giren kimsenin, ne sadakası, ne de zekatı indi ilahide makbul olmadığı gibi (söylemiyorum) alana da helal değildir.

Ne demek istediğimizi izan sahibi anlar.

"Küçük günahlar ısrar ile büyür.Büyük günahlar da istiğfar ile erir gider." Hadis.

SADAKA:

Hakkın esmalarını fiili zikirdir.

Para ve mal ile yardım.....	: El Malik
Yiyecek ile yardım.....	: El Rezzak
Güzel ve teselli edici sözler.....	: El Kelim.El Semiğ
Affederek güler yüzlü olarak.....	: El Basir
Dua ile.....	: El Deyyan
İbadet ile.....	: El Mabud
Hizmet ile.....	: El Azım Vel İkrâm
Nasihât ile.....	: El Alim
Sahavet göstererek.....	: El Gani
Tevazu ile.....	: El Mütekebbir
Kanaat ile.....	: Es Şekür
Sabır ile.....	: Es Sabur
Merhamet ve Şefkat ile.....	: Er Rahim

Bu hareket ve hallerin devamlı olması sadakadır.

Fakirlerin sadakaları: El Mabut (İbadet),ESSABUR (SABİR) El Şükür (ŞÜKÜR) iledir.

Buradaki fakir dilenci değildir. Dilencilik İslam'da yasaktır. Haramdır, küfürdür.

Yoksulluk içinde yüzer, kimseye söylemez. fakir budur.

Sail: Muhtaç olan. (Bunu geri çevirme). ÂYETİ

Küfrünü koru. Bir daha yapmaması içindir.

Allah böylelikle o fakiri korumak, yola getirmek için (SAİLİ) boş çevirme buyuruyor. Amma bu hitapta Resul-ü Ekrem'e hitaptır, kullara değil... Burası çok ince bir noktadır...

Bir hadis-i şerifte (Az kalsın fakirlik küfr oluyordu). Fakirlik Hakkın verdiği bir nimettir.

Dilencilik küfürdür. Haktan başkasına el açmaktır.Yönelmektir.

Rızık ne takdir edilmiş ise, istesen de istemesen de (bir) miktar gelecektir. Hak böylelikle o kulun (EL Mabud , ES Sabur, ES Şekür) esmalarını takviye ve onu imtihan ediyor ki, mertebe versin diye...

Fakirlerin ve zenginlerin murat edilmesinin Hakkın vereceği emirlere inanmak ve Hakka inkiyat derecesinin ölçülmesidir.

(İmtihan için)... Fakir olmasa zekât verecek bulunmaz. Zengin ol mazsa zekâtın hikmeti kalmaz.

Her şey zıttı ile kaimdir. Bu muvazenenin devamlı olmasını temin için, çalış, rızıkını ara emrolunmuştur.

Buğday bir dane. Bunu toprağa ekmezsen çoğalmaz . Onun çoğalması buğdayda ve toprak ta gizlidir.

Bu fiili yapmak, yani buğdayı toprağa ekmek rızık peşinde koşmak demektir. Onun için bir buğdaydan (yüz) dane oluyorsa, onun içinde toprağın, güneşin, suyun, o dane buğdayında Hakkın, iştiraki vardır.

Bu oluş içinde Hakkın yaratma (verme emri) kudretinin hakkı vardır. İşte zekât budur. Rızıklara haram karıştırmamak demek bu hakları kirletmemek demektir.

Rızık onda dokuzu ticarettedir buyurulmuştur.

Dokuzu senin, geri kalan bir hakkın, toprağın, suyun, güneşin hakkıdır. Ona ne hile, ne haram, ne ihtikar karıştırmak haramdır. Hakka karşı hile kullanıp herkesin birden bire anlıyamıyacağı Hakkı inkar gizlidir.

Devam edilir. Tövbe edilmez, bilinmezse dindar olduğunu zanneden, ibadet yapan kimse haberi olmadan münkirdir.

Bütün ibadetleri, zikirleri, beyhudedir. Hem de Cehennem azabını çok tan haketmiştir.

Bunların son nefesleri imansızlık ile çıkar.

Bu gibi hareketlerde (Allah büyüktür, affedicidir) sözleri de Hakkın emirlerinde hile vardır, bizi korkutuyor hissini bilmeden doğma-

sıdır. Bu da küfürdür.

Fakat son nefeste herşeyi idrak(ederlerse de, imansız olarak giderler.

İslam dini tevil dini, kendi kendine hüküm verme dini değildir. Her şey aşıkardır o kadar... Ya emirlere harfiyen inkiyat veya kaytar-mak... Hangisini istersen...

Fakat yine mümindirler. Bir hadiste (İnsan mümin doğar, mümin olur.) Bu şu demektir.

İnsan imana gelmek, Hakka inanmak kabiliyet ve mekanizması ile yaratılmıştır.İnsanda inanmamak nüvesi diye bir şey yoktur. Bu haslet ve hassadan dolayı insan mümin doğar, mümin ölür. Bu hassayı iman ile ortaya çıkarmak lazımdır ki, hakiki İslam ola o kimse... İslam bu hassayı anlıyarak, Hakka teslim olma yolu, çaresi İslam müessesesidir.

Tövbe ve istiğfar bu hassayı temizlemek için Hakkın yardımını istemektir. Onun için tövbe kapıları İslamda son nefese kadar açık bırakılmıştır. Allah'ın ADL ESMASINA Hakkın kendi ahdidir.

Bütün haramlar bu ahde karşı kulun hürmette kusur etmemesi için büyük ilahi bir yardım olmak üzere emredilmiştir.

"Sadaka ömrü uzatır" Hadis.

Sadaka: Ne farz, ne vacip, ne de sünnettir.

Kul ile Allah arasında manevi ve maddi bir sıdır.

Sadaka: Helal kazanç ve haram bilmeyen bir kimsenin Hak emirlerini yerine getiren bir kulun işidir.

Umumi olarak haram; hangi dinden olursa olsun, fazilet, doğruluk adalet, insanlık hudutları içinde kazancın bu hudutları aşmasıdır.

Bu islam dininde başkadır.

Bir de hakkın men ettiği hareket, fiil, rızık bakımından hudutludur.

Ömrün müddeti rızık ile alakadardır. Rızık biterse ömür de biter.

Kaba bir misal vererek ince bir şey anlatalım:

Sana tahsis edilen iki yüz kilo yağ farz edelim;

Bunu şu kadar senede yiyeceksin. Diyelim ki 10 seneden sen bunun 50 kilosunu sadaka verirsen geride 150 kilo kalır:Fakat rızkın bittiği zaman göçeceksin. Amma 10 senelik 200 kilo yağ 50 kilo eksik o halde 10 seneden evvel müddeti sen sarfettin.

50 sadaka verseniz hak yolunda Allah gani olduğu için sana bu 50 x 10 misli verir. O zaman 50 kilo 500 kilo olur ve geride 150+500

650 kilo oldu 10 senelik sadakaların. İşte ömrün uzadı demektir .

Sadaka zorla alınmaz. Zorla sadaka ve yardım istemek doğru değildir. Bu hal şu hali doğurur: Birisi "Allah aşkına. Resulüllâh aşkına. Allah'ı seversen,Resulü seversen"bana sadaka ver diyen kimseye sadaka vermezsen ne olur?

Bir şeyi sevmek vermeyi mucip değildir.

Yukarıdaki şarta riayet etmeyen hakikate yakın olmadığını olaya mana vermemiş (HAŞA) sevmemekteği için vermemiş olacak bunda hakkı da yoktur.

Böyle isteyen kimse Allah'ı, Resulü alet olarak kullanmış olur . Niçin para istiyor . ihtiyacı için , rızkı için. Allah kulun rızkını tekeffül etmiştir.

Hülasa burada rızkın nereden geldiğini unutmak vardır.

Yardım istediğin şahsı rencide edip onu hataya götürmek vardır.

Fakirlik az kalsın küfr oluyordu,hadisinin manası budur.

"Komşusunun aç olduğunu bildiği halde , evinde yemek yiyen bizden değildir." Hadis.

Bunlar yardımın Hakka isyan bilmiyerek kul yapmasın diye emrolunmuş ve bildirilmiştir. Fakirde olsan sadaka ver.

Sadaka her kesin anlayacağı şekilde şudur: Bir öğün aç birini doyuracak miktarında olacaktır.

Bozuk para cüzdanı, ekmek dilimi, eski ceket, pantolon veya palto, eski bir ayakkabı bunlar sadaka değildir. Yardım olabilir. Sadaka Hakkın "El gani" esmasının fiili zikir ve tesbihidir.

İslamiyette her türlü emir dışı bir disiplin değildir. Şeriat dedikleri çember: Müslümanın inançlarını, ibadetlerini, yaşayışını, eylemlerini murakabe eden bir sistemdir. Bununla mümini disiplin altına alarak Hakkın korumasıdır .

İslamda hiçlik ve yokluk mefhumu diye bir şey yoktur. Madde mâbut değildir.Müslüman maddeye mabut olma değil,mabet olma şerefini tanır. Bu suretle Allah 'ın arzu ettiği. peygamberin dilediği şekle, kamil insan haline gelmesini temin eder.

İslamiyette şeriatçı, tarikatçı diye bir şey yoktur. Bunu ileri sürmek (Yobazlık) ne ise odur.