

"YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ YAZILACAK SIRLARIN SONU"

Bu risalede yazılı olanlar,bir insanın diğerine öğreteceği şey değil...
Bu soruları az kişi sorar . Cevabını da çok az kişi dinler.
Mukaddemeönsözümüz yoktur.Kendisinde önsöz olanlara hitaptır.
Perdeler vardır insanın gözünde .
Perdeler vardır insanın kulağında.
Perdeler vardır insanın aklında.
Merak etmeyin bu perdelerin arkasındakini.
O perdelerin arkasından geldik arz üzerine .
Seyretmek için kendi kendimizi ...
Bir gün gelecek.delip perdeyi arkasındakini görmek için...
"EL RASİHUNE FİL İLM" Biz insanlara misaller söylüyoruz.
Onları ilimde rasih olanlar anlar. "AYET".
Kuranın üç varisi vardır. Fatır süresinde buyrulur.
Bu üç varis kimdir?
Her önüne gelen Kur'an varisi değildir.
Hz. Musa Peygamber olduğu halde Hızır'dan ilmi ledün öğrendi.
Kuran Âyetlerinin bir kısmı : Mecazidir. Temsilidir.
Enfüsi olanı vardır, afakı olanı vardır.
Te'vile muhtaç olanı vardır .
Musa - Hızır hikayesi. İki deniz ne demektir ?
Hızır kimdir? İlmi Ledün ne demektir?
Kurumuş balığın dirilip suya atılması ne demektir?
Miraç nedir? Kab-ı Kavseyn nedir? Namaz müminin miracıdır
ne demek tir?
Tevhid nedir?Bunları milyonlarca müslümanlardan çok azı anlar.
Allahın ipine sarılınız. "ÂYET: 3/103"
"VAGTESİMU BİHABLİLLAHİ CEMİA" bu ip nedir?
Bunları velâyet sahibi olanlar ciltlerle yazmışlardır. Perdeli olarak.
Bugün bu kitaplardan uzaklaştık. Kütüphanelerde güvelerle arkadaşı,
kendilerini kaybetmeye çalışıyorlar.
Bu hal niçin böyledir? Bu ne demektir?
Zahiri emirleri yapan Müslümandır. Kemalât tevhid ile olur.
"LAİLAHE İLLALLAH" demek kolaydır
ŞEHİDELLAHÜ İNNEKE LAİLAHE İLLALLAH demek irfan
işidir.

Kuranı kerimde insanın yaratılışı hakkında bir çok haberler olduğu gibi, terkip ve yaratılış malzemesi olarak da malumat mevcuttur.

Bu âyeti kerimelerde üç esasın tecellisi gizlidir.

- 1 - Allahın murat ve arzusu .
- 2 - Bildirdikleri.
- 3 - Allahın kudreti, Gücü.

Yaratılıştta, mekânda bulunan malzeme olarak bildirilenler şunlardır :

- 1 - Tıyn : Sıcak çamur. (Lav)
- 2 - Salsal : Ateşte yoğrulmuş gibi sıcak kuru çamur.

Ateşte yoğrulmuş yani yanmış kızgın ve yek diğerine yapışmış kuru "maden kömürü yandıktan sonra yekdiğerine yapışmış gibi."

Lavin soğuması, suyunu kaybettikten sonra adeta sünger manzarası almış gibi.

- 3 - Hame : Suretlenmiş neşv ü nemaya uygun karabalçık.
- 4 - Turap : Bugünkü toprak. Yani yukarda zikredilen safhaların sonunda zamanla intikale uğramış. Münbit hale gelmiş toprak... Bu duruma göre bu devirde canlı ve nebatat var demektir.

Bunlardan başka da şunlardan bahsedilmektedir.

- 1 - Nutfe = Meni.
- 2 - Alaka = Pıhtılaşmış Kan. Burası çok mühimdir.
- 3 - Su = Min Maa .
- 4 - Tek Bir Can. MİNNEFSİN VAHİDETİN .
- 5 - Müsbet. Menfi. Dişi. Erkek (Zevceyn)

Şimdi bunların genişletilmesine geçelim :

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ

- 1 - "İZ KALE RABBÜKE LİLMELAIKETİ İNNİ HALİGUN BEŞEREN MİN TIYN" (Sad suresi). 38/71

"Cenabı Hak Meleklerine söyledi. Ben sıcak çamurdan insan yaratacağım". (Allah' ın Murad ve Arzusu .) "İstikbalde"

Burada "Tıyn" sıcak çamur.

Arz teşekkül ettiği zaman sıcaktı.

"Tıyn" Burada (Lav)'dır. Bu âyette murat vardır. İstikbalde yaratacağım. (Tıyn) de evvelden yaratılmış manası vardır.

Tıyn mevcuttur. Hakkın kün emriyle yoktan var olan kainatta ...

Aradan uzun yıllar geçti. Tıyn değişti. Soğudu.

Arzın kabuğu husül buldu. " Kant- Laplace " Nazariyesi.

Mekânsızlıktaki oluşları mekândaki (zaman) ölçüsüne vurduğumuz zaman, milyarlarca yıllar ortaya çıkar...

En basit olarak, elektrik ve ziyanın saniyedeki sürati üçyüzbin kilometredir. Bunu mekânda zaman ölçüsü olarak bir an olan saniye ile ölçmek aczi derecesine düşüğümüzün, kimse farkında değildir. Mekânda herşeyin, her varlığın, her maddenin bir oluş müddeti vardır. Dünyada her şey bu müddet ile mütalaa hududuna girer.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ

2 - VE LAKAD HALAK NEL İNSANE MİN SALSALİN. MİN HAME İN MESNUN. ("ÂYET: 15/ 26)

"İnsan Salsal'den halk (Edildi). (Hicir süresi 15/26)

Neden halk edildiği bildiriliyor.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

"HALAKAL İNSANE MİN SALSALİN KEL FEHNAR " (Yaratacağım) Murat ve arzusunun haberi. (Ayet: 55/ 14)

İnsanı ateşle yoğrulmuş gibi kuru çamurdan (Yarattı).

Çamuru halk etti ondan sonar yarattı.Malzeme bildiriliyor.(Kudret)

Burada " Salsal" sıcak kuru çamur. (soğumuş lav).

3 - " HAML" biçim verilmiş , suretlenmiş neşvünemaya uygun karabalçıktan (Yarattık) "Kudret" .

"MİN HAMEİN MESNUN" Arz teşekkül etmiş. Her şeyin olabileceği bir kıvama gelmiştir.

İlk evvel bu devirde : "HALAKAL CANNE MİN MARİCİN MİN NAR " .

"Cini halis alevden yarattı"

Cinler insandan evvel halkedilmiştir. İlk devrin iklimine uygun arzda insan yaratıldığı zaman iklim değişmişti "HAME" teşekkül etti. O zaman cinler görülmez oldu.

Buharın soğukta görünür, sıcak ta görünmez olduğu gibi : vasat değiştiği için "NAR" dan yaratılan görünmez oldu .

4 - KEMESLİ ADEME HALAKAHÜ MİN TURABİN. (Aliim-
ran: 3/59).

Ademi topraktan (Yarattığı) gibi.

"TURAB" toprak. Bugünkü toprak...

Hülasa olarak:

1 - Tıyn : Sıcak çamur (Lav).

2 - Salsal : Kuru çamur. Kelfehhar : (Soğumuş Lav).

3 - Hame : Karabalçık. Suretlenmiş neşvünemaya uygun kara toprak .

4 - Turab : Toprak . Bugünkü toprak.

Bunlardan başka yaratılış malzemesinin cinsleri bildirildikten sonra harcı , içine giren diğer nesnelere geliyor.

5 - Su : Min ma .

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ

"VALLAHÜ HALAKA KÜLLE DÂBBETİN MİN MA' "

(Nur suresi:24/45).

Her yaşayan mahlûku sudan halk (Ettik). (Kudret).

Burada canlılık ifade edilmektedir.

6 - MİN NEFSİN VAHİDETİN . (4/1) Tek bir candan (Yarattı).

Eşini de ondan yaratmıştır. Tek candan yarattı.

Ondan da eşini yarattı. "Havva" yı demek isteniyor.

Eğе kemiği nazariyedir. Kur'anda (Eğе kemiği) diye bir haber yoktur.

Bunun da sebebi vardır. Ülemanın böyle demesinde de bir sırrı belki gizlemek içindir. Veyahut doğrudan doğruya doğru olmayan bir rivayettir. Hiç bir kıymeti de yoktur.

7 - Zevceyn : Müsbet, Menfi. Dişi, Erkek.

"MİN KÜLLİ ŞEYİN HALAKNA ZEVCEYN " (Ayet:51/49)

Her şey çift yaratıldı.

Bütün bu âyetlerde Hakkın Murat ve arzusunun Kudretiyle her şeye kadir olduğu ifade edilmiştir

Bütün bunlar hakkın güç ve kudretlerinin mekânda görünüşüdür. Bütün bunlar da Hakkın görünüşüdür.

- Yaratacağım.

- Halk edildi.

- Yarattığı gibi.

- Şundan yarattı. Bu lafızlara dikkat edilirse (İstikbalde) ...

Malzeme yaratıldıktan sonra, ondan yarattı . Nasıl ki şunlardan yarattığı gibi. Onu da şundan yarattı...

Dünyanın birçok devirler geçirdiği hakikati bu ayetlerde gizlenmiştir.

Kün emri ile esası yaratıldı. Tekamül etti.

O malzemeye teker teker şartlara bağlı (Kün) emirleri kendilerine verildi.

Bir (tohum) bütün bunları havi. Malzemesi, cevheri her şeyi içinde gizli. Kün emir de verilmiş. (Şart, toprak, su, hararet, bakım emre itaat). (Emri hazırdır) yavaş yavaş o tohumda gizli (Kün emrinin muradı) ne ise ortaya çıkar.Bir orman olur bakarsınız... Her şey böyle, bir ahenk içinde kainatta...

Yarattığı şeyin devamı için onda bulunan cevherleri de:

اَلْمِنْىٰكَ نُوْفَةٌ مِّنْ مِّنِيْ بِمَنْىٰ تَرَكَانْ عُلُقَةً فَاَلَوْ فَسَوَىٰ

1 - Nütfе : Meni. "ELEM YEKÜ NUTFETEN MİN MENİYYİN YÜMNA" (Ayet: 75/37)

2 - ALAKA : Pıhtılaşmış Kan. "SÜMME KANE ALAKATEN FEHALAKA FESEVVA." (75/38)

(İnsanın kendisi meni parçası değilmi idi. Sonra kan pıhtısı oldu. O da onu yarattı. Ondan erkek, dişi çiftler çıkar.) Müteakip yaratmaya yardım mahlûklara yükletiliyor çok dikkat...

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَوِّ

"HALAKAL İNSANE MİN ALAK" İnsanı kan pıhtısından yarattı. (Âyet: 96/2)

Nutfe, alaka'dan insanın türediği, bu âyetlere göre Adem yaratıldıktan sonra insan neslinin nasıl teşekkül ettiği ifade edilmektedir. Yani yaratma kudretinin kadın erkek perdesi altında mekânda zuhuru murad edilmiştir.

Hakkın kudretinin hudutsuz ve milyarlarca çeşitli olduğu tecellileri gösterilmektedir.

Hakkın "Kün" ol emri ile kainat yoktan var olmuş felek nizama girmiş...

Suda balıklar, karada ağaçlar, hayvanlar, havada kuşlar yaratılarak binlerce yıllarda süslendi her yer...

Melekler halkedildi...Bugünkü ölçümüze sığmayan yıllar geçti... Rakamlara vurulamayacak kadar yıllar... Mekan düşüncesine göre . Hakkın muradı böyle ...

- 1 - Tıyn . Sıcak çamur (Lav)
- 2 - Salsal. Soğumuş kuru çamur. Kelfehhar Soğumuş (Lav).
- 3 - Hame : Suretlenmiş neşvünemaya uygun kara balçık.
- 4 - Turab : Bugünkü toprak.
- 5 - Sera : Nemli toprak ...

Bu beş safhadan geçmiş binlerce sene sonra (Sera) olan nemli toprakta her şey oldu .

Büyük ormanlar, çimenler, çiçekler, hayvanlar, kuşlar.

Sularda binlerce çeşit balıklar, süslendi her yer...

İnsandan başkasının neden halk edildiği bildirilmemiştir. (Yani diğer mahlûkların) Burası çok mühimdir. Melekler nurdan, cinniler dumansız ateşten...

Hak Cebrail'e bildirir :

Arz üzerinde (...) Yerinin gölgesi olan falan noktadan bir avuç toprak al...

Cebrailin avucu nasıldır bilmiyoruz. Yahut söyleyemiyoruz.

Cebrailin elinde toprak ... Arşimdan iki avuç su al ... Arş neresi. nedir. Bilinmez. Söylenmez.

Belki söze gelmez de ondan söylenemez.

Cebrailin elinde su ile toprak yoğruluyor " İlahi harç " Cebrail'e emir çıkar. At (Sera) yı... Parça parça çamurlar düşer... Nereye söylenmesi yasak bir yere mekânda... Hakkın esmaları, kudreti, güçleri tecelli eder. Her bir parçada... Bunlara toplan emri çıkar. Toplanırlar parçalar bir anda... İnsan şekli, insan mankeni teşekkül eder çamurdan ...

Birden bire çamur değişir... Milyonlarca hücre... Milyonlarca doku. Hakkın muradı ne ise öyle organlar,uzuvlar teşekkül eder bir anda... Bu parçaların toplanışı insan şeklinde olur. Ondan dolayı (Ben insanı kendi suretimde yarattım) buyrulur.

Esmaların toplanışı, muradın tecellisi bu şekilde, insan şeklinde vücut bulur.

Kemikler, etler, sinirler, kan insanda ne varsa her şey ...

Hay verilir.Can gelir.Hücreler başlar çalışmağa,Hakkın makinası...

Kalkar bu manken insan ayakları üzerine... Hakkın bu hünerinin sırrı ayaklarda tecelli eder.

Ayaklar, Allahın yaratma kudretinin en çok tecelli ettiği uzuvlardır. Ayak altı Allahın insan vücudunda yarattığı en büyük sırrı aşikar olduğu halde gizleyen uzuvdur .

Vücuttaki her organın ayak altında bir merkezi vardır.

Ayaklarda sağ ve solda vücudun bütün uzuvlarının merkezleri vardır. Bir çok hastalıklar ayak altından belli olur. Eğer bilirsen ... Birden ruh nefhedilir. İnsan Adem olur. O anda. Nefhetmek : Üfleme manasına gelirse de değildir. Nefh işgal etmek , şulelendirmek demektir.

Ruh Allahın, cesedde yaktığı bir şuledir. Allah'tan parça değildir. Allahın yaktığı şule veya şema değildir. Olmaz. Bu cümlede yanlış yoktur. Çok düşün. Tahlil et. Allahın emriyle ruhun cesette yaktığı şuledir. Lema'dır. Ruhu bilemeyiz .

Silkinir, Aksırır... Vücudundan çamur parçaları dökülür. Onlarda bir anda toplanırlar ...

Yeşil renk alır. Yakut olur... Sonra bu da düşer arza... Toprağın alındığı yere... Artan toprak bu ...

Bu ilahi olay bir Cuma günü olur. Cuma toplanma manasındadır. Nuh zamanında bu yakut siyahlaşır. Niçin... Onu bilsemde söyleyemem ... Hacerül esved işte bu ... Söz bu kadar...

O da insan gibi fanidir. Bu laf üzerinde tefekkür e t... O da bir gün insan gibi fani olacak... Bitecek, aşına aşına... O zaman işte biraz da sen düşün ne olacak. Bittiği tükendiği zaman. En son kalıntıyı Cebrail alacak... Bu büyük İlahi hadise Ademin yaradılışı Cuma günü Oldu dedik. Bunun için Cuma namazı erkeklere yalnız emrolunmuştur.

Daha çok ilahi hadiseler oldu ama... Bilemeyiz. Söyliyemeyiz ... Ademe secde ediliyor. Tahiyat secdesi tazim için... Hakkın kendi suretindeki yani esmalarıyla süslü Ademde tecelli eden Hakkın kudretlerine secde... Bu secdenin mukabili de Cuma günü Cuma namazı işte...

Cemaatle kılınır. Yalnız kılınmaz. Tazime mugayirdir.

Onun için Cuma namazını özürsüz terk doğru değildir. Sebebini söyleyemiyorum. İslâma, bilene hakaret etmiş olurum.

Kendinde tanımadığın çok ulvi, kudsi bir dost taşıyorsun ... Allah insanın (Görünmeyen kudret ve güçleriyle) içinde Ademiyet hamulesine sarılmıştır. Fakat bunu bilen çok azdır. Azdan da daha az...

Cenabı Allah her yerde hazır ve nazırdır.Güçleriyle hazır ve nazırdır.Bütün yaratıklar Allahın güçlerinin görünüşüdür.Güçlerde Hakkın görünüşüdür . Aslı her şey Allah ' ta hazır ve nazırdır.

Allahın Arşını kimse bilmez. Melekler bile bilmezler.

Cebrailin bilgisi de görmeye ait bir bilgi değildir. Levhi mahfuza dayalı bir bilgidir. Meleklerin bilgisi Resulullahın bilgisi gibi değildir . İnsanlar ancak maddi varlıkları incelemeye imkan bulabilirler. Levhi Mahfuz nedir.O uzun bir bahistir.Onu da siz öğrenin , kütüphanelerde bunun hakkında binlerce kitap vardır.

Şimdi yukarıda kısaca anlatılan ve akla dökülmesi güç olan ilahi hadiseyi dünya dekorunda bir nebze görelim :

Hakkın emriyle (Cebrail) Ademi yaratacağı toprağı (Turab. Sera) Kabede bir noktadan almıştır. İnsan mankeni yaratılmış, artan parçalar taş olmuş, yeşil yakut... Sonra Hacerülesvet ... O halde Hacerül esvette Kâbe toprağındandır .

Kâbeyi ziyaret: İnsanın aslına secdesidir. Hac Medine' de Resülü Ekrem'in son senelerinde emrolunmuştur.

630 Miladi tarihinde Mekke fethedilmiştir. Putlar Resülü Ekrem tarafından kırılmıştır. Ve Hac farziyeti başlamıştır.

632'de de Resülü Ekrem son haccından sonra ceseden dünyadan ayrılmışlardır.

Senden artan parçalara şahadet için Hacerül esvete el sürülür. Hacerül esvet öpülmez. Melekler Aderrıdaki Ademiyet hamulesine secde etti., taşa değil... Elini süren işaret parmağıyla sürer. Ve kendi elini kendi öper. Bu söze çok dikkat et aksini- yapma ... Yakutta: İnsan cesedinin terkibi vardır.Kabe toprağı özü... Hülâsası... Arşın suyundan bir zerre... El sürmek : Senden ona, ondan sana bir şey geçmesidir. Eğer temiz isen Hacerden sana gözle görülmez adeta elektriki bir (Proton diyelim) geçer. İnsan o anda başka olur.

Binlerce sürülen ellerden belki bir iki kişi buna vasil olur.

Yakut hakkında hadisler vardır : Boynunda yakut taşıyan veya yüzük şeklinde. Suda gark olmaz. Boğulmaz .

Dil altına konursa (atş) susuzluğu giderir.

Üzerinde yakut taşıyan,cesedini daima abdestli bulunduracak...

Vücudunun esasını bilenlerden isen,Abdestsiz ne kelam, ne yemek, ne içme yapam azsın.O zaman Hadisin doğruluğu ortaya çıkar. Yoksa aksi doğru değildir faide yerine zarar görürsün...

Yeşil yakut, kırmızı yakut, siyah yakut, damla yakut... Dökme yapma, sentetik yakut , yakuf değildir. Hatta yakut diye uydurma yakut taklit ve bilmeden istihza olur. Dikkat edin...

Bu laflar soytarılık değildir. Dökme yakut olursa da bu bir nevi insanın mührü mesabesinde. Fakat mühür insan değildir. İsim olarak kalır...

Havva topraktan yaratılmadı. Adem topraktan yaratılıp topraklıktan çıktıktan sonra Adem'in (eğ kemiginden) (...) günü halkediliyor. Fakat bu söz nazariyedir. Kur'anda eğ kemigi diye bir şey yoktur .

Kadının bu eğ kemiginden yaratıldı sözü,Havva'nın halkı hususu bambaşka bir yaratılış olmalıdır ki bunda birçok sırlar ve güzellikler gizlidir. Bu Hakkın muradının en büyük sırrıdır. Sır değildir amma... Yine sırdır. Söylenemez. Kadrosundadır. Bu sırrın bir ucu İsa'nın Hazreti Meryem'den babasız doğması, hakkın muradının başka şekildedeki tecellisinde gizlidir. Bundan dolayı (Fadıl) kadında erkekten 7 def'a daha fazladır. Bu sırrın gizlenmesi için Havva ananmızı şeytan kandırması, menedilen meyveyi yedirmiştir.

Şeytan niçin Ademi kandırmadı da Havvayı kandırdı?

Bunda büyük sır vardır.Hakkın muradının adeta bir kanunudur.

Şeytan âdeme secde etmedi. Havvaya secde mevzuu bahis değildir. Havva'nın malzemesi başka. Toprak değil... Bazı kabahat gibi görünen şeyler bazı hakikatlerin örtülmesi içindir. Yalan bundan dolayı İslamda menedilmiştir.

Yalan haramdır. Hatta şirktir. Niçin şirktir? Yalan büyük bir meseledir.Eğ kemigi sözü altında perdelenerek halkedilen Havvaya hususu bir ruh nefhedilmiştir. (TEK CANDAN) "nefsin vahidetin" Bu husus ruhtan ötürü (CENNET ANALARIN AYAĞININ ALTINA SERİLMİŞTİR) ve yine bu husus ruhtan ötürü analara süt verilmiştir. "Ana göz yaşı" Verilmiştir. (HAY TEZGAHI) verilmiştir.

Bazı ibadetler bazı uzvı sebepler perdesi altına gizlenerek bağışlanmıştır. Hayızlı kadınlara namaz bağışlanır.

Bu bağışlamada büyük bir sır gizlidir. Hayız perdesi altında... Hayızlı kadın hayız bittikten sonra gusül yapar. Bu gusül cünüp guslü değildir. Düşünmek gerek. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

Kadınlardan imam olmaz. Peygamber, Nebi olmaz...

Hakkın perdelerinden mahremiyet. Setr emrolunmuştur. Hakkın en büyük yaratığı kadındır. Amma bunun ne olduğunu kimse idrak

edememiştir. İdrak eden de söylememiştir. Söyliyemez de... Kadın şeytandır. Kadın insanı baştan çıkarır. Bunlar lakırdı değildir. Hakikat değildir. Zayıf kimselerin sözüdür. Bundada bir şey ifade edilmektedir.

Rüyada bile Şeytan'ın temessül edemiyeceği nesnelere şunlardır:

1 - Bulut

2 - Su

3 - Horoz. Her horoz değildir. Muayyen bir cins horozdur.

4 - Koç, koyun.

5 - Siyah gül.

6 - Kadın ve cennette huri, Hazreti Havva, Hazreti Meryem ve Hazreti Fatma.

7 - Resulü Ekrem...

8 - 4 Büyük melek.

Kadın: Şeytan işlerinin aksettirilmek istendiği bir aynadır. O kadar... Kadına şeytan denilemez...

Neyi sevelim Ya Resulullah:

Namazı, namazı, namazı.

Kimi sevelim Ya Resulullah:

Ananı, Ananı, Ananı...

İşte muhterem sahabelerin Resulullah'a sorup aldıkları cevabı Resul. Bu ...

3 defa'a söylemelerindeki murat...

allah için. benim için. Kendin için...

Kadınlardan bundan dolayı (NEBİ) Peygamber gönderilmemiştir. Hakkın en büyük bol şefkat hissi kadına verilmiştir.

Nebilik muvakkattır. Kadının işi ise muvakkat değildir.

Hakkın en büyük kıskandığı duygu da ona verdiği ana şefkatidir.

Hafaza melekleri ana yolundan bahşolunur insanlara...

Zifafa erkeğin kılacağı iki rekat namaz bunun içindir. Bu bahis çok derin sır deryasıdır. Uzundur.

Daha bildiğim kadar söylersem çıldırmak işten bile değildir. Kadına eziyet edenin sonu hüsrandır. Bunu unutma... O kadar. ..

Resulü Ekrem bana üç şey Hak tarafından sevdirdi. Sevdim demiyor "Sevdirdi" bunda ince, gizli bir emir ve mecburiyet vardır.

1 - Kadın

2 - Güzel koku

3 - Gözümün nuru namaz.

Bu basit bir söz değildir. Düşünmek gerek.

"Hay tezgahı" olan kadınlar hayızdan kesildikten sonra çocuk yapamazlar. Hay tezgahı onlardan alınmıştır.

Kadın vücudunda bulunan hormonlar artık tükenmiştir. Burada bir şeyden bahsedeceğim :

Rahim hastalıkları. Çocuk düşürmelerde, gizli zinalarda çok görülür. Bütün hastalıkların manevi sebepleri vardır. Bunun hakkında bir kitabımız vardır. Merak edenler oraya müracaat edebilirler ...

Bu hal kadının yaratıldığı topraktan ayrı bir nesnenin safiyetine doğru gidiştir. Kadın tamamiyle terkip itibariyle başkalaşmıştır. Cesedi ve ruhi bir mücadele başlar ki hayatı temiz geçmemiş yani hakkın emirlerini ihmal etmiş veya kadınlık büyük kıymetini bilmeden hakir görmüşlerde çıldırmağa kadar giden adet kesimi krizleri geçirmeğe başlar. Halbuki aksi olan kadınlarda cismanı bir nur güzelliği ve safiyet ve ruhanı bir sükunet asaletine bürünür.

Kayın valide hikayeleri, edepsizlikleri hayatında tövbesiz kalmış günahların kokuları ve tezahürleridir.

Kadının semavı safiyet, asalet ve hak katındaki kıymetini harap eden : Dedikodu. Olduğu gibi görünmemek, kendinde gizli ilahi esmaları görmiyerek kıymetini zedelemek. Hem cismanî hem ruhani kıymetleri muhafaza edememek, bugünkü kadınlarda bu artık kalmamıştır.

Aile geçimsizlikleri, hem erkek ve hem kadın suçudur. En büyük suç erkektedir. Bugünkü erkek olsun, kadın olsun, (İSLÂMI) asrı zihniyet ve ışığında değil, asrı İslâmın ışığında görerek hareket etmesi lâzımdır. İnançımız vardır sözü, hiç bir yönü ile hiçbir kıymet taşımaz. İslâm demek: Hakkın yarattığı güzellikleri muhafaza eden ve yaradılış kanunları içinde devam ettiren derecedir. (Bu Allah'ı bilmek demektir)

İslâm kadını İslâmdır. Soyтары değildir. Nenelerimizin yüzlerinde, hareketlerinde hiç bir günah gizlenemezdi.

Kadınlardan imam olmaz. Cuma namazı kadınlara farz değildir. Bunların ilahi niçinleri vardır. Hikmetinin sırrını kadınlar bilseler secdeden başlarını kaldırmazlardı. Erkekler bilseydi böyle kadınların ayaklarının altını öperlerdi.

"Ayak altı" nedir. Allah'ın insan vücudunda yarattığı en büyük sırrı aşıkâr olduğu halde gizleyen uzuvdur.

Vücutta en mukaddes , vücudun uzvundan başta geleni ayak altıdır.

Bir hadiste (Bir kimse anasının ayağının altını öperse cennetin eşliğini öpmüş olur.) Eşik kapıdaki giriş yeridir. O halde cennette kapı var demektir. Bu kapı nedir?

Eşik nedir. Bunlar basit manadaki eşik değildir.

İlerde bunu izah edeceğiz. Hele biraz eşikte bekleyelim.

Hakkın en büyük sırrı eseri annedir.Ayağının altına sermiş cenneti... Büyük Allah'ın büyük eseri Anne...

Anne olmak, bu sırta karşı kadının hürmet ve tazim ve adeta ibadetidir. Sağ ve sol ayak tabanı, parmakların alt kısımları, topuk muhtelif hastalıkların arazını ince bir surette gösterdiği gibi haramları, günahları da yapıp yapmadığını gösteren hakkın aynasıdır. Cesette nefsin hareketini ve cesetteki hastalıkları gösteren bir topoğrafya haritası gibidir.

Mesh icap ettiği zaman ayağın altı mesh edilmez. Üstü meshedilir. Bu da gönül gözü açık olana bir şey söyler ama kimse bilmez. Merak etmez sebebini araştırmaz.

Bir parça meshten bahsedelim; Mesh: Bir yere temas etme manasına gelir. Lens.: Bir yere değerek duyma.

Mesh: İsim olarak ayağa giyilen yumuşak, bileğe kadar uzayan ayakkabı manânasındadır.

Şeriatta ise: Mesh el ile sürme manasındadır.

Baş,aayağa mesh etme gibi.Meshetme su veya temiz toprakla yapılır. Abdest almada (BAŞINIZI MESHEDİN) âyet emridir.

Abdestli birkimse mesh giymiş ise abdest tazeliyeceği zaman mesh üzerine elini slatarak yalnız ayağın üstünü meshedebilir.Altına lüzum yoktur. Fakat abdestli olarak mesh giymiş bir kimse su bulamadığı zaman teyemmüm yapacağı sırada meshini çıkarması lazımdır. Ayak altına da toprağı sürmesi lazımdır. Meshte su ile meshedilir. Ayak altına mesh yapılamaz.

Şafilere niçin çıplak ayak namaz kılarlar.Şafilere mesh yapılmaz, caiz değildir. Bunlarda gelişi güzel bir iş değildir. Sebepleri ve niçinleri vardır.

Hülâsa Allah kadını bambaşka yaratmıştır.

Vücut bakımından, ruh bakımından,duygu bakımından, fazıl bakımından, uzuv bakımından, kan terkibi bakımından,vücut terkiibinde bulunan madeni maddeler bakımından (NURU RESULÜLLÂH) anadan geçerek Resulü Ekreme intikal etmiştir. Nurun şerefi için annelere süt bahşedilmiştir.

Şefkat, tahammül ve bazı imtiyazlarda verilmiş gebelik zamanında...

Kadının ne kadar büyük makamda olduğunu bilse erkekler zevcelerinin ayaklarının altına öperlerdi.

Resulüllâh huzurlarına giren hiç bir kimseye hatta Cebraile bile kıyam etmezlerdi. Hazreti Fatıma huzura girdiği zaman derhal kıyam ederlerdi. Kadın makamının kıymetini artık düşün. Gafil olma. Bu sır bu kıyamda gizlidir.

Şimdi niçin diye soracaksın.Merak edeceksin, öğrensen bile ne yapacaksın. Sen ondan evvel yapılması. gereken şeyleri yap da, sonra merakını gider. "Merak etme" boş bir duygudur. Ağzında bal taşıyan arının işnesi de vardır onu unutma...

Hiç bir kadının ayağının altına cehennem ateşi yakmaz. Kadınlara söylüyorum.

Ayağına temiz bak. Tabii güzellik sırlarına hakaret etme, tırnaklarına hürmetli ol. Onları soytarılaştırma. Söylediklerime dikkat et. Söylemediklerimden kendine söz çıkarma... Bunlar güç iş değildir. Hakkın emirlerini yerine getirmiyorsan hiç olmazsa cesedine hakaret etme...

Kadını fuhşa sürükliyen erkektir. İrzına geçen erkektir. Bu gibiler tövbe etseler bile faide vermez.

Zina yapan kadın recmedilir. İslâmiyette kadın katli yasaktır. Ölüm cezası recimdir. Taşlamadır.

Bu çok büyük bir meseledir. Recmedilen kadın indiilahide suçundan mağfur olur.Ve cesedi azap görmez. Ceseden şehittir. Bu kadına Hak tarafından verilmiş bir mertebeye bağlıdır.Kadın topraktan veya ege kemiğinden yaratılış rivayetinden uzaktır."NEFSİN VAHİDETİN" den yaratıldığıının delilidir. Yalnız kadın recmedileceği zaman adetli olmaması lâzımdır.Eğer bunu tesbit etmeden yaparlarsa bütün günahı emir veren ve her kim taşlarsa ona aittir, azabı vardır. Hele emzikli küçük yavrusu veya hamile olana yapılırsa emir veren de taş atanda dinden çıkarlar.

Recmedeceklerin abdestli bulunmaları lazımdır.

Erkeklerde başvuracak cellat abdestli olacaktır. Aksi halde küfre giderler. Çünkü bu emir Hakkın emrini yerine getirmektir. Farz ise, farzlar abdestsiz yapılamaz.

Hayvan kesenler,hamur yoğuranlar,ekmek yapanlar hepsi abdestli olarak işi yapmaları lazımdır. Süt sağanlar buna dahildir. Meme ve-

ren kadınların yavrularına abdestli olarak süt vermeleri muhakkak lazımdır.

Her ne suretle olursa olsun kadın öldüren cehennemliktir. Burada dinsizlik mevzubahis değildir.

Kadın öldürmek hele küçük kız öldürmek, küçük erkek öldürmekten daha beterdir.

Bülüğdan evvel kız ve erkek, kadın öldürmek İslâm dininde tamamen yasaktır, haramdır. tövbesi ve affı yoktur. Zina yapan erkek katledilir. Cesedi kurtulur ruhu azap görür. (Recmedilen kadının guslü yapılır. Cenaze namazı kılınır.) Erkeğin guslü yapılmaz cenaze namazı kılınmaz.

Resulü Ekrem recmedilen bir kadının cenaze namazını kıldı. Hazreti Ömer itiraz etti :

Ya Ömer o kadın öyle bir tövbe etti ki bütün Medine halkına taksim edilse hepsine yeter buyurdular.

İslamda ceza tatbik edildikten sonra kin ve adavet göstermek haramdır.

Sevgi duygusu hakimdir. İslâm ceza sisteminin gerçek ruhu budur işte. Yetimdi kaldığı evde bir cariye ile zina yapan Muaz İbni Malik recmedildi. Sahabelerden iki zat küfrettiler. Resulü Ekrem duydu. Ses çıkarmadılar. Bir saat sonra yolda ölü bir eşek gördüler.

Bana falan sahabeyi çağırın diye buyurdular.

Sahabeler geldi. Resulü Ekrem şu ölü eşek etini yiyin diye emretti.

Sahabeler ya Resulullah bu yenirmi dediler.

Demin recmedilen arkadaşınızın ırzına küfrettiniz, o söz bu eti yemekten daha kötüdür buyurdular.

O öyle bir tövbe etti ki şimdi cennet ırmaklarında yıkanmaktadır.

Recmedilen kadına yakından Halit İbni Velit büyük bir taş alarak başına vurdu. Halide kan sıçradı. Halit küfretti. Resulüllâh: hele dur bakalım o kadın öyle bir tövbe etti ki bir şaki yapsa bütün günahları affolunur.

Hazreti Havvanın sırrını Hazreti Meryem'in erkeksiz İsayı doğurmasında Hak gizlemiştir. Hazreti Adem ve Havva arza indikten sonra cinsi olarak birleşmişlerdir:

Habil , Kabil isimli iki evlatları olmuş, en son evladı da ŞİT dir ki ilk Peygamber Şittir

Habilin öldürülmesi neticesi Cenabı Allah Ademe Hubbetullah manasına gelen (Şit)'i ihsan etmiştir. Şit ilk peygamberdir, kendisine tesbih ve tehlil gelmiştir.Ebu Kubeys dağında Hazreti Ademin yanında meftundur.

Habil ve Kabilden sonra Havvanın, Ademle birleşmeden Hazreti Meryemin İsayı doğurduğu gibi Eklimya ve Lebuda isimli iki kızı olmuştur.

Kabile küçük kız Lebuda, Habile büyük kız Eklimya verilmiştir. Eklimya çok güzeldir. Kabil Habili öldürür. Eklimyayı almak için...

Yukarda bahsettiğimiz gibi : İnsan tıyn , salsal , kelfahhar , hame, turab'dan malzeme olarak halkedildi.

Bu Adem... İlk insan...

Sonra Nutfe, alaka'dan yaratma yardım malzemesi olarak insana verildi.

Hazreti Havva ise "NEFSİN VAHİDETİN" tek candan halkedildi. Ademin yaratılma malzemesinden değil Havvanın ki...

Sonra her şey canlı cansız zevceyn yaratıldı. İlk evvelden...

Müsbet,menfi iki zıt element birleşti. Bu zıtlardan bir ahenk ortaya çıktı. Bu zıtlara yek diğerine karşı bir incizap, bir sevgi, bir yakınlık yek diğerine kaynaşp bir varlık husule getirme kudreti verildi...

Maddi taraftan cesedi bir incizap başlar.

Küçülür, küçülür gözle görülmez hale gelir. Orada bilmediğimiz yani müsbet ve menfi elementlerin, nesnelere birleştiği yerde bir canlılık başlar. Büyür, tekrar görünür canlılık ruhi tezahür şeklinde görünür.

Erkek kadını gördüğü zaman,diğeriyle uzvi bir istek yek diğerine karşı duyarlar. Yanaşırlar, sevişirler, koklaşırlar sonra vücutları yek diğerine birleşir. Maddi görünen taraftan ruhi bir hazza giderler. O sırada kendilerinden görünmez maddi bir şey ayrılır. Boşanırlar... Görünmeyen parçalar birleşir.

İki zıttan bir ahenk yaparlar. Kendilerine benzer bir yavru taslağı olmağa başlar. (Nutfe). (Alaka) bunların birleşmesi neticesi bir "NEFSİN VAHİDETİN" tek bir candan husule gelir...

Hazreti Ademden sonra Hazreti Havva toprak, topraktan çıktık-
tan sonra başka bir terkip ve malzeme ile yaratılıyor.

Ademin ter kibini taşıyan erkek, erkeğin ter kibini taşıyan kadınla devam ettiriliyor. İnsanın nesli murat olunan zamana kadar... Erkek ölünc eye kadar nutfesi devam ediyor. Yumurta husule getirecek kadın ise muayyen bir zamana kadar... Bunların hikmeti ve sırrı bu son sözde gizlenmiştir. Gizletilmiştir. Hak tarafından... Her sırrın akıl hududuna, tefekkür perdesine getirilmesini Cenabıhak hiç bir yaratığa vermemiştir.

Yalnız bir tek mübarek insan müstesna... Oda bunu söylemek iznini Haktan almamıştır.

Ona selâm olsun. O da Resülü Ekremdir...

Cima ve birleşme cesede aittir.

Yaradılış malzemesi toprak olup, toprak topraklıktan çıktıktan sonraki erkek ... Aslı toprak olmayan yani ilk malzemesi (tek bir can) olan kadın ... Bu ikisinin, iki zıttın birleşmesi...

Bu birleşmede cesedin duyduğu zevki ruh, bir telezzüz şeklinde hisseder. (Zevk) başkadır. (Telezzüz) başkadır. Aynı manâ ve duygu değildir.

Bu kelimelerden bir çok inceliklerle iç alemin kapıları aralanır. Amma düşünebilirsen... Zevk cesede aittir, telezzüz ruha aittir.

Cünup olan cesettir .Erkek cünup olur. Kadın cünup hale sokulur. Rüyada cima yapan ihtilam olmuştur. Cesede aittir ihtilam ... Fakat ihtilam başka türlü bir cünüplüktür.

Birinde uyanık iken bilerek ceset vücudu nefis yardımıyla cünup olmaya getirir ihtilamda ise ruh yardımıyla ceset ihtilam olur. Fark arada büyüktür.

Cünup olana gusül lazımdır. Ruhunu cesedinden ayıran insan rüyada ihtilam olmaz. Bu çok zor bir iş ve güçtür. Ancak başkasının himmet ve nazariyle mümkündür. Veyahut bilinmeyen bir tevfi ki ilahidir; O kula... Çok ihtilam olmak uzvi bir rahatsızlık telakki edilirse de manevi bir sebebin tesiri altında çok iyi bir şeyde değildir... Günah değildir,fakat ehemmiyet verilmeyecek bir durum da değildir. Fazla açıklayamam.

Bazı hayvanların kızanlık devri vardır, ondan başka zamanlarda cima yapmazlar...Veya yapamazlar.Kediler, köpekler, kurtlar ve bir çok hayvanlar...

Kediler yazın başlangıcı,köpekler yaz, kurt kışın.İklimlere göre bu değişebilir. Soğuk, mutedil, sıcak iklimlerde bu husus başka başkadır.Sıcak bölgelerde birleşme fazladır. Büluğ erkendir.Soğuk ülkelerde mıntakalarda büluğ geçtir. Cima hissi azdır. Eskimo kadınlan altı ay adet görmezler. Bunun uzvi bir sebebi olduğu gibi bunun altında manevi bir sebep gizlenmiştir.

İnsanlarda, bir devrede kadın hayızdan kesilir. Genel olarak erkeklerde de kudret zayıflamaya başlar veya kesilir. Yani cima devri sonra gebelik. Sonra olgunluk... ihtiyarlık ...

Buğday olgunlaşır. Bir tanede hem erkek hem dişi nüvesi mevcuttur. Toprağa girdiği zaman çoğalmak için büyür. Tekrar nesil bırakır. Dünyada her nebat, ağaç, meyve her şey zevceyindir. Kuşlar, böcekler,balıklar hepsi aynı gözle görülmeyen mikroplar bile. Atomlar da müsbet ve menfi, dişi ve erkek demektir... Yalnız bir mahlükun dişi erkeği yoktur "ipek böceği" ...

Eşlerini hor görüp onlara hakaret eden, dayak atan, eziyet eden erkekler bitmeyen hesaba çekileceklerdir. Ne dinden olurlarsa olsunlar. İster fasık, ister münkir olsun, bu hesap hususi bir hesaptır. İstisnası toz kadar bile yoktur. Tövbesi de yoktur. Ancak kadın erkeğinin haberi olmadan sessiz,sözsüz hakkını helâl ettiğini kimseye bildirmeden Allah'tan istemesi şartı ile belki erkek hesaptan oda ucuz kurtulur.

Kim olursa olsun Cenabı Hak Cennetini anaların ayağının altına sermiştir. Yukardaki hesapta kadının Adem gibi topraktan değil başka bir şeyden yaratılması dolayısıyla ona hakaret vardır. Bu (Nesne) (NEFSİN VAHİDETİN)dir. O nedir bilir misin?...

Söylersem insan derhal çıldırır. Onun için delilik bizde kalsın da söylemeyelim. Doğrusunu Allah bilir...

Eğer bizim deliliğimize biraz iştirak etmek murat ve arzunuz varsa ki muhakkak olacak; dediklerimi dinle. Söylemediklerimden kendine söz çıkarma.

Şu sözleri düşün :

Şeytan niçin Havvayı kandırdı.

Ademi kandırmadı.

Çünkü şeytan Ademe secde etmemiştir.

Şeytan Melektir. Havva ile secde meselesi yoktur.

Şeytan Hakkın emrinden çıkamaz. Emir olmadan cennete de giremez. Cenabı Hakkın bir muradı bu.. Bilemeyiz.

Havva topraktan yaratılmadığından onu kandırdı.Secde etmediği

Ademle işi kalmadı. Şeytanın arası yok Ademle.

Bu da bir sırdır. Kadın şeytandır diye bir söz vardır. Şeytanın Ademe secde etmediğine sebep Hakkın muradıdır. Emirdir bu ...

Yapacağı işleri kadın aynasında aksettirdiğinden kadına şeytan sözü ortaya çıkmıştır. Tamamıyla yanlıştır...

Hatta böyle söylemek bile doğru değildir.

Sözle çizilmiş şu resme bak :

Uzun boy.

Narin mütenasip vücut.

Beyaz ten.

Siyah uzun saçlar...

İri siyah gözlü.

Sakin ve yavaş konuşur.

Düzgün cümlelerle.

Okuma ve yazma bilir.

Şairdi.

Karanlıkta her yer nur içinde kalırdı.

Yere kuvvetle basarak yürürlerdi.

Resulü Ekrem Cebraile bile kıyam etmezdi. Yalnız Ona, huzurlarına girdiği zaman kıyam ederlerdi.

Bu kendisinden bir parça olan : Hazreti Fatımadır.

Bütün kadınların hatunluk sırrı onda dünya yüzünde görülmüştür. Hak şefaatine nail eyleye...

"Ehlibeyt" ondandır. Onun devamıdır.

Ehlibeyti sevmek Fatımayı sevmektir...

İşte ona benzemeye çalışan İslâm kadınının anasının ayağı altındadır cennet. Hadisin manâsı budur.

Burada başka bir bahiste izah edilecek bir mesele vardır.

İnsanın bir müsbet ruhi,

Bir de menfi maddi yaradılış tarafı vardır.

Menfi tarafla mücadele edilmez. Maddi tabiat kanunlarına tabi ve bağlıdır.

Erkeklerde sakal bıyık vardır. Kadınlarda yoktur.

Erkeklerde genel olarak saç dökülmesi vardır.

Bıyık, sakal dökülmesi yoktur.

Kadınlarda saç dökülmesi genel olarak yoktur.

Bu husus yaratılıştaki ayrılığın neticesidir. Ve bir şey ifade ve isbat etmektedir. Hastalık, menfi tarafa, maddi cesede arız olan hal-

lerdir. Bu da sezilemeyen ahenkten ayrılma neticesidir.

Bu da mikrop, hastalık perdesi ile gizlenmiştir.

Müsbet tarafın burada nizama bilerek veya bilmeyerek karşı durmasıdır ki bu bilirsiniz idraki güç bir isyandır.

Cenabı Allah, insanın neden ve nasıl halkedildiğini bildirmiştir.

Hayvanların, nebatların cümlesinin nasıl ve neden halkedildiğini bildirmemiştir.

Meleklerin nurdan, cinnilerin dumansız ateşten halkedildiği bildirilmiştir. Ve ilk hayatın suda başladığı ve balıkların halkedildiği de bildirilmiştir. Fakat neden ve nasıl halkedildiği hakkında bilgi yoktur. Bu bilgisizlik insanları nazariyeler kurmaya götürmüştür. Fenni, ilmi birçok hakikatlar ortaya çıkarılmıştır.

Bunların hepsinin böyle oluşlarının sebepleri ve niçinleri vardır. Bunlar buzlu cam arkasında buğulu olarak bilinmektedir.

Fakat asıl niçin ve sebep malumdur. Başka bir bahiste bunlar bilgi hududumuz dahilinde izah edilecektir.

Bu kitapta (Sorma, Söyliyemem, söylenemez) lafları bazı yerlerde geçmiştir. Bunun manâsı şudur. Bilgisizlik değildir. Söylenenlerden şüphe edilirse söylenen şeye töhmet edilmiş olur. Hakka karşı hürmetsizliktir.

İnanılmayan bir şeye yalan isnat edilmiş olur. Bunu söyleyen de töhmet altında kalır. Küfür ve isyana girmiş olur.

Öyle şeyler meseleler vardır ki :

İnanılmadığı takdirde insan kâfir olur . Yani bilmeden Allahın varlığını inkar etmiş duruma düşer.

Kur'anın bildirdiklerine inanmayan kâfir olur. Bir kısmına inanıp da bir kısmına akli itiraz bile insanı kâfir yapar.

Bir emri yapmamak başkadır. Böyle şey olmaz demek başkadır.

Hakkın emirlerini yapmıyor. Fakat bazı emirleri yapmak şartı ile inanıyorsa kâfir olmaz.

Efendim bizim inancımız vardır amma yapamıyoruz.

Baloya gider, içki içer, kumar oynar, plaja çıplak girer, bunların hepsi küfürdedir .

Gusül yapıyorlarsa bunlara kâfir denemez. Fakat gusül yapmıyorlarsa İslâm değildirler. Kâfirdirler. Yani küfürdedirler demektir.

Bunlar bilmede tamamiyle inkârdadırlar. Ne söylerse söylesinler...

Tırnak büyütme, boya sürünme, saç boyamak asıl rengini değiştirerek. Erkeklerde dahil, hele erkeklerde saç boyamak tamamıyla haramdır. Kadının çıplak gezmesi, plaja gitmesi . İslam adeti olmadığı gibi o kimseye de helâl değildir. Haramdır.

Küfürde olana haram, helal diye zaten bir şey yoktur..

Dünya ve nefsi kayıtlarından kurtulmaya çalış.

O zaman cennet ve cehennem kayıtları da kalmaz.

Geride ne kalır bilirmisin?

Bir parça çamur.

Çamurdan yaratılan aslına döner.

Ruh Allahın emir cümlesindedir.

Allahtan gelmiştir. Allaha dönecektir.

Günahkarların cehennem azabından kurtulmaları için yapılan şefaathane bir parça çamur içindir.

Çamuru tekrar çamur olmadan temiz tutmaya çalış .

Bu çarnuru muhafaza için Resulün Sünnetlerinden ayrılma ...

Haram demek. Resulullahın Sünnetlerinden ayrılmadır.

Resulü Ekrem Ali'ye : "Sen Fatıma'nın kölesi ol ki, o da senin cariyesi olsun."

Fatıma'ya : "Sen Ali'nin cariyesi ol ki, o da senin kölen olsun" buyurmuştur.

İşte İslam ailesinin düsturu budur.