

## BESMELE VE ABDEST

Kainatta ne varsa : Allah'ın kudret ve güçlerinin görünüşüdür. (Her şey Allahı tesbih ediyor durmadan. Siz bunu göremezsiniz). (Ayet. 17/44)

Bütün bu görünüş ve kudretler de Hakkın görünüşüdür.

Burada tesbih demek, durmadan muayyen bir intizam içinde kaynaşma demektirki herşeyin aslını teşkil eden atom âlemidir.

Değişmeyen bir nizam ve kanun halinde bu tesbih devamlıdır.

(Hak güçleriyle her yerde hazır ve nazırdır. Her şeyi muhittir. Kaplamıştır.) Her şey yerde ve semalarda Allahın aziz ve hakim olduğunu durmadan tesbih ediyor.... Atomların kaynaşmaları hakkın varlığını ispat ediyor, haykırıyor.

İlim ve fen bu güçlerdeki değişmeyen kanunları bulmuş. Her türlü fen dalı ortaya çıkmıştır. Bunlardan da keşifler, icatlar bulunmuştur. Aya gitmeye kadar. Değişmeyen kanunların güç ve kudretleriyle..

Fizik, kimya, mekanik, kainattaki işleme , oluş kanunlarının değişmeyen neticeleri bunların hepsi...

Su : Hidroden ve oksijenden ibarettir. Kimya bunu ortaya çıkardı.

Cazibe kanunu, fizik ve bütün buna bağlı oluşlar, buluşlar, bunların inceliklerini, sırlarını matematik yardımıyla hesap ederek ortaya çıkarıldı. Aklın acz içine gireceği noktalara kadar matematik ile varıldı...

Bu hesapların bulduğu neticelere harfiyyen riayet edilerek icat edilen vasıtalar harekete geçirildi. Ve aya kadar varıldı.

Hiç şaşmadan, matematiğin buluşlarına hürmet, hakkın kudretlerinin değişmeyen kanunlarına hürmet demektir...

Bir elektrik enerji kaynağından gelen görülmeyen enerjiyi hareket, ziya, güç haline getirmek için onun usul ve kanunu üzere ona kati riayet edilmesi gerekir.

Aksi olmaz.

Nasıl bir düğmeyi çevirerek o enerjiden elde edilen kudretle bir makineyi harekete geçiriyoruz. Biz burada hareketi temin için bir vasıta oluyoruz. O enerji biz değiliz... Bizim elimiz onu harekete geçirdi. Bu işte : İyi örnek, o düğmeye tarif ve usülü üzete dokunmak kaidelere bağlı olmak demektir.

Ceryana el süremezsiniz. Yanarsınız veya sarsılırsınız.

Kuru el az, yaş el daha çok tehlikeye maruzdur.

Düğmeye basmak: Enerdiyi harekete geçirmek için bir emirdir.

(Ol) demektir.Kapamak ( Olma) dur demektir değil mi?... Evetmi? Soruyorum.

Evet. O halde dinle :

Bir fabrikada makinaları işletmek için şarteli açmak lâzımdır. Bu bir nevi elektrik enerjisinin makinalara gelmesine emir vermektir. Fakat o enerji asıl elektrik merkezinden geliyor. Siz yalnız bunu açıyorsunuz. Vücut makinasındaki bütün kudret Hakkın güçlerinden geliyor. Onu edeple,usülü üzere çevirmek,için düğmeye basmak Hakkın ismiyle olur.

Besmele, yani "Ol" "Kün" emri budur.

Sendeki kudretin harekete geçirilmesi için Hakkın ismini anmak lâzımdır.

Makinaya temiz bakılır, yağı, yakıtı en iyi cinsten temin edilir değil mi? Evet aksi makina bozulur... Değil mi?. O halde, Evet. Yine dinle : Sana iş gören makinaya nasıl bu hususlara dikkat ederek bakıyorsan, vücuduna da öyle bakacaksın. Falan marka yağ en iyisidir. Falan marka yakıt en iyisidir diyorsun ... Onları daima arıyorsun. O halde... Daha sözüm yok, aklın var uzun uzun düşün bakalım nereye varacaksın ...

Bugünkü insanlar eskilere nazaran daha çok :

Evinin boyasına, perdesine, mobilyasına. elbisesine, konforuna musluğuna, helâsına. banyosuna baktığı kadar kendine bakmıyor ...

Geçmişin sahifelerini çevirin. Hor gördüğün geçmişte güzel bir eskiyi güzel bir yeni yapın ...

İslâmda : Besmele "Kün" emrinin yani "Ol". emrinin anahtarıdır. Şartelidir.

Besmele : Ayettir.

(İNNEHÜ MİN SÜLEYMANE VE İNNEHÜ BİSMİLLAHİR-RAHMANİRRAHİM ). (27/30. Ayet)

Kur'an = Allah Kelâmı, abdestsiz okunamadığı gibi besmele de abdestsiz söylenemez.

Kur'an arapça değildir. Allah'cadır. Kafana itiraz etme arzusu getirme . Böyledir.

Bugün besmele ciklet gibi olmuştur. Bu durumda besmeleden fayda göremezsin ...

Çünkü düğmeye tam basmazsan zil çalmaz.

Cikletten bir fayda bekleme. Çenen yorulur . Geviş getirmek insanlara ait değildir.

Hırsızlık ve taklit de doğru değildir.

Her işte Hakkın, erdiği enerjiyi kullanmak için besmele lâzımdır. Bunu da söylemek için abdest lâzımdır . Abdestsiz : Yeme, içme, ke-lâm etme diyoruz.

Sen Hakkın güçlerinin naip makinasısın ... Ona lazım malzemeyi onun ismini anmadan yani "Ol" diye bilmek için...

Abdest alırken : Zihnen, dili kıpırdatmadan söyle ...

بِسْمِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Gıda : Hakkın nimeti "BİNİMETİ RABBİKE FEHADDİS" (Ayet: 93/11)

İçme : Sudan halkedildik. "VECEALNA MİNEL MAİ KÜLLÜ ŞEYİN HAY" (Ayet: 21/30)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Kelam : Sen "Kul"sun. Kul Allah namına konuşan demektir. Kuranı kerimde "Kul" Hakkın namına söyle demektir.

Söz vahyin devamıdır. Güzel sözler lâzım, çirkinler değil...

Hudut dışı sözler vardır . Bilmeden söylenmiştir .

Mesnevide, mevlütte Fakat bunların hepsinin ne Hazreti Mevladan ne de Süleyman Çelebi'den çıktığına kani değilim ...

Bu büyük insanlardan sonra Yahudi parmağı ile kitaplarına sokulmuştur. Bu hal hiç yorulmadan ispat edilir ...

Müstehcen hikâyeler, müzik, Azrail'e fena görevler yükletilmesi..

Hakiki besmele ile :

Deniz yarılmıştır. Ölüler diriltilmiş, ay ikiye ayrılmıştır. Hakkın kudretlerinin insandan suduru Hakkın izniyle"Kün" lâfzı kullanmakla olmuştur.

Dua nedir? Hakiki dua kabul olunur. Buna şüphe etmeyin ... Dua Hakkın sende bulunan kudretleriyle Hakka dönmek, Hakka iltica etmektir.Hakiki dua yapmazsan kabul olmadığı gibi küfür derecesine iner. Dikkat buyrulursa Resulü Ekrem : "Bana selâvat getirmeden ni-yazlar yerine çıkmaz" buyurmuştur...

"Ben onları seçerim. Sizin bir yanlışlık ve isyan hududuna girmemeniz için. Bir nevi sansür oluyor..Çünkü Ben ahlâkı tamamlamak için Rahmetenlilalemin olarak gönderdim demişlerdir.O halde dedik-

lerimiz doğrudur . Hülâsa: Besmele, Ayeti Kerimedir .Abdestsiz âyeti kerime okunmaz. O halde abdestli gez, abdestsiz konuşma, yeme, içme, böyle olan insan Hazreti İnsandır. O kimse yeryüzünde Allah'ın görünür gücü gibidir.

Besmele : B, S, M, L. He.

Büsmi Muhakkak o isimle demektir .

(O isim ile) Her şeyde o vardır demek değildir. Dikkat edin...

Her şey ondandır. Ondandır zuhur etmiştir. Zuhur eden ne varsa o yaratmıştır.Onun zahir tecellisidir.Her şey onundur. Her şeyin başlangıcı odur.

Ben de onun yarattığı bir kulum...

Her hareketim ondan. Ben de her hareketime her işime onunla birlikte başlarım. Ben ondan ayrı değilim. Zaten hiç bir şey ondan ayrı olamaz ...

Beni serbest bıraktığı, bana cüz'i bir irade verdiği için, ben gurur duymam. Ben onun yarattığı bir mahlukum, onun arzu ve isteği ile şükran ve hamdini bildirmek için her işime onun ismiyle başlarım. Onunla beraber başlarım...

Çünkü ben, ondan bir parça, bir zerreyim. Bir motorun kendisi işlemez, onu işleten içine giren benzindir.

Ateş alır, gaz olur, kuvvet ve enerji olur. Motoru işletir. Vücutta bir motordur . Onu işleten hakkın verdiği ve ondan bir zerre olan, onun emrinden olan Ruhtur.

Ruh ölmez. Bütün bunlar rızık perdesinin altına gizlenmiştir. Onlar da bir çok perdeler altına gizlenmiştir.

(LEN TERANİ) beni göremezsin. dedi.

(LEN ERA) Ben görünmem demedi.

Ondan olan ruh hiçbir vakit ona saldırmaz. Ruh, Allah 'ı idrak edecek kabiliyet ve kudrette yaratılmıştır.

İnkâr edenlere şaşmamak mümkün değil. Onlar akıl ile bu hüsrana düşmüşlerdir . Aklın ötesinde, aklın durduğu huduttan sonra Hakkı idrak hududu başlar.

Bütün kâinat, Hakkın güçlerinin, kudretlerinin görünüşüdür . Bu güçler de Hakkın görünüşüdür.

Perdeler vardır insanın gözünde.Perdeler vardır insanın kulağında.

Perdeler vardır insanın akıl ve idrâkinde.

Merak etme bu perdelerin arkasındakini, çünkü o perdelerin arkasından geldik arz üzerine, seyretmek için kendi kendimizi...

Buraları mantık ile zedeleme . Bunlar aklın hududu dışındadırlar. Bu gibi şeyleri akıl ve mantık ile çarpıştırmadan kabul etmek lazımdır. Mantık demek bir işte akıl kadrosuna sokmak için bu işte pürüz varmı yokmuydu bulma meleke ve usulüdür.

Mantık dünyadaki ruhi ve maddi ahengin içinde anlayamadıklarımızı anlamağa çalışırken lâzım olan aklın bir klavuzudur.

Bir mıknaş ile çekmek gibi.

Fakat yabancıları değil de .hakikatları çekme. Yalancılar ortada kalır...

Buralarda felsefe ve metafizik tepinmeye başlar.

Bunun gibi düşünceler : İnsanı meçhul ve mevhum hiçbir yerden alır ve hiçbirşeye götüren yolların klavuzu ve haritasıdır.

- 1 . - Bismillah
- 2 . - Bismillahi Allahüekber
- 3 . - Bismi ya Rahman
- 4 . - Bismi ya Rahim
- 5 . - Bismillahi Hâlukü Ekber
- 6 . - Bismillahirrahmanirrahim .
- 7 . - Euzubillahimineşşeytanirricim Bismillahirrahmanirrahim.

Kul euzu birabbifelâk ve Kul euzu birabbinas

İki surede Medinede nazil olmuştur.

(VALLÂH. BİLLAH) o, Allah varya bütün sonsuz kâinatı muhit-tir. Şah damarından bana daha yakın olan onda erir ve yok olurum.

Onunla birlikte söylerim ki demektir. Bu aynı zamanda en büyük yemindir. Ve aynı zamanda çok tehlikeli bir lâfızdır.

Çok müslümanlar bu lâfzı ağızlarından eksik etmezler.

Büyük gaflet içindedirler. Küfre insanı sokar hatta haberi olmadan insan kâfir olur.

Bütün besmelelerin zamanı nerelerde söyleneceğine geçmeden evvel şunları söylemek isteriz.

Bunların bir kısmı :

1 - Yalnız söyleyenin kendi işitmesi, başkasının işitmemesi gerekenleri vardır. Yalnız dil oynatmak ve kendi kendine söylemek.

2 - Başkasının duyması gerekenleri vardır.

3 - Tamamiyle gizli söylenenleri vardır.

4 - Besmele hakkın (KÜN) ol emrinin anahtarıdır.

"BESMELESİZ İŞLERDE HAYIR YOKTUR" hadisi şerif.

Yani o işte hakkın izni alınmamıştır. Düşünülürse besmelesiz başlayan her iş ve harekette Hakkı unutmak gizlidir.

Bunun altında da çok ince tehlikeli inkârsaklıdır.

Amma bu (AZİM) denilen müsamaha, Hakkın hoş görme hududu içindedir . Fakat bu da incelerin incesi bir huduttur.

Akla gelip de fiili, hareki ve söze intikal etmeyen düşüncelere verilen isimdir. (AZİM). Böyle bilinmelidir.

İslâm dini çok ince bir dindir ve Allah'ın indinde en makbul bir dindir. Ayeti kerime ile Hak bunu bildirmiştir.

"Besmele", "abdestsiz iken kat'iyen sesli söylenmez."

1 . Bismillah . Abdestsiz söylenebilir ve kimse duymamalıdır. İçten söylenecek ve fakat dil oynatılacak sessiz bile olsa dili oynatmak dil ile ikrar demektir.

Abdestli iken sesli duyulacak surette söylenir.

"Niçinleri var: Abdestsiz kimse (Nas) dır. Laalettayin bir insandır. İmanı izhar için kendi kendinde gizli insan demektir. Abdestli insan (MÜMİN) dir. Ademiyetini izhar ve kendi kendine tasdik için sesli duyulacak surette söyler"!

Abdest alacağın zaman sesli olarak:

Euzubillahi mineşşeytaniricim suya daha dokunmadan evvel söylenir. Eller yıkanır, ağıza su verilir. Sonra tekrar ellere başlarken Bismillah söylenir. Yani suya temas ettiği zaman...

Teyemmümde hepsi sessiz ve zihnen bismillah...

Gusulde "sessiz" Euzubillahi meneşşeytanirracim Bismillah. Bu besmele suya hürmeten cesedin söyleyişidir.

Cimada, başlarken (Sessiz) Euzubillahi meneşşeytanirracim

Gusulde evvelha abdest alınır. Sonra ağız ve burun 3 er defa yıkanır bu farzdır.

Abdestte ağız ve burun yıkamak sünnettir.

Gusulde ağız yıkamağa "MAZMAZA" denir. Bu olmadan gusul olmaz. Sonra başından aşağı su dökülür. Bu cesedin bir nevi istiğfarıdır. Sonra sağ omuzdan, sonra sol omuzdan su dökülür. Bunlar (Hafaza meleklerinin) tekrar sana yanaşmasının ve gusul yaptığının şahadetidir.

Cimada hafaza melekleri ve bütün haramlarda içkide, kumarda, zinada çekilirler, onların çekildiği zaman insan mümin değildir. Kafirlerde, münkirlerde münafıklarda hafaza melekleri çekilirler. "ZİNA YAPAN O ANDA MÜMİN DEĞİLDİR" hadisi şerif.

Kadın olsun erkek olsun... Hafaza meleklerinin çekilmesi hakkın rahmetinin hudutsuz olduğunu ildir. Kul tövbeye gitsin diye.

Livata yapanlar küfürdedirler. Tövbeleri makbul değildir.

Av yaparken, abdestli olmak, Kurşun atarken veya hayvan ile avlarken, şahini salarken Bismillah. Balık avlarken ağı veya oltayı atarken abdestli Bismillah ...

Hayvan keserken, abdestli olmak lazımdır . Sesli başkasının ve hayvanın duyacağı şekilde (BİSMİLLAH ALLAHU EKBER) (ALLAH) sessiz söylenecek (BEN BUNU YAPMIYORUM .) demektir.

Abdestsizken yemek yersen (TUZ) ile başla. Ve sesli olarak Bismillah de. Tuz ile başla. Ve sesli olarak Bismillah de. Tuz ile değilse sesiz söyle.

Sebebini de sorma. Abdestli iken de tuz ile başlamak ve tuz ile bitirmek iyidir ve sünnetir.

Abdestli yemek yemek, en doğrusudur.

(İYİ) dir. Sözüünü İslâm lügatında çirkindir, fenadır, iyidir. Kelimelerinin anlaşıldığı mana değildir.

İyidir: Bunda Hakkın rızası var demektir. Sünnet, Sünneti Resül demektir.

"Su içerken iş bambaşkadır. Abdestsiz olarak yalvarırım su içmeyin. Sebebinide merak edip sormayın..."

Suyu mümkünse oturarak, çökerek için, "Bismillah ya Rahman" deyin. İçtikten sonra da (VE CEALNA MİNEL MAİ KÜLLE ŞEYİN HAY) diyerek (ELHAMDÜLİLLAH YA VACİD) söyleyin...

Sıcak ve soğuk suya, yemeğe üfürmeyin (soğutmak için.) Hadisi Şeriftir. Üfürmekte nimete karşı ince bir hakaret ve hürmetsizlik gizlidir. Bunu söyleyemem sebebi çok mühimdir. söyleneni yaparsanız iyi olur. Sözüümüz o kadar...

Resülü Ekrem'in bazı hadislerinde emir gizlidir. (Yapınız). Bazılarında da ihtiyar bırakılmıştır. İhtiyara bırakılmakta da büyük bir şey gizlidir.

Bu sebep bilinirse o Hadisin bildirdiği şey insana adeta farz olur. Terki, insanı felakete götürür. O zaman tahammülün üstünde bir yük olur.

Böyle hadisleri söyledikleri zaman sorulan suallere Resulüllâh cevap vermemişlerdir.

İbadetlerde "Sünneti Müekkide" ve "Gayri Müekkide"ler vardır. Tekit edilmiş yani yapılması muhakkak lazımdır. Tekit edilmeyen-

lerde kendileri terk ederek ümmetine fazla külfet vermemişlerdir.

Bunların hakikatı anlaşılırsa, o zaman insan tedirgin olur ve terkinde küfre bile gidebilir...

Küçük bir misal verelim :

1 - Daima abdestli bulunmak.

2 - Gece namazı kılmak .

3 -Yerde yatmak. Resulü Ekreme farzdır. Ümmetine bir şey değildir.

Soğan ve sarımsak ve bazı gıdaları yemek Resulü Ekreme haramdır. Ümmetine mübahdır.

Cünup olduğu zaman, gusül ümmetine farzdır.

Hakikatlara vukufu olan öyle büyük kullar vardır ki, Hakkı bir an unuttukları zaman gusül etmeye mecbur olurlar.Bu gusül çok mühimdir. Sorma.Sen bildiğin guslü yap sana yeter artar bile... Guslü icap eden hallerde insan herşeyi unuttur. Kendini ve Hakkı dahi... Ondan dolayı cesedn tövbesi için gusül emrolunmuştur.Hakkın neden halkettiğini bildirmedığı ve her şeyi ondan halkettiği su ile yıkanmak emri bundan dolayıdır.

(Su içmesi men edilen bir hastanın diline su damlatılırsa ferahlar neden) bunda birşey gizlidir.

Su olmadığı zaman cesedin yaratıldığı toprak ile teyemmüm edilmesi bildirilmiştir. Toprak olmasaydı. Su görünmezdi. Hak suyu göstermek için toprağı halketti . Su ile toprak sarmaş dolaş oldu. Ve Hak bu hakikatı ,Kadir bilen ahbaplığı sevdi, ondan insanı halketti. Ve kendi emrinden bu hamura ruhu gönderdi.

Onun için toprak insana şöyle söyler :

(Allah seni benden yarattı. Yine bana vereceğini vad etti. Borç vermekle ödenir.) Bunda ince ilâhi bir haykırış gizlidir.

Kudreti ilâhiye evvela sudan. Sonra benden geçerek, insanda tecelli etti. Yol o halde bendedir. Tekrar oraya benim yolumdan geçilerek gidilir. Size temiz pak olarak karıştık, döndüğünde sende bize temiz gelirsene ne sen ne de ben utanırız. Huzurda ...

Allah suyu neden halkettiğini bildirmedi.

Beni neden halkettiğini hiç haber vermedi.

Biz hakkın kudretinin bilinmeyen perdesiyiz ...

Toprak tan halk edildiniz .

Tekrar bize döneceksiniz .

Tekrar bizde,(Sur) ile dirilip Hakkın huzuruna hep birlikte çıkaca-



ğız.Aman,bize sorulacak suallerde bizi müşkül duruma sokmayınız...

İndiilahide bizim şahadetimiz çok makbul ve doğrudur.

Kainatta her şeye rızık bizden verilir.

Söylemiş ya bir Hak dostu : Benim sadık dostum kara topraktır.

Ayakta su içmek mecburiyetinde kalırsınız :

Sağ ayak başparmağını yukarı doğru kaldırıp ( ALLAHUMME SALLİ ALA MEN ŞEREBE KAİMEN VE KUUDEN) diyerek içmelidir. Bu hadistir.

Sağ ayak başparmağını yukarı kaldırmakta (BABENSKİ) refleksi müsbettir. Mide yolundan içilen su bağırsağa geçmez. "TABES" denilen hastalıkta mide plöründe şiddetli sancılar olur. Bu plörün kapamasıdır.Burada da babenski müsbettir. Ayakta mide yolu açılır. Su doğrudan bağırsağa geçer. Parmağı yukarı kaldırırsan yol kapanır. O an için su midede kalır ... En iyisi oturarak içmektir ...

Besmele : Allahın kullara en büyük hediyesidir. Hak ile temas ve onun insana bahşettiği kudret ve kuvvetler,besmele kullanmak ile mümkündür.Hakkın kudret ve güçlerini kullanmak için müsaade almaktır. Adeta Hakkın kapısını çalmak bununla olur.

Bugün müslüman geçinenler Besmeleyi adeta ağızlarında ciklet yapmışlardır. Bu hal günahmıdır... Hayır...Hakkın ismine birşey yapamazsın... Fakat ondan zerre kadar fayda göremezsın ...

Bu hal devam ederse cesedin utanır ve yavaş yavaş kendini helâka getirir. Seni... Böyle olan (Sen) nedir bilirmisin. cesedin ile ruhun arasına giren (Nefis) sin.Sen nefisle tamamiyle bitişiksin. Adeta osun. Fakat sen değilsin...Aynaya baktığın zaman kendinsin ama sen aynada görünen değilsin...

Hakkın kapısını çalmak besmele iledir. Senin verdiğin kudretle senin yerine iş göreceğim müsaade et.

Kulların kapısını çalmakta selâm ile olur. Evine girerken sol ayağını evvela çıkar, yere basmadan evin içine at, evin içine basarken (Selâmun aleykum) de..

Sağ ayağını da çıkarıp basarken bismillah söyle.

Çıkarken evinden ilk defa sağ ayağınla besmele çekerek çık ...

Arzuladığını ondan sonra oku ...

"Esselâm" deme... harfi tarifli selâmın nerede söyleneceğini de öğren ...

Benden değil... Kitaplardan. hocalardan. Bana sorma seste çıkarma. Benim sözlerim zordur. O kadar...

Ben ne sana benzerim nede sen bana...

Bu bir makam veyahut kibir, büyüklük meselesi değildir.

Belki senin avarına kadar bile ulaşamamış bir kulum...

Hak katında ben bir biçim. Hakkım benim yanımdaki kıymetini çoğaltmağa çabalıyorum. Gölgesi görünmeyen Hakkın gölgesini takip ediyorum. Saman çöpünde perdelenen zikri işitmezsen bile o zikri sez- meye çabala. Her türlü ince bidatten, ince şirkten, ince haramdan kur- tulum lazımdır.

"Esselam" Allahın kulunu koruyan gizli ismidir.

Bu esmadan dolayı biz (Selâmet ile git) maasselami.

Hakkın hıfzı senin üzerinde olsun.

"Esselam" esmasının Melekleri seninle olsun.

Eskiden (sağlimen geldim) diye telgraf veya mektup yazarlardı.

Bu. Allah'ın selam esmasının Melekleriyle geldim, getirildim.

Selamet ile... Hakka bin şükür olsun demektir.

Selâmün aleyküm. Esselamu aleykum.

Aleykum selam. Ve alekumus selam.

Bunlarıda bugün dejenere ederek ağzımızda ciklet yaptık...

Bu hal hiç doğru değildir. Ne yapalım dersin. Her yerde söyleme. "Merhaba" kafidir. Merhaba demek benden çekinme, benden sana zarar gelmez demektir.

"Essalam" bilene söylersem iyi olur. Bilmeyene söylemem. Amma sende bilmiyorsun. O halde "Merhaba" da kal. Senin için iyi olur. Eskiden sağ eli alına getirip ağza doğru indirirlerdi. Birde ağızdan yukarı alına kaldırırlardı. Bunların manaları büyüktür. Ne zaman öyle ve ne zaman böyle yapılır bilmek lazımdır. Bugün dünya bunu bilmeyenlerle doludur. Ondan dolayı bunun modası geçti diyorlar. İyi diyorlar, zira insan hem kendi günaha girer ve küfre...

Bu senin, benim veya üç sapığın işi değildir.

Hak istemedi . Artık layık görmedi de bugünün insanlarından sildi...

Modası geçti diyorlar. Buda çok iyidir. Pirinç ayıklanıyor, kimse farkında değildir. Bu lafı bile anlamadınız. Anlıyamazsınız. Öğrenemezsiniz de... Yukarda dedik ya sözlerimiz zordur.

El ile selamın "Nahr" ile alakası vardır.

Tekbir getirirken eller göğüs hizasına kaldırmak manasınadır.

Boğazlamak manasına değildir.

Bayram namazı ve kurban bayramında, Kurban kesmek hakkında sarıh bir emir olmadığı.

Yalnız bazıları Allah 'dan başkası namına Kurban keserdi. Bunun üzerine Allah namına olması emrolundu.

Hazreti Ali efendimize nahr hakkında sorulmuş ve bu cevabı vermişlerdir.

(Namaz kıl ve tekbir getirirken ellerini göğüs = Nah hizasına kaldır.)

Resülü Ekrem: Ya Cebrail, burada Nahr nedir?

Yaresullah :Bu hayvan boğazlamak değildir.

Allah namaz için tekbir getirileceği zaman ellerini göğüs hizasına kadar kaldırmayı emrediyor. Rüküda eğildiğinde de, secdeye vardığında da böyle yapacaksın ...

Çünkü bu bizim ve yedikat gökteki Meleklerin namazıdır. selatıdır. Her şeyin bir süsü vardır. namazın süsü ise her tekbirde elleri kaldırmaktır.

"Bayram namazındaki tekbirleri düşünmek lâzımdır."

"AHKAMÜL KURAN Fİ İHTİLAFİ EİMME"

Vitir namazında : Üçüncü rekatta tekbir alıp Kunut duasını okumak. Bu bambaşka bir tekbirdir. Vitir namazı vaciptir.

Bunun hakkında bir çok rivayet vardır. Bu namaz (Tek) kılınır.

Yalnız teravih de cemaatle kılınır. Bunun sebebi de mühimdir.

Öğrenmek lâzımdır. Merak edersen, boş merak değil. Öğrenirsen o namaza başka bir kıymet vermek gerekir ki ihmali insanı küfre götürür (YESTEHZİUN) zümresine sokar.

Onun için babandan öğrendiğini yap.

Bunlar hakkında binlerce eser yazılmıştır,yıllarca evvel...Bu kitaplar bugün çürümekte, bazıları güvelenmekte, rutubetten yazıları kaybolmadadır.

Anadolunun her köşesindeki kütüphaneler tozlar içindedir. Bunları bugün ancak meraklı ilim adamları belki inceleyebilirler. O da bil-selerdi...

Tarihe kızılmaz. Aktörlerine kin beslenmez. İlerleyiş sebeplerini gerileyiş sebeplerini düşünmek lâzımdır. Maziyi birden kötölemek doğru değildir. Deden kalma örf adetleri bırakmak ve değiştirmek hakiki insan işi değildir. Taklit çok büyük helâk vasıtasıdır. Eski

yazı ile bağlantımızdan ayrıldıkça tarihimizde,kültürümüzde kayboluyor ve olmuştur da...

Geçmişin sahifelerini çevirin. Geçmişte güzel bir eskiyi güzel bir yeni yapın... İnsanlık :Fani insanın ölmezliğidir. Örf ve adetlerinizi öldürmeyin ...

Aynaya baktığınız zaman nasıl görünüyorsanız hiç olmazsa öyle görünün ... Ayna hiç olmazsa yalan söylemez..

Allahın,Resülullahın, herhangi bir gönül erinin yanında makam, mertebe, rütbe aramayın :

Onların sizin yanınızdaki kıymetini ölçün. Çoğaltın o zaman hakiki kıymetinizi belki bulabilirsiniz...

"Hakka yakın olanlara Hak, kul farkına varmadan onun matlubu içinde tecelli eder yani arzusu ne ise onun içinde tecelli eder."

Bu sözü gönül ve akıl laboratuvarında en ince tahlilden geçirin. Boş söz değildir.Hemen anladım da deme çok düşün... İçinde büyük bir yol bir müjde gizlidir .

Tekrar ediyorum anlaşılması güçtür.Matematik problemi gibidir. Bu problemin altında hakiki "Kul" gizlidir. Onun nasıl olacağını bul... Nasıl bulacağım deme.

Hakkın emirlerini Resülü Ekremin bildirdiklerini yap...

Daima abdestli ol : Abdestsiz, konuşma, yeme, içme böylelikle: Şeytan sana yavaşamaz ...

Daima aklın değilse bile, cesedin huzurdadır. Hafaza Melekleri seni daima korurlar.

Hafaza Melekleri nedir. Biri sağda diğeri solda. Omuz hizasında dırlar. Namazda onlara da selam verilir.

Senin ruhun, Levhi Mahfuzdan, ana rahmine geldiğinde, onlar da birlikte gelirler. Seninle birlikte büyürler. Birlikte doğarlar. Ruhunu teslim edinceye kadar seninle birliktedirler.

Bunların vazifeleri nelerdir. Bildiğin kadar kafi.

Bunların ne olduğunu, ne iş gördüklerini Hakkın emirlerini tamamıyla yaptığın zaman öğrenebilirsin...

Onları görüp anlayanlar,dünyada iken dünyayı terketmiş gibidirler... Hırs bilmezler.

Bütün arzuları Hakkın arzularıdır.

Ne rızık verilirse ona şükrederler. Hamd içindedirler .

Bilmezsın : Resülü Ekrem yerde bir post üzerinde yaşardı... Yediği şeyler bugünün fakirinin bile anlayamayacağı tarzda idi.

Elbisesinde yama bile vardı.

Bu basit, sadelik içinde icap ettiği zaman semavati gezerdi..

Şimdiki insanlara bak, Evlerine bak, yediklerine göz at, hırslarına bak, arzularına bak, hareketlerine bak... Çıldırnak işten bile değil...

Bir endişe, bir korku içindedirler.

Yek diğerine saldırıyorlar. Haktan uzak olduklarını bu halleriyle adeta haykırıyorlar.

Besmeleyi hakkıyla söylemek nasibine Allah cümleyi kavuştursun. Duamız bu olsun...

## ABDEST

"Abdest": İslamiyette vardır diğer dinlerde yoktur.

Abdest almak Âyeti kerime ile tarif ve bildirilmiştir. (Maide Suresi Medine) "5/6"

Farzı ayındır. Şek şüpheden ari farzdır. İbadetlerde muhakkak lâzımdır. İnsan hayatı dünyada bulunması bir nevi ibadettir.

Dünyaya niçin geldiğini anlayan sözün doğruluğunu derhal anlar.

Abdest nedir? Niçin emrolunmuştur?

Temizliktir. Su bulunmazsa teyemmüm yapılır. O halde temizlik değildir.

İslâmın tarif ettiği temizliği olmayan abdest alamaz.

(İslâmi temizlik nedir? Hakkın emirlerine itaat, yasaklarını yapmamak, vücuda dıştan içten haram sokmamak, yalan söylememek...)

O halde abdest nedir?

Niçin alınır ve niçin emrolunmuştur.

Abdest başlarken besmele çekmeyen kişi için abdest yoktur.

1- Abdest evvela şahitli bir niyettir.

Niyet: Allah'a karşı söz vermedir. Bir mukaveledir.

Şahit: Görünen maddi bir şahit. Görünmeyen iki şahit müvacehesinde Allah'a karşı söz verme abdest almaktır.

Haktan bir nevi izin için hazırlanmaktır. Güçleriyle insanda görünen, Hakkın kudretlerini kullanmaya hazırlanmaktır.

Görünen şahit: Ceset, su veya toprak...

Görünmeyen şahitler: Hafaza Melekleridir.

Allah ile temas, alış veriş, konuşma, sözleşme, ancak abdest aldıktan sonra mümkündür. Yoksa edep dışıdır. (Kul) işi değildir. Ama niçin diğer dinlerde abdest yoktur. Hak bunu niçin emretmiştir, esas sır buradadır. Bu sırrı bilirsen, sezersen abdestsiz: Yeme, içme, konuşma, yemek pişirme, çocuğa süt verme. Bunları tatbik çok zor gelir. Fakat alışırsan o kadar da kolaydır.

Herkes bunu yapsaydı: Haram diye bir şey konuşulmazdı.

O zaman İslâmda haram olanın diğer dinlerde haram olmamasının sebep ve sırrını anlarsın...

O zaman yine Resulüllâhın niçin:

"Son Peygamber olduğunu" "Habibullah olduğunu", " Rahmetel Lil Alemin olduğunu", "Miraca niçin teşrif ettirildiğini", "Namaza niçin miraçta, arada vasıta olmadan kendisine emrolunduğunu" bütün uçsuz bucaksız kainatın onun yüzünden yaratıldığını anlarsın....

Abdesti bozan şeyler vardır bilirsiniz. Hakka verdiğin söz hükümsüz kaldığı için abdest bozulur. Bu ne demektir. Söz verme şu:

Ayetteki gizli mana. .. O mana nedir?

Ellerimden, yüzümde ne varsa o uzuvlardan düşüncemde ne varsa onlardan, ayaklarımdan senin sevmeyeceğin şeylerden, işlerden kendimi koruyacağım. İradem haricinde olanlardan sen beni koru Ya-rabbi...

Sana secde yapacağım demektir. Ruhen miraç istiyorum demektir.

Abdesti bozan şeyleri düşün. Hepsi irade dahilinde olanlardır. Verdiğin söz, Hak ile yapacağın mukavele bozulmuş hükümsüz kalmıştır. Ondan, tekrar abdest almak lazımdır.

Senin verdiğin nimeti rızkı yiyeceğim . Her şeyi ondan yarattığın suyu içeceğim. Nimetlerini hazırlayıp pişireceğim. Evlâdına süt vereceğim.

Bunların hepsi abdestli olarak yapılır. (Konuşma = Kalam) senin yerine (Kul) olarak konuşuyorum yine abdestli olmak lâzımdır.

Amma böyle olmazsa ne olur. Günâh mıdır? Hayır...

Böyle olmak başka türlü (Kul) olmak demektir...

Resul-ü Ekrem'e her zaman abdestli bulunması emrolunmuştur. Abdestsiz konuşmazlar, ağızlarına birşey almazlardı. Şimdi hemen diyeceksiniz ki o peygamberdi. Evet... Ama bizde onun ümetiyiz...Değil mi... O halde... Sen düşün ne demek istediğimizi ...

Resul-ü Ekrem'in yolunda yürümek evvelâ ceseden sonra ru-hendir.

Ceseden abdest, namaz, oruç. Ruhen de de sen düşün onu.

Bunu söylemek bana düşmez. Sana hakaret olur, günaha gi-remem. Resul-ü Ekrem her sahabe ile konuşurdu. Ona malum olurdu.

Namaz abdesti olmayan sahabenin elini tutmazdı. Büyük insanlar bilirim. Abdesti olmayana ellerini vermezlerdi.

Bir gün Rahmetullahi Aleyh hocama namaz abdestsiz gittim. Yanına yanaşacağım zaman. Sakın konuşma, git, abdest al gel. Beni deniyor musun diye yüksek sesle bağırdı Onlar herşeyi bilirler. Fakat yüze vurmazlar...

Hakkın mükâfatını bizzat kendim vereceğim dediği oruç var ya abdestli olmalıdır. Diğer ibadetlerin mükâfatını başkası mı veriyor? O mükâfat nedir?

Cesedi midir? Ruhi midir? Onu bir bilsen bütün günlerinin oruçlu olmasını istersin . Amma o da bir bakıma doğru olmaz.

Oruçta Allah 'ın kuluna vereceği en büyük mükâfat gizlidir. Fakat oruç yalnız yememek, içmemek, cinsi temas yapmamak değildir... Abdestli olmak lâzımdır. Yalan, haram, hiddet, küfür, kalp kırma sinirlenme... Dedikodu. Böyle olan oruç, oruç değildir. "Aç durmak"tır, bunun mükâfatı yoktur . Hakkın emrini güya yerine getiriyoruz. Allah hatalarımızı bağışlasın.Mağfiret buyursun ...

(Maide Suresi) abdest âyeti "5/6": Medine'de emrolunmuştur. Ondan sonra namaz beş vakit olarak tesbit edilmiştir. Ezan hicretin birinci senesi meşru olmuştur.

Resul-ü Ekrem, abdest ayeti gelmeden evvel Mekke'de sabah ve akşam namaz kılarlardı. Ellerini ve ağzını yıkarlardı. Ve bu abdest benden evvelki Peygamberlerin abdestidir. Buyurmuşlardır.

Abdest kelimesi farsçadır. Ab = Su

Dest = El

Sulu el. El ile su al manasınadır.

Abdest bir de dilimizde defi hacet manasına kullanılır. Doğru olmamakla beraber "Abdestim" var. Yani helâya gideceğim. Veyahut (Abdest bozacağım) demekle de habersiz şunu söylüyoruz; ben daima abdestliyim abdesti bozacağım, tekrar abdest alacağım manasını taşımaktadır ki, bu insanın daima abdestli olmasını, sessiz sözsüz haykırmaktadır.

Tekrar edelim."Helâya gideceğim" suya ihtiyacım var demektir. Bu söz aynı zamanda habersiz abdestin lüzumlu farz olduğunu ilân eder.

Arapçada " Vuzuu" kelimesi abdest almanın mukabilidir. Vücuttaki azaları yerli yerine hazırlamak, koymak demektir.

Abdest âyeti Medine 'de nazil olmuştur. (Maide Suresi 5/6 ) Ayeti kerimede "Gasele" yıkamak lâfzı kullanılmıştır.

1 - Yüzünüzü yıkayınız.

2 - Ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız.



3 - Başınızı da meshedin.

4 - Ve ayaklarınızı da aşık kemiklerine kadar yıkayınız.

Bu dört şeyin yıkanması ve meshedilmesi (Vuzuu) dur. Bu uzuvları yerli yerine "vaz" etmek koymak, hazırlamak demektir. Abdestsiz kimse (Nas)'dır.. Lâalettayin bir insandır. Abdestli insan (Mümin)'dir. Yani her an huzura çıkmaya hazırdır. Abdestsiz mümin değildir demek değildir. Dikkat et. Burası öyle kolay anlaşılır lâkırdı değildir.

Kendinde gizli olan imanını izhar için abdest alması, yani Ademiyyetini izhar ve kendi kendine fiili olarak tasdik içindir. Melekler "Ademiyyet"e secde ettiler. Cesede değil...

Su ve topraktan yaratılan cesedini göstermesi lâzımdır.

"Ayet" vücutta yaktığım bir şule olan ruha "FAĞSİLÜ" emirdir. O zaman abdest alacağın zaman sesli olarak: Suya daha dokunmadan: "EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM" diyerek insaniyetten ayrılıp, yani (Nas)'lıktan ayrılıp, "Ademiyyet" tarafına fiili olarak ceset sokulur.

Eller yıkanır. Ağıza su verilir. Sonra tekrar ellere başlarken Bismillah söylenir. Yani suya temas ettiğin zaman...

Abdest hakkında diğer bildiğin hususlar "İlmihal" kitaplarında var onları muhakkak bilmen lâzımdır.

Şimdi burada çok dikkatli dinle, birşey anlatacağım bilgi için: Fizikte ve kimyada bir madde başka bir hale tehavvül ederken hacmi büyür. Bir damla su, buhar olurken "Avkadro-Anper" kanununa göre, 24 hacim buhar olur. Meselâ: Bir kilo su, buhar olduğu zaman koskoca görünür, bir bulut olduğunu farzedelim. Bu bulutun ağırlığı yüz gramdır, eğer bulutu tartabilirsek ...

Bin gram su buhar olup, bulut olduğu zaman yüz gram olmuştur.

Bu yüz gram bulut yağmura tahavvül ederse onbin gram su olur. Eğer yüz gram bulut kar olursa beşbin gram kar olur.

Bu kar yani beşbin gram kar, su olursa onbeşbin gram su olur.

Fizik, kimya bilmezsen bu hadise karşısında bocalar kafan durur.

Bu ne demektir bilir misin? Tahavvül ve tahvildeki Hakkın güçlerinin görünüşüdür.

Tahavvül "Tahvil" başka şekle girmek, fakat aslını kaybetmemektir. Tahavvül devamlıdır. Tahvil= Murattır.

Yağmura onun için "Rahmet" ismi verilmiştir. Bir damla su bir kaya kovuğuna girse, buhar olsa kayayı çatlatır. Bir gemiyi yürütür...

Bir damla su buhar yani hava olarak otomobil lastiđi iine girerse tonlarca yk tařıyacak kuvvet ve kudret ortaya ıkar...

Daha anlatmıyorum... Bu heybet ve deđiřmeyen Allah Kanunu'nun karřısında... Sen dřn...

Abdest aldıktan sonra mmknse havlu ile ıslak yerlerini kurulama... Bırak vcudun o suyu emsin, vcudun sıcaklıđı onu tekrar buhar yaparken semaya ykselsin , sonra rahmet olmak iin buhar, bulut olsun...

Yađmur duası nedir bilir misiniz?..

Yađmur duasındaki abdest alma da bambařka bir abdesttir.

Artık biraz da siz anlayın...

Suyu ve havayı kirletmek İslmda haramdır.

Allah'ın suya ve havaya verdiđi glere hakarettir. Burada birřeyi hatırlatıp bitireceđiz.

Su iine byk ve kk abdest bozmayınız.

Kedi ne yapıyor dikkat ediniz...

Kedi yrrken bile ıslak yere basmaz.

Ateř zerine idrar yapmayınız...

Bunların sebepleri vardır. Bu iřleri yapmak gnh mıdır diye sorarsanız... Kaba olarak hayır... Fakat (Gnah) nedir onu hakkı ile bilmek lzımdır.

Bizim bildiđimiz, ğrendiđimiz gnhı bile bilmiyoruz.

Ecir, sevap der dururuz, bunu bile bilmeyiz. Syler dururuz... Onun iin ğrendiđinizi yapınız... Fakat daima abdestli olmayı ka-tiyen ihmal etmeyiniz... Bize de dua ediniz...

"mmetim yađmur gibidir. evveli mi, sonu mu hayırdır bilinmez." Hadis.

Szn syliyen mbarek dudaklardan yarın ahirette "Ya İlahi bu kimse benim mmetimdendir." Kelmını iřitmek cmleye nasip eyleye...

İZA GADABE AHADKM FELYETEVEZZA BİLMAİ FE- İNNE GADABE MİNNAR.

Sizden biri fkelendiđi zaman hemen su bulsun.

Ve o su ile abdest alsın ki,

Yređindeki fke ateřini sndrr.

(Hadis)

Abdestin Hülâlası:

Büyük Allah dostlarından bir zat, talebeleriyle birlikte gidiyorlarmış, bir aralık Şeyh diyelim ayrılmış. Abdest bozmuş.

Ve hemen elli metre ilerde büyük bir dere aktığı halde hemen top-rakla teyemmüm yapmış.

Talebeleri; "Efendim su şurada niçin teyemmüm yaptınız"

Evet, doğru, suya varıncaya kadar ya ölürsem.

Hiç olmazsa cesedimi kurtarırım buyurmuşlardır.

Bu abdestli olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu aktaran bir hadisedir.

Efendim, biz bunları hiçbir kitabta görmedik, kimse de söylemedi diye itiraz edip mütaala yürütme . İster yap, ister yapma ... Yapmamanın günâhı yoktur. Yapmanın da sevabı yoktur.

Bundan daima Hakla birlikte olmak vardır. Her şeyde sevap ve günah arama. İnsaniyetine hakaret etmiş olursun.

Bunların hepsi yazılmış ve izâh edilmiştir; Sen kitap okumuyorsun. Bu kitapların çoğu bugün rutubetli kütüphanelerde kendi kendilerini yok etmek için güvelerle arkadaş olmuştur.

Söylenecek söz yok. Ara bul.Oku.

Bunu da yapamıyorsan yahut yapamazsın.O halde sözlerimize de itimat et...

Bu ticaret değildir. Para istemiyoruz . Burada yeri yoktur. Neyi ve neye ishat arıyorsun...

Kur'an-ı Kerim'de (Fatır) Suresi vardır.

"FATIRISSEMAVATIVELARD"

Fatır = Yaratan, hak eden manasındadır.

Surede (Tebdilen), (Tahvilen ) lafızları vardır.

Ayeti kerimede (Sen Allah'ın Kanununda bir değişiklik, sen Allah'ın hükmünde bir düzensizlik göremezsin).

Kainatta bir ahenk vardır.

Bu değişmez. Başka kılığa girmez. Bozulmaz.

Bozulma diye bir şey yoktur. Bu ahenkten ayrılmadır. Bu ahenk Allah'ın tekvin kanunudur.

Bu kanun Allah'ın hudutsuz güç ve kuvvetlerinin görünüşüdür. Bu ahenk de hakkın bir nebze görünüşüdür.Bütün bu ahenk (fizik, kimyevi, mıknatısı, elektiriği, meteorolodik)görünür, görünmez idrak edilir.

edilmez bir düzendir. Ahenktir. Armonidir...

Allah lügatında bu ahengin ismi (Sünnetullah) dır.

"Sünnetullah." ne tebdil edilir, ne de tahvil edilir ve ne de deęiřti-rilebilir...

Burada kelimelerin lügat manalarını söyleyelim:

TEBDİL: Deęiřtirmek. Deęiřtirilmek. Başkası tarafından... Bu kelimenin manası bilgi ile anlaşılır...

Basit olarak misâl verelim. Tebdili hava. Tebdili mekân, Tebdil-de: Size göre öyle görünürse de Sünnetullah yine deęiřmez. Manâları vardır.

Sünnetullahı Cenab-ı Hak da deęiřtirmez. Nizam kurulmuřtur. (YA HABİBİM KALDIR BAŐINI BAK. YORULUR ÖNÜNE DÜŐER. TEKRAR KALDIR BAK. BİR YERDE KUSUR BULAMAZSIN . ÇÜNKÜ ALLAH NE VARSA HEPSİNİ KUSURSUZ HALKETMİŐTİR.) Tebareke Suresi...

BEDEL : Mukabil kıymeti. Aynı. Başka řekilde görünüşte ona denk demektir.

TEBEDDÜL : Deęiřmek. Başka hale (kendilięinden) gelmek ...

TEBADÜL: Birbirinin yerine geçmek. Birbirine bedel olmak.

TEBDİLEN: Ayeti kerimede. Deęiřtirmek suretiyle tanınmıyacak tarzda olma. Başka řekilde görünme .

TAHVİL: Başka řekle girmek, fakat, aslını kaybetmemek manasına gelirken, aslı (Havıl) La havle vela kuvvetdeki havıldır. Bu davranıř manasındadır.

Bir damla su sıcaęa maruz kalırsa buhar olur. Bulut olur. Bu (Havıl)dan müřtak tahavvüldür.

Bu iř bir tahvildir. Tehavvül ve tahvil budur. Başka řekle girmek fakat aslını kaybetmemek .

Tahavvül devamlıdır. Tahvil murattır. (Bu da bölünmez bunu da göremezsiniz.) Ayet...

Tahvilin aslını anlamak güçtür. Kur'ân'daki manâ Sünnetullah deęiřmez. Allah'ın Kün emri ile yaratılan deęiřmez demektir. Sizin gördüğünüz başka řekilde görünüştür.

Devlet tahvilleri mesela: Bunu cahil bir adama sorarsan bu paradır desen inanmaz. Para burada başka türlü olmuřtur. (Damlanın buh... bulut oluřu gibi.) Fakat o cahil adam bunu göremez.

Tebdil ve tahvil kelimeleri sinonim kelimeler değildir. Homonim kelimelerdir.

Nas dediğimiz zaman insan akla gelir. Fakat bu dişi ve erkek demektir. Fakat dişi başkadır. Erkek başkadır. Dişi erkek olmaz, erkek de dişi olmaz.

Âyeti kerimedeki tahvilen başka türlü olmaz. Değişmek. Değiştirmek... Âyetteki:

"Tebdilen, tahvilen" Allah'ın kanununda bir değişiklik ve hikmette bir düzensizlik göremezsin, demektir.

Bunların daha derin manalarını halvette öğrenmek gerekir... Zira: İslâmda: Tebdil ve tahvil ile uğraşmak yasaktır. Hatta haramdır. Zira yukarıdaki âyete şüphe ile inanmak bu düşüncede gizlidir.

Heykel yapmak, bir nevi tebdil ve tahvildir.

Nebatata aşu yapmak. Haramdır. Aynıdır. Sun'i ilkah haramdır. Aynıdır.

Bu husus incelerin incesidir. Dikkat buyrula.

Herkese değil... O halde kime! Ahenge kendisini tamamiyle verene...

Çünkü (Tebdil ve tahvil) Kün emriyle feyekûn emri arasındaki olaylar değişmezler.

Bu iş kul işi değildir. Hakkın işidir.

Peygamberlerin mucizeleri: Bu (Tebdil ve tahvil) arasında ceryan eder. Bu iş bize fevkalâde gelir...

O Oksijen gazı ile H<sub>2</sub> hidrojen gazı görünmez. Bir elektrik şerresiyle birleştikleri zaman H<sub>2</sub>O su olur görünür. Su da tekrar aynı usul ile gaza ayrılır...

İşte bu hadise: (Tebdil ve tahvil)'in en güzel tarifini ifade eder.

Mucizeler de bu tarzda (izni) ilahi ile vuku bulur.

(Her meydana çıkıp zuhur eden) o zuhur eden şeyin içinde kalandır. Asıl değişmez.

Bir tohum içinde bir orman gizli. Bu tohumu ekersen, tohum kaybolmaz. Öyle görünürse de o tanınmıyacak bir hale gelmiştir. Tebdil olmuştur. Kim tohum...

Orman ortaya çıktı mı? O zaman tohum ormana tahvil olmuştur. Deriz. Bu görünür, görünmez hadisede hakkın kudretlerinin başka şekilde görünüşü de (elektrik enerjisi) bir yerde aydınlık yapar.

Diğer yerde bir makineyi harekete geçirir. Başka bir yerde bin türlü şekilde görünür.Fakat elektrik değişmez. Kuvveti başka şekillere tebdil ve tahayyül etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'deki lâfızlar üzerinde uğraşmak doğru değildir.

Emirleri aynen kabul etmek gerekir. Bir şeyin tetkiki içinde daima aslını öğrenmek düşüncesi hakimdir. Fakat bu Hakkın emirleri ve âyet lâfızları üzerinde olmamalıdır.

Bu husus "Milhimun" tarafından fehmolunur, anlaşılır...

Ondan dolayı bu hususlar üzerinde uğraşmamanızı utanarak size tavsiye etmeği bildirirken ne sizin ve ne de benim bu hususla bir gücenme vesilesi olmamasını dilerim...

Bu bir makam veyahut kibir, büyüklük meselesi değildir.

Belki sizin ayarınıza kadar bile ulaşamamış bir kulum. Hak yanında ben bir hiçim... Hakkın benim yanımdaki kıymetini çoğaltmağa çabalıyorum.

Gölgesi görünmeyen (Hakkın gölge)sini takip ediyorum.

Saman çöpünde perdelenen zikri işitmezsem de bile o zikri sezmeğe çalışıyorum. Her türlü ince bid'atten ince şirkten, ince haramdan kurtulmak lâzımdır.

Perdeler vardır. İnsanın gözünde .

Perdeler vardı. İnsanın kulağında.

Perdeler vardır. İnsanın akıl ve düşüncesinde.

Merak etmeyin bu perdelerin arkasındakini,çünkü o perdelerin arkasından geldik. Arz üzerine seyretmek için kendi kendimizi. Bir gün vakit gelince delip perdeyi arkasındakini görmek için döneceğiz geldiğimiz yere...

Sakat topallar vardır. Rakkasalarla alay etmeğe kalkarlar. Kemeler vardır. Hatiplerle konuşma yarışına yeltenirler.

Himmet ağalar. Beyler vardır. Himmet vermeğe uğraşırlar. Bunların peşine takılan salaklarla dolu cemiyet...

Yalancı mürşitler vardır. Velilerin makamlarını hor görürler. Kendi kendilerine mertebe makam, nişan verirler.

İnsan, kendi değerini hakikatını Allah'ın sesine kulak verdiği zaman anlar...

Allah'ın sesi nedir? Resul-ü Ekrem'in ağızıyla bize bildirdiği emirlerdir. Yerde Allah'ın sesi her an mevcuttur.O ses görünür...Onsuz boş yer yok... Adeta o ses sende devam ediyor...

Hakkın yanında kıymet ve makamınızı aramayın . Hakkın sizin yanınızdaki kıymetini bulun çoğaltın...

İnsan çok büyük bir mahluktur. Amması var.

Bu (Amma) nedir? Onu söyleyemem. Hepimiz utancımızdan yerlere girmek için birbirimizden kaçırız.

Burada bir şey söyleyeceğiz. Çok kısa bunun izahı ciltlerle kitap olur.

Bütün Peygamberler: (Allah tarafından kelamla gönderilmiştir . Cezbe ve tasarruf ile değil)... Bu lâfa dikkat et. Ne demek isteniyor?

Bunu anlamadan Peygamber nedir anlaşılır. İşte ciltlerle izahı yapılacak söz budur.

Gaybi dediğimiz hakikatlar sonsuz denecek kadar uzak mesafeler kat'ederek söz haline inkılâp eder.

Lafız suretine giren failerin hakikatları o zaman kulaklara erişir...

Buradaki sonsuzu. uzaklığı anlatmak veya anlamak mümkün değildir. Yalnız beşeri olarak akla sokmak için bir benzetme yapalım. Ziya Sn. 300.000 km. sür'atte seyrediyor. Güneşten bize bu sür'atle gelen ziya 500 ışık yılında gelir diyorlar..Bunu dimağ düşünemiyor. Aynı zamanda bize o kadar yakın ki,onu da görüp anlıyamıyoruz.Burada sür'at, mesafe, uzaklık, yakınlık diye bir şey yok...Bunlar bize göredir.

"PENHANI PEYDA NEVVARI MUZLİM  
ETMEKTE DURMADAN BÜTÜN AVALİM  
ZİKRİ HALLAKI DAİM  
ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER"

O halde artık sözümüz yok. Secdeye kapan..

Bizden selâm olsun size...

Hülâsa edersek (Tebdil ve Tahvil) lâfızları şu küçük sözlerimizde gizlidir. Bunun üzerinde fenni, ilmi düşünmek gerektir.

Hava olmasa su olmaz. Su olmazsa hava olmaz. Hava olmazsa ateş olmaz. Toprak olmasa su görünmez.

Hava, bizim mekânda: Madde vardır. (Telâkki ve fikrimize göre) havanın bir ağırlığı vardır. O halde basit olarak (görünmez bir maddedir.) diyebiliriz . Soğuduğu zaman buharı yağmura veya kara çevriliyor. Tonlarca ağırlık ortaya çıkıyor. Ve bunlar mekânda görünür bir madde oluyorlar. O halde netice olarak diyebiliriz: Hava suyu husule getirdi. O zaman suyun mevcudiyeti için bir mekân lazım. O da toprak... Toprak olduğu zaman su göründü. Toprağın teşekkülü için

(Kant- Laplace) nazariyesine göre evvelce ateş vardı.Soğudu ve toprak teşekkül etti. Ateşin mevcudiyeti için hava muhakkak lâzımdı. O halde ilk evvel hava vardı.

İsmi söylemeyeceğim, bir zattan bir mektup aldım.

Çok soru soruyor... Sorularını burada yazmıyorum. Kendileri biliyor sorularını...

Yaşlı olgun bir zata benziyor. Kendisini görmedim. Bazı kitaplarımızı okumuş, okuyormuş...

Bize mektubunda "Efendi Hazretleri" diye hitap ediyor. Kendi kendimize hicap duyduk.

Efendi kelimesi nereden gelmiştir. Söyliyemem. Şaşırsınız. Siz arayın.Hakiki ve manevi bir hadiseden sonra bu kelime kabul edilmiştir .İnsanın manevi âdemiyyet hamulesini taşıdığı için o tarafına verilen isimdir.

Efendi demekte o şahsın âdemiyyetine hürmet gizlidir . Görünmeyen manevi tarafına... ( Bey) ise cemiyetteki mertebe ve makama insaniyet tarafına tazimdir.Cesede ait kısmına.Bulunduğu duruma verilen bir lâkaptır.

"Efendi" diye birine hitap olunursa, onun âdemiyyet tarafına hitap olunmuş olur .

"Efendi hazretleri" ise o şahsın manevi makamına hürmet ve tazim için kullanılır... Bu tabiri kullanma çok ince bir edebe ve kayda tabidir. Bilmeden söylemek doğru olmaz.

Peygamber efendimize (Peygamber efendim) denilmez. Niçin? Bu çok büyük bir meseledir.

Bunu düşünmek gerek... Efendi kelimesini beğenmediğimizden mi yoksa kapıcıya (Bey) lâkabını lâyık görmediğimizden mi?...

Hatun kelimesi analarımızla beraber kaybolup gitti...

Hazret manâ itibariyle: Hazır bulunan, hak emirlerine her an âmade, huzur, zat manâsındır.

Hazreti Ömer dediğinizde Ömer'in huzuru, zatı demektir.

Halife Hazretleri denildiği zaman üzerine aldığı manevi mes'uliyetin verdiği makamda oturmanın lâkabıdır. O makamda oturan Resulullahın vekili olur.

"Sultanım" sözü de bambaşkadır. Bunları bilmeden mırıldanmak kat'iyen doğru değildir.

Mektup yazan muhterem zat bize "Efendi Hazretleri" diye hitap



ediyor...

Nerede biz. Nerede bu hitap...

İnsan evvelâ hakiki kul olur. Efendi olur. Tevfik ve himmet gelirse o zaman belki bu hitaba lâayık olur. Biz ise kul olmağa çabalıyoruz...

Bilgi hududum içinde öğrendiğim kadar size tavsiyeye geçiyorum...

Bize bir kıymet vererek, gönderdiğiniz mektuba evvelâ teşekkür eder, aynı ağırlıkla muhabbet ve hürmetlerimi ifade ederim.

Bütün sorularınıza bir bütün halinde cevap veriyorum ...

Buyurun:

İmkânınız varsa. "Daima abdestli bulunun, bu lâfa çok dikkat edin. Aman sakın ihmal etmeyin...

Abdestsiz "Konuşmayın, yemeyin, içmeyin" az yeyin, az uyuyun. Çok gülmeyin, fakat gözünüz yaşlı olsun...

"Tek hayvanın etini yeyin. Karışık hayvan eti karıştırmayın. Tek hayvanın sütünü, tek hayvanın yağını, tek hayvanın yoğurduğunu, tek tavuğun yumurtasını...

Tek tarlanın her türlü mahsulünü, sebzesini.

Tek tarlanın buğdayından yapılan ekmeği.

Tek ağacın veya yerin meyvesini.

Tek hayvanın peynirini yeyin, şişe suyu içmeyin..."

Haramlar bellidir. Helâllar da bellidir, dedik. Bunlar arasında "olanlar" çok şüphelidir.

Manevi hayatında bir ilerleme yoksa, boşuna kürek çekiyorsunuz demektir. (Bu arada "Onlardan" haberiniz olmadan o akıntıya kürek çekmiş olursunuz...)

Kendinizi kurtarmak için o zaman uğraşın...

Birini bulun...

Buldunuz amma... Şüpheden kurtulamıyorsunuz. Sözüme burada güvenmeyin. Çünkü bu soruları sormazdınız. Demek ki, nasip değilmiş...

O zaman, mütemadiyen tövbe edin. Ağlayın. Az yiyin, az uyu-yun, namazınızı bırakmayın, abdestli bulunun...

Dışarıda yalnız iken nasılsanız evinizde de öyle olun.

Başka başka, çeşit çeşit haletlerde görünmeyin... Her ne pahasına

olursa olsun.Bu haller münafıklık halleridir.Münafıklık şüpheden doğar. İnsan bilmeden münafık olur gider...

Söylediklerim tamam olmadan... Halvete yanaşmak yok... Yanaşırsın amma.. Bir günlük halvete değil. Bir saatlik halvete tahammül edemezsiniz. Ve çıktığın zaman doğru tımarhaneye gidersin...

Hakiki halvete girersen... Oradan insan:

Ya veli, ya meczup, ya mecnun, ya deli veyahutta ölü çıkar...

Cemiyetteki hakiki halvete sokacak büyükler bugün gizlidirler. Onları ancak kalp perdesi açık olanlar güçlkle sezerler . Onları Hızır'dan öğrenmek ancak mümkündür.Böylelelerinin ne zaman sohbetlerine girmiş veya sevgilerini kazanmış iseniz o zaman onlar kaç yaşında iseler bu dünyadan göçtükten sonra bağlılığını kaybetmemiş isen, o yaşta sana hemen himmetleri ulaşır... Halifesi olursun...

Yaşın hemen gelmiş ise, hemen olursun . Bunu da unutma... Bu değişmiyen manevi bir kanun gibidir.

Resul-ü Ekrem manevi mirasını bu şekilde bırakmıştır...

Bu lâkırdıları dünyadaki kulaklar artık kimseden işitmiyecektir. Çünkü işitecek kulak artık kalmadı...

Şükredin halinize ... Elhamdülillah ... Allah'a sığının...

Selâm olsun bizden size...

ALLAHÜMME ENTEL MENNAN BEDIÜSSEMAVATI

VELARD ZÜLCELALİ VELİKRAM

YA HAYYU YA KAYYUM YA ALLAHU CELLA CELÂLEHU ...

Kitaplarımızı okumuş bir zat bizi aramış . Geldi buldu.

Kılığında baktı şaşırıldı. Basit bir elbise içinde gördü yanımda bizi sevenlerden üç muhterem zat vardı.

Onlardan çekinerek oturdu yanımıza... Çay ısmarladık , içti. Bir aralık falan kitapları siz mi yazdınız dedi.

Öyleymiş dedim . Çok beğendim dedi.

Damdan düşer gibi, bir mürşit arıyorum dedi.

Ermiş bir veli bulmak arzuluuyorum. Nerede bulabilirim.

Birçok şehirlerde, kasabalarda varmış bana isimlerini bildirdiler. Gitsem mi acaba ne dersiniz? Nasıl bulabilirim? İlâve etti: Menfaat için yalancı mürşitler. şeyhler varmış, bunları nasıl anlıyayım. Hakikisi var mı diye sordular...

Ben henüz cevap vermeden, beni sevenlerden yaşlı muhterem zat:

Beyefendi hakiki veli olmaz olur mu dedi.

O halde nasıl bulacağım? Yalancı ve sahteleri ayıkla... Geride kalanların içinde vardır, bulursun dedi. Nasıl ayıklayayım?...Bunun üzere - rine bizim Muhterem Zat hiddetle karışık bir üzüntü ile güldü...

Beyim dedi, sen evvela kendini ayıkla. Pirinç nasıl seçilir öğren, ondan sonra... Benim bildiğim bu kadar.

Adam çok malumatlı ve çok konuşan bir zattı.

O da içerledi. Peki nasıl ayıklayayım kendimi onu söyle bakalım dedi. Adeta alay ediyordu ...

Bizim muhterem ipleri kesti. Koyuverdi kendini. Bak beyim dedi: sana bir şey öğreteceğim, öyle yap hem de kırk gün... Ondan sonra işte adresim. Gel bana, seni ayıklarım ve güzel bir pilav yapıp yerim dedi...

Namaz abdestsiz konuşma, yeme, içme, evinde abdestsiz yemek pişirme, sabah namazını vaktinde kıl. Bu dediklerimi bir gün, hatta bir saat, hatta dakika kaçırırsan tekrar birden başlayacaksın kırk gün itinasız devam...

Diğer kılmadığın vakit namazlarını istemiyorum dedi.

O zat kızarak benim namaz kılmadığımı nereden biliyorsun...

Gayet basit bunları kılmayan bu gibi sualleri sormaz da ondan... Size bir şey söyleyeyim dedi.

Meczub bir dervişe sormuşlar:

Sen akşamki zikirde cezbeye tutulmadın.

Sebebi nedir?Her an cezbede olurdun ...

Derviş: Halkada bir kâmil vardı. Dervişin ne olduğunu hakkıyla bilen biri idi. Kendine hürmetten cezbeye kapılmadın. Tek başıma olsaydım cezbe ummanına dalar cuş'u huruşa gelir şelâle gibi akmağa başlardım.

Utandım dedi ve ilâve etti.: (Ben de kendimden utandım da daha konuşmayacağım dedi).

Gelen zat saatine baktı. Ayrıldı gitti.

Bizim muhterem bana döndü:

Hocam mazur gör, ben konuştum kusura kalma bağışla dedi..

Az kaldı adamı dövecektim dedi. Ben de sinirlenme dedim...

Dervişten bahsettin dedim . Derviş kimdir bilir misin diye sordum: siz lütfedin hocam dedi...

Ermiş dervişin hal dizgini elindedir. Dilediği anda salıverir, istediği anda çeker. Sen dizginleri bıraktın rahvanı aldın dedim...

Atını rahvana kaldırdığın için terkine binemedi.

Saatma baktı. Vakit geldiği için gitti ...

Ne kendini üzersin.Bak ben sana bir küçük hikaye anlatayım dedim

Dinle:

Kurumuş otlar bağlanmış taze gül demetini gördü.

Bu kuru ot ne oluyor da gül ile bulunuyor dedi.

Bu sözden ot ağladı ...

Rengim, güzelliğim yok. Kokum yok. Ben de gülün bittiği bahçenin otuyum ...

Gül,dalından kopmuş, henüz taze daha solmadı. Onun solması benim gibi de olmaz.Ben ise çoktan kurudum.Öldüm,Ölüm de bir işe ya- rıyor.Ya beni bir hayvan yer.Ya böyle gül demetine bağlarlar ip olarak.

Ben yeşil bir ot iken yanımda bir mezar vardı.Üzerinde şöyle yazılı idi:

Keramet, kol kuvvetinden daha iyidir .

Ağıza yumruk vurmak hüner değildir.

Elinden gelirse bir ağzı tatlandır.

Sözlerime alınma...Ümit olmasa bile Allah,kuluna bir çare bulup kurtarır.

"Hızır hikâyesi" Allah yardımının perdeli bir tezahuru olduğunu çok az insan bilir ...

Adam içerledi otun bu sözlerinden... Ben ( Abid ) dim. Bunları bili- rim. Sen ne oluyorsun da bana nasihat veriyorsun ...

Ot, doğru söylüyorsun. Ben kuru bir otum. Ama yine cahilsin ...

Gemisini kurtaran kaptan abiddir.Sen kurtulduğunu zannediyor- sun...

Amma, benim söylediğim sözler ise bir arifin sözleridir .

Arif ise : Suya düşenleri kurtarmaya çalışır.

Abidsin amma. Arif değilsin ..

Bu sözler üzerine abid iyice sinirlendi.

Bu sessiz sözsüz konuşmayı dinleyen gül:

Söze karıştı.Dünyada hiç kimse benim rengimi çirkin görmez . Ko- kumun fena olduğunda kimse söyleyemez.Koku almayan, rengimden, gözü görmeyen kokumdan, her ikisini alıp görmeyen de isimden anlar gül olduğumu ...

Sen abidsin amma ... Ne koku alıyorsun. Ne görüyorsun ... Benimle o horgördüğün vakti ile yemyeşil ot, şimdi kuru,sarı amma ...

Benim yapraklarım rengi ondan aldı.

Sen hiç Allah sözü duymadın mı?

"Ven necmü veş şecerü yescüdan" çemen ve ağaçlar secde ediyor-

lar. Siz bunları göremezsiniz ...

Asıl hüner o kurumuş ottaki zikri görmeye gayret et ...

O zaman hepsinin gül gibi güzel ve kokulu olduğunu anlar duyarsın...

Tatlı sözlerin kokusunu herkes alamaz. Ey abid ! Arif olmaya çalış.

Gül devam etti:

Birgün ben bahçede dalımda iken iki zat bahçede konuşuyorlardı. Birbirlerine bak ne güzel gül diye konuşuyorlardı. Birisi diğerine söyledi. Ben geçenlerde hamama gittim. Kil ile yıkanıyordum. Beni yıkayana sordum. Bu kile ne karıştırdınız ne güzel kokuyor. Yıkayıcı efendim kil öyle kokar. Bir şey karıştırmadık. O sırada kil: Efendim, benim kokum yoktur. Ben bir iki gün gül ile arkadaşlık yaptım. Koku ondan bana sindi dedi.

Gül, ben sözleri işittiğim zaman utandım.

Kibre gitmemek için kendimi gizlemeye çalıştım. Ama olmadı. Ağlamaya terlemeye başladım.

Sen abid olduğunu hak yolunda olduğunu idda ediyor ve söylüyorsun.

Şu otu hor görerek Allah'dan utanmıyor musun? ..

Hayali bir inanışla adeta zoraki bir ibadet peşinde koşanlara bu sözler birşey haykırıyor. Biliyor musun ...

Allah dostlarındaki zahiri tavazu ve edeb iç alemlerindeki edebini görünüşüdür. Cenabı Hakkın kendi azameti ile örttüğü kimseyi görmek kolay değil. Bir saman çöpünde perdelenen zikri işitmezsen bile o zikri sezmeye çabala ...

Onlardaki zikri sezenler, işitenler vardır.

Kurumuş çöpde zikri duyanlar ise bambaşkadırlar onlar ...

Kâinatta ne varsa canlı cansız hepki Hak'kın güçlerinin, hünerlerinin görünüşüdür.

Hak da bu güçlerde görünür. Onu görmeye uğraş ...

Kunduzun eti yenmez. Kürkü çok kıymetlidir.

Bu kürkü giyenler dışa çok ehemmiyet vererek bir şeylerini gizlemek için uğraşanlardır.

Şu sözler küçültülmüş bir hakikatin mikroskobik ifadesidir. O halde cesedi ile bu mekanda gönlü ile sonsuzlukta olanların sözlerini dinlemek lâzımdır.

Gül nihayet şu sözleri söyledi o abide:

Namaz. Oruç. Hac. Zekât bunların hepsi dünyada kullara farz olduğunu bildiği halde bunları yapmadığından dolayı azap yoktur. O azabı dünyada çeker. Fakat (zekât vermediği takdirde) sorgu vardır.

Bunda Allahın verdiğini Allahı inkâra doğru götüren bir koku vardır. Herkez bunu alamaz ...

Sabrın yüzünü hakka çevir . Tatlı dili halka döndür.

O zaman gül gibi açılırsın....

Benim gibi açılıp gülmek istersen, sabırlı ve herşeye karşı yumuşak ol ...

Bilir misin kılıç yalnız ipegi kesemez.

Her dane inci olsaydı, katır boncuğu gibi çarşı inci ile dolardı ...

Şeytan ne söyledi bilir misin. Bu söz nebatlara. Ağaçlara. Çiçeklere. Güllere. Hayvanlara. Dağlara. Taşlara değil ...

"Adem oğullarından kötü işden başka bir şey gelmez"

Bizi utandıracak çok müthiş bir söz bu ....

Şeytan bundan dolayı insana secde etmedi ...

Şeytan en doğru söylediği söz budur. Zira bunu söylemek ona verilen vazifenin ismidir.

Ot kurudu diye çiğneme. Öldü diye yakma ... Ölüm,Allah'ın emri..

Allah'ın emrine sebep aranmaz.

Ölüm, zulüm değildir.

Buradaki emir, bildiğimiz emir değildir.

Kün emri ile yaratılan bütün kâinattaki ahengin içinde mevcut demektir. Ota hakaret ettin. Büyük küfre girdiğinin farkında mısın?

Bir de abidim diyorsun ...

Küçük bir misal: Güneş doğar. Batar. Bu, hakkın böyle takdiridir. Niçin böyledir. Buna cevap aranmaz.İnkıyad edilir. Kabul edilir. Ölüm de bunun gibidir.(Herkez ölecek)baki kimse yok demektir.Herkez ölmü tadacak.Ölüm Hak'ka kavuşmaktır.Yani Allah'ın takdiri olan Hak olan şeye dönmek demektir.

(Burayı çok oku. Anlamak güç fakat kolaydır).

Eğer kendi kendinle isen ...

Bir zerrenin deryaya kavuşması gibi ..

Ben bir otum. Çiçeğim ... Bir arif bul da önünde tövbe et. Otu hor görme. Ölümünde bile onu Allah bir hayvana rızık olarak ayırdı ....