

KERAMET,

HİMMET

İSMİ AZAM

HALVET

"İZA HULİYET KULİBET"

MUCİZE

"Dünya iyi ve temiz, ruhani adamlardan, evliyalardan hali olursa yıkılır." Hadis.

"Öyle kapalı kapılar vardır ki, rasih alimlerden başkalarına açılmaz"

"EL RASİHUNE FİL İLM" Her sır ifşa edilmez.

Her gerçek söylenip açıklanamaz.

Öyle ilim vardır ki gizlenmiş inci gibidir. Onu ancak Allah'ı bilen alimler bilir ." Hadis

Allaha karşı mağrur olanlar onları yalanlar.

Bu sırları bilenlere ifşa etmemeleri vacip olur.

"KERAMET"

"İSMİ AZAM" HERKES HERŞEYİ ANLAYIP KUCAKLIYAMAZ'

"H İ M M E T"

Yüzüne baktığın sana Allah'ı hatırlatan kimse ile sohbet et, arkadaş olmağa çalış. İşte o kimse velidir.

Keramet velilerden sudur eder. Bu bağlı olduğu Nebi'nin mucizesidir .

Yüzlerindeki halâvet, renk, hareketleri sözleri hep bir keramettir.

"Keramet evliyaya haktır. Evliya da zahir olan kerameti inkâr eden dinden çıkar. "Fetva"

Keramet kelimesi : KEREME lütfetmek mastarından gelir.

Ekrem : Kerem sahibi, kendisine ilâhi lutuf bahşedilmiş

İkram : Lütfetmek, takdim, taltif etme.

Mükrim : İkram eden.

Mükerrem : İkram ve lütfedilmiş

Kiram : Kendisine lütüf verme izni verilmiş kimseler.

İlahi kereme kavuşmuşlar...

KERAMET: Lütfun verildiği kuvvetin tecellisi, ortaya çıkması. Lütfü ilâhiden nasip alabilen, insanın bu lütfün kudretini izhar etmesi keyfiyeti..

Kainatta ne varsa maddi ne türlü hareket varsa ruhi ve ruhani Allah 'ın kudret ve güçlerinin görünüşüdür. Bütün bunlarda hakkın güç ve kudretleriyle görünüşüdür.

"Her meydana çıkıp zuhur eden" o zuhur eden şeyin içinde ka-

landır. Bazı sözler vardır. Bu lafları akla sorarsan akıl halledemez. Bu gibi şeyleri başka türlü konuşmak gerekir. Bu sözleri başka ve çok düşünmek gerek. Ondan sonra anlamak mümkündür. Fakat herkesin kârî değildir. Merak işi de değildir ...

Her insanda bir çok ilâhi esmaların benzerleri vardır.

Bu esmalar içinde muradı ilâhi ne ise o esmalardan biri o kimsede galiptir. Bazı esmalar her insanda mevcut ve müşterektir.

Bazı esmaların tecelli miktarları farklıdır. Böyle farklı esmaların tecellisi insanlardaki karakter nevilerini husule getirir.

Umumi ibadet bu esmaların insanda mevcut benzerlerini olgunlaştırır. Bu suretle o insan şah damarından daha yakın olan hakka yanaşmağa başlar. "VE İLA RABBİKE FERĞAB "...

Yani hak kudret ve güçleriyle insanda gizlenmiş olduğundan insan kendi kendine yanaşmağa başlar .

"Ben insanın sırrıyım, insan benim sırrım." "EL İNSANE SIRRI VE ENE SIRREHU" Hadisi kudsi. Budur.

Bu benzer esmanın hududuna girildiği takdirde o esma kuvvetli bir mürşidin yardımıyla iyice ortaya çıkar.

Mürşidin vereceği ilim değildir. Söz değildir.

Manevi himmettir. (H İ M M E T) nedir? Bunu bilmek çok güçtür. Himmet Haktan Resulü Ekreme, oradan mürşide erişen bir şeraredir ki talipte bulunan ilâhi güçleri ateşler ve harekete geçirir.. Mürşidin talipte ortaya çıkaracağı işte bu esma ile "İSMİ AZAMA" Yani (A L L A H) lâfzını hakkıyla söylemek ve tesirini görmek imkanı hasıl olur.

O esma benzeri o kulun (A L LA H) lâfzına yanaşmasını temin eder. O esma o kulun (İSMİ AZAMI OLUR).

İnsanda meknuz hak güçlerinin ateşlenmesini temin eden lafz = söz budur. Himmet : Mürşide Resul kanalından gelen şerareyi vermeğe verilen isimdir.

Yoksa hakiki "İSMİ AZAMI"ı yalnız Resulü Ekrem söyleyebilir.

Büyük veliler Resulü Ekrem yardımıyla bundan istimdat ancak edebilirler...

Bir çok dualar, bir çok ayeti kerimeler vardır ki (İSMİ AZAM) burada gizlidir diye bildirilmiştir. İsmi azam gizli değildir. Ona varılabilmesi için dua ve âyetlerde istiane edilen şeyler tam hakkıyla yapılırsa, yoluna girilir demektir .

"İsmi azamın insanı kapladığı anda, o insandaki düşünce Allah'ın düşünce ve arzusu yepne geçer. O insan istediği şeyi aklından geçirir geçirmez o vaki olur. Zuhur eder. Bir anda tayyi mekan eder.

İsteddiği yerde kelâmıyla, şekliyle veya cesediyle bulunur...

Keramet ise insanda galip olan esmanın hududuna girenlerde tabii bir hadise gibi tecelli eder. Bulutun bir anda yağmur olması gibi... O esmaya teveccüh eder. Arzusu, istediği husul budur." Bazan haberi olmadan o esma ile dolmuştur. Keramet zahir olur. Farkında değildir. Çünkü onun için tabii bir haldir. Etrafındakiler gönül sahibi iseler, onlar bunu anlarlar. Kerameti gönül sahibi olmıyanlar (Bilgi, ilim, görüş şeklinde) idrak ederler. (Çok akıllı adam nasıl biliyor.) diye söyler dururlar.

Bazı zavallılarda ruh çağırmağa kalkarlar, yıldızlara bakarlar, fal açarlar.

Bu haller insanın kendi kendini tahkir etmesidir ki insanı helâke götürür. İslâmda küfürdür.

ADAM VARDIR : Allah der. Tayyi mekân eder. Bir anda arşa yükselir.

ADAM VARDIR : Allah der Hemen canını verir.

ADAM VARDIR : Allah der. Bayılır, yıkılır.

ADAM VARDIR : Allah der. Bir şey olmaz. Odun gibi durur.

ADAM VARDIR : Allah demez.

ADAM VARDIR : Allah diyemez.

Hazreti Ömer Medine'de bir Cuma günü hutbe okurken Şam'da harp eden ordunun arkasından çevrildiğini "ELBASİR ESMASIYLA BİRDENBİRE GÖRÜR" ve hütbeden (EL CEBELİ YA SARIYE CEBEL) diye iki def'a bağırır. Cemaat şaşırır. Fakat o anda (ES SEMİ) esmasıyla Sariye ve bütün asker Şam'da harp meydanında bu sesi duyarlar. Bu emirül mümininin sesi diye. Hemen dağı arkalarına alırlar. Tehlikeden masun kalırlar. Zira düşman o anda arkadan orduyu kuşatmak üzeredir. Bunun üzerine cemaat Hazreti Ali'ye sorarlar Emirül müminin Hütbede bağırды bu ne demektir?

Hazreti Ali : Sariye geldiği zaman ona sorun buyurmuşlardı.

Mısırı fetheden"Amr İbnil As"a yazdığı mektup Nil nehrine atılıyor. Nil feyazan ediyor...

Mektup:

HATABOĞLU ÖMERDEN MISIR'IN NİL NEHRİNE!

"EY NİL DAHA ÖNCE DEN AKIYORDUN ŞİMDİ AKMIYOR-

MUŞSUN. ALLAH İÇİN AKIYORSAN ADETİN VEÇHİLE AK ...

YOKSA KENDİ BAŞINA AKIYORSAN MISIR HALKININ SANA İHTİYACI YOKDUR..." Bu şikâyet gibi görünürse de büyük bir hikmetin şekil ve söz değiştirerek ifadesidir.

Bu mektup Kumandan Amr İbnil As tarafından NiL nehrine atılır. Nil çoşarak akmağa başlar .

Burada mektupta gizli kapaklı Hakka dua olduğu gibi Nil'i şikâyet vardır.Burada (EL ALİM) esnasiyle Haktan Ömer niyaz ediyor.

Bu nasıl olur? Bu nasıl iştir? Diye düşünme. Akıl bunu halledemez. Bunu ya kabul eder veya tepinmeye başlar...

Böyle olmaz diye... Bu işler her kesin kâri değildir. Akıllı diye geçinen sapıklara sözüümüz yok ...

Fakir bir insana bunu söylesen. Olur mu olmaz mı diye bir söz çıkarmaz ağzından. Gözlerinden sessiz yaşlar döker. Tasdik ve iman işte budur ...

Cesur insan, Allah'tan en çok korkan insandır.

Allahtan korkan Adildir. Doğrudur . Merhamet ve şefkat timsalidir. Çünkü bu hasletler Allah'ın kula bahşettiği kendi esmalarının tecellisidir.

Böyle kimseler Allah ile dostur.

Allahtan korkmanın altında Allah sevgisi gizlidir. Onun altında da Allah'ın kula karşı sevgisi perdelenmiştir. Böyle hale erişmiş kul neye bakarsa ne düşünürse Allah ile birliktedir.

Onun gözü Kalb gözüdür.Hakkın makarri olan kalbin gözü.Düşüncesi hakkın isteğidir.

Hazreti Ömer bu mertebede idi. Kendi arzu ve istekleri için muhtelif âyeti kerime nazil olmuştur.

Hazreti Ömer de : Allahın adaleti , Allahın merhamet ve şefkati hakkın gözü arzu ve istekleri bütün heybetiyle tecelli etmişti. Ömer yeryüzünde Allahın (Zaptiye Nazırı) idi.

Hazreti Ömer kendinden bile korkardı.

Kendisinde insanın büyüklüğü tezahür etmişti.

(Resulü Ekrem müstesna) Ömer gibi insanın büyüklüğü tecelli eden insan gelmedi, gelmemiştir.

Ömerin her hareketi, düşüncesi ilahi süzgeçten geçtikten sonra tecelli ederdi.

Hakkın arzusu, İslâmın özü, düşüncesi, herşeyi Ömerde aşikar tecelli etmişti. Ömerde (İslam gözle görülür, kulakla işitilir, bütün heybet ve İlahi güzelliği ile tecelli ederdir .. İşte Resulü Ekrem'in mübarek sözü :

(Benden sonra Peygamber gelseydi Ömer gelirdi.) buyurmuşlardır.

Resulü Ekrem'in duası ile kırkinci Müslüman oldu.

Herşey aşikâra çıktı.

(TAHA) suresinin ilk ayetleri Ömer'in ruhunda inkılap yapmak için nazil oldu.

Ömer'in bütün akıl, düşünce ve benliği yıkandı, değişti. Sert bir arslanın kuzu olması gibi...

Resulü Ekrem'deki bütün esmalar kendi arzuları verilmiştir.

Hakka teveccüh ederek bütün mucizelerini izhar buyurmuşlardır. Hatta selâmını getirenler bile kerametinden faydalanırlar...

Medine'den Yemen valise(Ukayre)ye Resulün mektubunu getiren azatlı kölesinin karşısına yolda çıkan arslana (ya eset ben Resulüllahın azatlı kölesiyim. Mektup getiriyorum) diye bağırması arslanın çekilmesini temin etmiştir.

O halde tebliğ edilen emirleri hatasız, eksiksiz yapmaya gayret edin. Kendinde bulunan esmaları harekete getirin.

Kendini ilahi esmalarla süsle...İçini Resulüllâh ile doldur. Allah'ta erimeye gayret et... O zaman ne kadar kıymetli mahlûk olduğunı anlarsın ...

Aziz Müslümanlar :

Kıymetinizi bilin, vakit kaybetmeyin ... Tövbe kapıları açıktır. Vakit yoktur deme... Secdeye kapan ... Bütün güzelliklerini ortaya çıkarmaya gayret et ...

Bu sözleri bu diyarda Allahın bir nimeti bil. Durma ...

Yalnız şunu unutma :

Helal bellidir.

Haramda bellidir.

Bu ikisinin arasında insanların bilmedikleri çok şüpheli şeyler vardır. Hele bu zamanda bu zihniyet içinde bu şüpheli şeyler milyonlardır.

Helale, haram karışmıştır.Bunu ayırmak ayıklamak imkan hudutlarının sonundadır.

Bir lokma helâl rızık alabilmek için, tırnaklarla kilometrelerce tünel açmaktan daha çok güçtür .

Haram ise bugünün insanların helalı mübahı mesabesinde

Haramiyet iki türlüdür :

1- Yakın haramiyet. Bellidir. Anlaşılır.

2- Uzak haramiyet. Anlaşılmaz.

Yemesinde dinen bir sakınca olmayan gıda helaldir.

Fakat, senin vücudun o anda o helal lokmayı ceset veya ruh için haram yapar. Veyahut sen temizsin gelen rızıkta bozukluk vardır. Senin vücudunu harama sokar.

Midende ülser vardır. Ekşi sana dokunur. Şeker hastalığı vardır. Şeker sana dokunur. Ekşi ve şekerde kabahat yoktur. Senin vücudunda kabahat vardır. Midendende ...

Senin vücudun temizdir. Bozulmuş bir şey yersen ishal olur, kusarsın, zehirlenirsin... Bu misaller kaba şekilde amma yukarıda anlatmak istediğimizi az çok idrak ettirir.

Dedelerimiz zamanındaki şehirlerde , köylerde bugün bereket kalmamıştır. Büyük şehirlerde yemek artıkları helalara gidiyor. Bu büyük bir küfranı nimettir.Ekmek ve karbon hidratli gıda hep lağım-lara gidiyor. Bunlar ne olur garip şey.Böyle düşünenlere cevap "hiç bir şey olmaz" Kafidir.

Leş böceğini bala sokarsan ölür.

Bunlar karasinek gibi mahluklardır. Leşede konar balada konar..

Lağım lar utanıyor insanların yaptığı bu mülevves harekete.

Şeytan yapacağını yapmıştır. Beşeriyette artık herkesin şeytanı kendisi olmuştur. Buna çare yoktur.

Ölüp dirilmedikten sonra, oda şüphelidir.

Zira cehennem azabı müthiştir. Orada insan ne ölür, ne yaşar ...

Ne yapalım diye hiç düşünmeye hacet yoktur.

Şehirlerden uzaklaş . Bir kulübeye bile olsa dahi razı ol... Çekil hemen...

Biraz düşünürsen söylediklerimizin doğruluğunu anlarsın. Deli-ler bile idrak etseler tekrar bir derece daha çıldırırlar. Bu sözlerden...

Bu gün din, ahlak, terbiye, ailevi duygular hepsi uçmuş gitmiştir. Yerine dinsizlik, ahlaksızlık, sosyal doktrinler, iktisadi, sosyal sapık bilgi ve adetler girmiş tir.

İktisadi buhran , hükümet buhranı, bilmem geçim buhranı, paha-lılık buhranı... Bunlar yerden çıkmadı. Havadan gelmedi...

İnsanlar yaptı bunları...

Hem cesede, hem ruha büyük hakaret yapılmış insanlarla dolu .
cemiyet ...

(Sodom Gamora) ların hüküm sürdüğü bir kitle haline gelmiş.

(Kavmi Lut) adeta modern cihazlarla, süslerle terakki vasıtalarıyla küfürde daha çok tekamül ederek yeniden dünyaya gelmiştir.

Kavmi Lutun bir Bağsü Bedel Mevtisidir bugün...

Profesörlerin, hükümet adamlarının, milletlerin çare aradığı .
buhrana karşı çare bulunamaz, bulunamayacaktır da... Çünkü bu çare bir yerde gizli değildir. Biryerden gelmeyecektir.

Çare kendimizdedir . Teker teker kendimizi doğru yola götürmemiz lazımdır.

Bir ağacın yaprakları kışa yakın sararır yavaş yavaş dökülürse beşeriyette bu haldedir.

"Yapraklarını dökmeyen yeşil kalan ağaçlar vardır" bunları unutmamak lazımdır.Son baharda yapraklar niçin sararır düşer. Yapraklar asitleşirler.

Niçin asitleşirler. Onunda kimyevi izahı var.

Diğerleri niçin yeşil kalırlar onların kimyevi izahı var. Bunlar Allahın kurduğu tabiat kanunları icabıdır...

Velhasıl bunlar ahır zaman icaplarıdır. Önüne ,geçilmez . Yakında birçok milletler dünya yüzünden silinecektir.Bugün Perşembe 7.11. 1974 tarihtir.

Salgın hastalıklar, açlık, susuzluk, afetler ve yek diğerine saldırılar çoğalacaktır. Birçok milletlerde ihtilal çıkacak ve çok insan telef olacaktır. Bu uzak değildir. Dünyada artık sükun denilen şey kalmayacaktır.

Söylediklerimiz Resulü Ekremin hadislerinden müstahreğtir .

Az konuştuk. Daha çok şeyler vardır. Ortaya çıkması yakındır .
Fakat söyleyemem. Akli muvazenenizi kaybeder, derin bir ümitsizlik içine düşer, huzurunuz kalkar. perişan olursunuz. Zaten huzursuzsunuz...

Onun için size tavsiye ederim :

Sakin, kalabalık olmayan yerlere hemen çekilin. Haramdan kaçın .

Namazınızı ihmal etmeyin . Sabahları leş gibi uyumayın ...

Vakit kaybetmeyin zaman az. Tövbe edin. Dua edin.

Allaha sığının ... Resulün ruhaniyetinden yardım talep ediniz ...

Daima abdestli bulunun bu son lakırdıya çok dikkat edin.Ama

sakın ihmal etmeyin...

Az yiyin, az uyuyun, çok gülmeyin, fazla ağlayın...

Başka başka, çeşit çeşit haletlerde görünmeyin. Her ne pahasına olursa olsun...Bu haller münafıklık halleridir.Münafıklık şüpheden doğar. İnsan bilmeden münafık olur gider.

Bu lakırtıları dünyadaki kulaklar artık kimseden işitmiyecektir. Çünkü işitecek kulak artık kalmadı.

Şükrediniz halinize. Allaha sığının. Selam olsun bizden size...

DrMunirDerman.net

"İSMİ AZAM"

ESELÜKE ALLAHÜMME BİLİSMİL MEKTUBİ ALA VERAKAL ZEYTUN

Zeytun yaprağı üzerine yazılı isim hürmetine .

İSMİ AZAM 'ı biliyorum amma!

Ona yanaşmak temizliğine varamadım.

Nasıl buğulu göz yerini bildiği şeyi görüp tutamaz .

Ses mevcuttur. Kulakta kir vardır. Az duyar . Güzel koku mevcuttur. Burunda nezle vardır. Koku almaz.

Akıl vardır, maddenin şüphe.. tereddüt. gafleti içinden çıkamaz.

Temiz dediğin bir suyun içinde mikroskopla bakarsan milyonlarca mikrobun raks ettiğini görürsün ...

İSMİ AZAM, Resulü Ekremin ahlak, siret. yaşayış. hareket, sünnet, Mübarek nasiyesinde lemaan etmektedir.

İSMİ AZAM'ı bilenler, Resulden aksetmiş insan tahammülüne tenezzül etmiş miktarından istifade ederler.

Onda tecelli eden İsmi Azam. Ayı ikiye böler. Musa denizi açar.

Resulden akseden İsmi Azamdan :

Tayyi mekan. Keramet. Harikülade hadiseler tezahür eder. Nurundan müstefit olunur. Aksetmiş olanların yanında bulunanlar bir aydınlığa girerler. Nereden geldiğini keşfedemezler.

Ayna olmasa kendin, kulak olmazsa sesini, burun olmasa kokuyu alamadığım gibi. Temizliğin gayesine varmadan da bu akis sana vurmaz. Gelmez. Röntgen şuan görünmez. Görünmesi için muayyen tertibat ve cihazın mevcudiyeti lazımdır.

Amma şu bildiğim İsmi Azam'ı bildiğim kadar anlatayım buyurun dinleyin. Çok dikkatli dinleyin. Zira karışık

Ben öyle anladımda ondan ...

Görmek için ışık lüzumludur, Işığın görünmesi için, havadan geçmesi lâzımdır. Işığın saniyede sürati 300.000 kilometredir. Sesin saniyede sürati 350 metredir.

Kilometre değil dikkat buyurun ...

Sesin işitilmesi için havaya ihtiyaç vardır.Ses dalgalarının intişari için.Su olmayınca dalga olmadığı gibi...Hava olmayınca da ses yoktur.

Suyun olması için toprak lazımdır.

Toprak olmasaydı su olmazdı.

Su olmasaydı hava olmazdı.

Hava olmasaydı ses olmazdı ve ışık görünmezdi.

Toprak oldu.Sonra su. Sudan hava oldu, o zaman en evvel var olan ışık göründü.Ateş ve hararet husul buldu.Hava olmasa hararete yoktur.

Uzayda hararet yok. Halbuki güneş görünmüyor karanlık uzay. Güneşin görünmesi için havaya lüzum vardır.

Biz görüyoruz. Görünmeyen güneşin şuaları hava tabakasında görünüyor ve hararet veriyor . Evvelden toprak suyun görünmesini temin etti. Sudan hava oldu, var olan ışık görünmeye başladı. Mekân toprak oldu, sudan hava teşekkül etti.

Böylelikle ateş göründü ve ses duyuldu.Ve sudan geçen (Hay) dan her şey halkoldu.Su görünmez oldu.Hava oldu,sonra göründü su oldu

Su görünmez oldu, ziya göründü.

Su görünmez oldu hava oldu , ses duyuldu.

"Toprak + su + hava + ateş" diye "Anasırı Erbaa" dört esas element denilmiştir.

Hülasa edersek :

Hava olmazsa su olmaz.

Su olmazsa hava olmaz.

Hava olmazsa ateş olmaz.

Toprak olmazsa su olmaz, görünmez .

Bunları çözmek çok güçtür.

Hava bizim mekanda (Madde vardır telâkki ve fikrimize göre) havanın hir ağırlığı vardır,o halde basit olarak (görünmez bir madde dir) diyebiliriz.

Hava soğuduğu zaman. buharı yağmura veya kara çevriliyor ve bunlar mekanda görülür bir madde oluyorlar.

O halde diyebiliriz : Hava suyu husule getirdi. O zaman suyun mevcudiyeti için bir mekân lazım. Oda toprak ...

Toprak olduğu zaman su göründü.Toprağın teşekkülü için (Kant-Laplace) nazariyesine göre evvelce ateş vardır soğudu. Ve toprak teşekkül etti.Ateşin mevcudiyeti için hava muhakkak lazımdır.O halde ilk evvel hava vardı.

Toprakta : İlâhi esmaların, nakışları tenezzülen tahammül hududuna girmesi için toprakta muhtelif cevherler hazırlandı.

Madenler, Nebatlar. (Şafi) Nakşının muhafazası oldu.

İnsan, Hayvan. Nebat bünyelerinde bulunan cevherlerin hepsi toprakta mevcuttur.

Bu cevherlerin toplanmasını, su ile karışması bir organizma yaptı. (Hay) ın görünme yuvasını teşkil etti. Canlılık husul buldu.

Hayvanın, nebatın, mikrobonun, insanın içinde barınacak bir yuvası vardır. (Hay) Hayın diğer esmalarla barınacak yuvası evi (Kabanın kabası bir misal olarak) yaratıklar oldu.

(Hay) esmasının yanına diğer ilahi esmalar toplandı. Bu miktar (İklimlere göre nasıl hayvan ve nebat, çiçek, maden cevherlerin varsa) insanlara göre de murat böyle tecelli etti. Irklar. İnsan cinsleri oldu.

Her insan bir esmanın galibiyeti ile süslendi.

Bazı esmalar müşterek. Bazı esmaların miktarları farklı insanlarda tecelli etti... Hayvan ve nebatlarda da böyle oldu.

Hepsinin hassaları ayrı ayrı. Birinin terkinde olan diğerinin terkinde yok gibi. Bir diğerinde fazla, öbüründe başka bir hassa ... Bazı nebat zehirlidir. Bazısı değil. Bazı hayvan sadıktır. Bir diğer de ğil. Nankördür, yırtıcıdır.

Bazı maden sert. Bazı maden yumuşak. Bazısı tatlı. bazıısı acı. bazıısı serinlik verir. Bazısı yakar. Bunların aslına varmak için, yani hangi esmanın, hangi hassanın bulunduğunu anlamak için tahlil gerekir...

Falan nebatta şu hassa. Şu kimyasal madde vardır.

Falanda falan vitamin var. Falanda yok. Falan şifa vericidir.

Diğeri değil...

Falan güzel kokar. Diğeri değil. Bunların aralarındaki fark hep birdir aslen ...

İnsandaki esmanın şiddet ve azlığına göre, his ve duygu değişiklikleridir. Zira her şey güzel yaratılmıştır.

Burada beşeri ilimle, mukavemet bünye, tahammül kelimelerinin ifadeleri ortaya çıkar .

Leş kokar. Leş kuşları sinekleri. Bazı leş yiyen hayvanlar için bu koku yoktur.

İnsan kendindeki asıl galip esmaya vardı mı bunların hep bir olduğu görülür.

Çirkin yoktur. Pis koku yoktur. Yakan yoktur. Zehirleyen yok-

tur. İlâhi esma vardır. Oda Uyumayan doğurmayan yemeyen. eşî olmayan tek olan) Allah'ın tecellisidir. Kudretlerin, güçlerin görünüşüdür.

Göz görür. Eşyanın dışını görür, içini göremez. Sonu olanları görür, sonsuzları göremiyor.

Bazan büyüğü küçük. küçüğü büyük görür. Yıldızlar büyüktür . Küçük görünür.

Göz kendinden çok uzak ve çok yakın da göremiyor. Fakat akıl için uzak yakın yoktur.

Göz yanılmasının çeşitleri çoktur. Fakat akıl bundan münezzehtir...

Sesleri, kokuları, tatları, sıcaklığı, soğukluğu. işitme. koklama ve tatma duygularını göremez. Gördüğü şeyleri de dışarıda görür yerli yerinde. İçinde değil. Ses duyulur, fakat kulak ta değil. Sesin çıktığı yeredir. Sanki kulak oraya uzanmıştır gibi . (Gören o, işiten o). Senin içinde O'dur.

O halde kendini göstermek için (âlemleri yarattım) diyor Cenabı Allah ...

İnsan bu manaya, bu künhe varması için aslına dönmesi lâzımdır.

Asıl nedir? Temizlik esas cevher... Safiyet... billürleşme ... Bunlar için İslâm vardır. İnsan yaratıldığı için, künlüme varnak için İslâm vardır.İslâm olacağı için insan vardır.Buradaki İslâm kelimesi "FELEMMA ESLEMNA" Ayeti kerimesidir. Hakkın görünen kudret ve güçlerinin bir parçası olduğunu anlayarak, Hakka teslim olan demektir..Onun için, insan mümin doğar, aslına döneceği, çözüleceği zaman, yaklaştığı an mümin ölür.

(Ölüm anı) insanda bulunan güç ve kudretlerinin geri alınması Allaha teslim edilmesidir.

Bu hadis son demde bunları insan anlar demektir. Ha demek böyle imiş der. İnanmış olur . Mümin ölür demektir.

Temizlikte, aslında güzel olan şeyler hep güzel olduğu gibi görünür.Temizlik olmadı mı duyguların perdelenmesi neticesi onları çirkin, fena koku, nefret verici olarak duyar görür işitir. Bu temizlenmenin neticesidir ki buda bir nevi isyan sayılır...

"Bir anne çocuğun pisliğinden, salyasından, tiksizmez. insan. kendi salyasından, tükürüğünden, pisliğinden tiksizmez. Ve başkasının ki ona çok fena gelir ..."

Buralara varmak için İslâm vardır. Çirkin, fena koku, iyilik mefhumuna giremez. Görünen şeylerin hepsi tahammül hududunun cilveleridir.

Nasıl ki mikropları görsek,korkudan helak oluruz. Hakiki temizliğe vardı mı yine helâk oluruz, bunlar tahammülün muhtelif şekilleridir.

Resulü Ekrem,ölmüş, taaffün etmiş köpeği görmüş.

Pis kokuyu almamış. Bak ne güzel dişleri var buyurmuşlar ...

İşte bu temizliğe varmak : Kendinde meknuz olan galip esmanın tecelli kudretiyle tesbih ve raksa girebilmek demektir.

(VELE ZİKRULLAHÜ EKBER) en büyük zikir, sende olan galip esma ile, onun büyük zikrine kendini sokabilmektir.

O zaman, sendeki tecelli eden Allahın sana nasip olmuş galip esma ile görür, işitir, hareket edersin ki, o senin için "İSMİ AZAM" olur.

"Bütün Peygamberler : Allah tarafından kelâmla gönderilmiştir. Cezbe ve tasarruf ile değil" Bu lafa dikkat et, ne demek isteniyor bunu anlamadan Peygamber nedir anlaşılmaz ...

Kalp gönlün aynasıdır. Gönül ruhun aynasıdır.

Kalp nedir? gönül nedir? bunu bilmek lazım.

Ruh, hakikati insaniyenin aynasıdır. Hakikati insaniye nedir? Bunu da bilmek lâzımdır bütün inceliği ile...

Gaybi hakikatlar sonsuz denecek kadar uzak mesafeler kat ederek, söz haline inkilab eder. Lafz suretine giren faillerin hakikatları o zaman kulaklara erişir.

Bu ihsan, Evliyaullah'a verilmiştir .

O zaman o veli, hakkı halk aynasında ve halkıda Hak aynasında, Hakkın kemalini görür ve Hak aynasında halkın yokluğunu görür .

Bu insan (İnsanı kamil) o zaman (İSMİ AZAM) bir sırdır diye söyler...

Bir çok ismi azam duaları. Ayetleri işaret buyurulmuştur.

Bunların oradaki esmaların, isimlerin (ADÜL) esması ile taksimindeki hikmeti ifade içindir. Ve onların yardımı ile, kendinde meknuz galip esmaya temizlikle yanaşmak,kılavuz o esmaların hürmetine galip esmaya vusul yolları olarak fehmedilmelidir.

Bu da : Mekân diye kabul ettiğimiz yerdeki fiziki, kimyasal hassa ve kanunları husule getiren esma tecelisinin madde olarak tahlil ve tetkik ederek onlardan birçok kudretlerin Allahın verdiği kabiliyet.

istidat, akıl hududu dahilinde kudretin azametini idrak için keşifler, füzeler binlerce icatların ortaya çıkmasına muradı ilâhi izin verilmesindedir.

(Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz) tebşiri Peygamberisi...

(Kainatın yaratılışını anlamak isterseniz arz dolaşınız. tetkik ediniz) Hadisi kutsi bunu açıklar ...

(Bilen ile bilmeyen bir olurmu) Ayet.

Bütün bunlar : Kur'anı kerimde :

AYATİ MÜTEŞABİHAT. Manası gizli âyetler.

AYATİ MÜHKEMAT. Manası açık ve sarih âyetler ki bunlara vusül için yollar ve riayet edilmesi icap eden ve vusulde yapılması mecburi olan şeylerdir ...

(İbadet insanı değiştirmez. İnsanda meknuz olan bir hassayı ortaya çıkarmak için yapılır)

Ayatı mütade : Akıl sahasında olan âyetler.

Bunlardan esmaların tecellileri ile tekevvün eden her şeyin tetkikine insanı sevkeden usül ve yollardır.

Ayatı Gayri Mütade : Akıl sahasının haricinde olan yaratılış ve hadisat kanununun dışında kalan âyetlerdir.

Bunlar vasıtası ile, insan aslını anlamaya gayret eder.

Resüller yol gösterir. izah ve tefsir ederler.

Bunların birçoklarını ancak (Ehlüllah) anlarlar. Çünkü onun tahammül hududuna yanaşmak temizliğine (TEVFİKİ İLAHİ) ile vasıl olmuşlardır.

Ondan dolayı cehalet ayağı ile bu hudutlara vurmama,basma-mak lazımdır. İsyân, şirk ve küfre yuvarlanır insan ...

Derlerki : EL ARİF LA YETEKELLEM VEL MÜTEKELLİM LA YAĞRİF.

Duygu organlarını kontrol altında tutarak ruhun üfleyişlerine kulak verenler, bu işi anlamaya namzet olabilirler. Bütün esmaların en büyük esma ile irtibatlığı da bu temizlik derecesine göre yakınlık, uzaklık meselesidir.

Mansur idame götürülürken :

Hakka dua etti.

Yarabbi benim idamımı seyretmek için gelenleri, idamıma hük-

medenleri affet.

Bana açtığın sırları onlara da açsan veya onlardan gizlediğin sırları benden de gizlemiş olsan bu hal başıma gelmezdi...

Kollarından astılar. Ayaklarını kestiler , sonra kollarını ve başını vurdular...

Mansur şöyle söylüyordu başı vurulmadan :

ERA KADEMİ . Ayaklarımı görüyorum.

ERAKE DEMMİ . Kanım akıyor.

EHANE DEMİ . Kanıma ihanet oldu.

EHA NEDEMİ . Yazık oldu kendimi anlatamadığıma...

Mansurun son sözleridir bunlar ...

İSMİ AZAM'ın beyhude aranmasına en büyük söylenmiş sözlerdir.

İsmi Azamı arama... İsmi Azam seni bulsun ...

İsmi Azamı sende gizli olan ismi azamın sahibiyle birlikte bulabilirsin.

Abdestsiz gezme. Konuşma. Yeme. İçme...

Yalan söyleme... Namazını terketme vaktinde kıl...

Yeter...

"Mansurun Enel Hak"demesi.İnsanın idrak kubbesini titretti.

Bu sözlerden, bu sözleri söyleyenlere şer'-i tekellüf yoktur.

Aklında böyle sözlerden hissesi yok.

Cüneyit : Allah cübbemin altındadır.

Bestami ve Mansur da görüldü.

Bu sözler, her yerde küfürdür.

Cüneyid'e sordular, Mansurun dediğinin tevili var mıdır?

O sözün tevili gününde değil Kerbela günündeyiz ...

Mansur'a vazgeç tövbe et dediler.

Sözü kim söyletti ise, sözü geri almayı da o dilesin ...

Ben Allahım diyorsun,Hemde günde bin rekat namaz kılıyorsun

Birbirimizin kadrini yine biz biliriz.

Şeriatta idam vardır, fakat işkence yoktur.

Mansur'un başına gelenler de halinde hissesi vardır.

O zamanın azgın zahir adamlarının hırsı vardır.

LAİLAHE İLLELLAH : Eşyayı manada görmektir.

Ondan gayri ne varki ...

Şimdi hatırlatırım :

Mansur Ben (Allah'ım) demedi. Ben (Hakkım) dedi.

(Ben Allah'ım) demesine imkân varmıdır...
Musa Ya Rab bana kendini göster dedi.
Rab dağda tecelli etti . Dağ eridi.. Dikkat ...
Allah'a mekan verilmez ...
Rabbissemavat.
Rabbıl maşrıkeyn .
Rabbılard.
Rabbılmağribayn
Rabbilfelak
Rabbinnas
Mezarda Rabbin kim sorulacakmış ... Allah'ın kim değil.
Rab. Hak . Başka şeyler ve başka manalardır.
Bu sözlere şaşırmanın ...
Düşünün ...
Bunları hallet ondan sonar İSMİ AZAMI bul.
Son söz .
Resulü Ekrem miraçta Allah'ı gördüm demiyor. Rabbımı gördüm
buyuruyor .
Bütün sır bu sözlerdedir ...
Biz bundan sonra susarız ...

H İ M M E T

HiMMET : Kelime mana itibariyle : Kuvveden fiile çıkarılmak. Kasıt ve irade olunan husus. Cemi Himem.

HiMMET : Mürşidin vereceği bir kıvılcımdır.

İlim değildir. Söz değildir.

HİMMET NEDİR? Bunu bilmek. Anlamak. Anlatmak çok zordur.

Himmet vermek de çok zor ve güçtür. Ve tehlikelidir.

Her veli ve mürşit himmet vermeğe nezun olmadığı gibi, himmet verme kudretine de malik değildir.

Hak, kudret ve güçleri insanda gizlenmiştir. Bu güçleri ortaya çıkarmak için de Haktan Resulullah'a oradan mürşide erişen bir kıvılcım vardır. Bu kıvılcım ile bir anda talibde bulunan güçleri işletmeğe himmet derler diye tarif edebiliriz.

Himmet almak da çok zor ve güçtür.

Himmet Padişah'ı tahtan ayırır. Umuru devlet kalmaz. Himmet bazan da insanı manevi bir tahta çıkarır.

"RİCALİN HİMMETİ DAĞLARI YERİNDEN OYNATIR" derler.

Bazen himmet bir bakışla verilebilir ... Himmet alan (Verenin kudretine göre) büyük manevi bir kudrete malik olur. Bunu ya bilir. Ya bilmez.

Akşemsettin halvet himmeti isteyen Fatih Sultan'dan kaçtı. Umuru devlet gider...

Şeyh Vefa ne Fatih'i ne de Bayazıt'i kabul etmedi. Onlara yüzünü göstermedi. Hatta Bayazıt cenazesini görmek için tabut kapağını açtı. Şeyh Vefa eli ile yüzünü kapamıştır. Bazıları da vardır yüzünü göstermekle, nazar etmekle hemen himmet ederler ki, bu kendi iradeleri haricindedir.

Talip derhal başkalaşır kimsenin yüzüne bakmazlar.

Necmeddin'i Kübra kendisi istemeden kendinden keramet ve himmet husule gelirdi. Bir gün kırdı gidiyordu. Bir şahin bir kırlangıcı yakalamak için havada uçuyordu. Necmeddin'i Kübra'nın bir aralık gözü kırlangıca nazar etti. Kırlangıç döndü Şahin'i tuttuğu gibi yere yurdu.

Bu gibiler büyük velilerdir. Talibe habersiz himmet ederler. Onlar başkalaşır. Kendileri haberleri olmadan adet, huy değiştirirler. Başkalaşır. Bilgileri değişir. Sapık fikirlerden ayıklanırlar. Akılları haberleri olmadan başlarına gelir. Hakkın emirlerini yapmağa başlarlar. Bu hallerine etrafı şaşmağa başlar. Bu gibiler haberleri olmadan kimden geldiği belli olmayan küçük bir himmet almışlardır.

Himmet vermenin zamanı. Saati. dakikası vardır.

O an. Murat. Haktan gelmeden himmet vermek imkânsızdır.

Amma dua ile bu imkân hududuna girebilir. Himmet verecek bu durumu sözleriyle. Hareketleriyle izhar edebilir. Sözleriyle. Nasihatleriyle. Hareketleriyle, Talibin bunu anlaması lazımdır.

Nasihat evvelâ cesede, sonra emirlere taalluk eder.

Hakkın muradı henüz sudur etmemiştir. Zamanı vardır. Eşref saat gelmemiştir diye gizli kapaklı olarak söyler. Bazan da sukut eder.

Himmet edecek kimseyi talip bilmez. Bazı namsız, nişansız büyükler vardır. Hakiki sultanın yanında sultandırlar. Halk arasında hakir görünürler. Onları herkes bilemez. Sezenler vardır. Onların sözleri, tavsiyeleri, ikazları nazarları da himmettir.

Hakkın emirlerini yapmak. Nehiyelerinden kaçmak. İbadet, zikir insanı değiştirmez. İnsanda gizli ve Hakka yanaşmak kapılarını bulmağa o kimseyi hazırlar.

Kuvvetli bir müřşidin halvetine girmek. Orada her emrin, nehyin sebep ve niçinlerini görerek öğrenmek talibe lazımdır.

Hakkın ismiyle yemeğe başlar. Abdestli olarak.

Elhamdülillah ile son lokmayı bitir. Araya da sen dikkat et. İlk lokma ile son lokma arasına... Neye dikkat dedik. Onu söyleyemem, bana hakaret olur. Çok yeme. Az ye. Helal ye. (Bir lokma helal rızık yüz lokma içine haram karışmış lokmadan daha doyurucu bir ve vücut için şifalıdır. Hayırlıdır.) Bu hadisi şerifte bütün hakiki İslâmın sırrı gizlidir.

İçini kimseye gösterme.. Taki dışın içinin süsleriyle süslenmiş ondan sonra dıştan için, görünür.

Onu ancak Veli görür. Bunu görürse himmet etmek o Veliye adeta farz olur.

"İlman yakın" Yani görerek. Öğrenerek. İlimle her şeyin aslını öğrenmek. Parazit fikir ve düşüncelerden kurtulmak. Sonra da "Aynel yakın" ile hakikatı görerek meselenin aslına "Hakkal yakın" ile

kikatını bilmek sonra o büyükten himmet alarak "Sırrel yakın" der-
yasına düşmek...

Sırrel yakın gönül kilidi açılmış, zahir ummanı ile batın ummanı
birbirine karıştıran bir huduttur.

Dünya ve dünya ehlinden gönül bağlarını kesmeden vilayet ko-
kusu koklanamaz buyrulmuştur .

Bedevi Hazretleri peçeli gezerlerdi. Kime nazar etse himme
ederdi o anda...

Bağdat'a geldiği zaman Abdülkadiri Geylani ve Rufai Hazaratı ile
görüştü.

Abdülkadiri Geylani ve Rufai Hazretleri kendilerine:

Bizde her yerin tasarruf anahtarları vardır. Nerede arzu ederseniz
söyleyin verelim buyurdular.

Bedevi hazretleri : Benim onlara ihtiyacım yok. Ben istediğimi
ELFETTAH'dan alırım. Dedi.

Abdulkadiri Geylani Hazreti .Bedevi için... Suphanallah. O öyle
bir deniz ki nereden akar ve nerede biter bilinmez. Demişlerdir.

İbrahim'i Matlubi Şeyh ve hocası olmıyan tek büyük velidir.
Doğrudan doğruya inabeyi Resul'u Ekrem'den almıştır.

"Bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere bende gördüm izini"
Bu garip mısra ile Yunus himmetin ne olduğunu"Necmeddin'i Kubra'
yı telmihen' " bunu söylüyor.

Hülasa : HiMMET müridi nefis ile dünya sevgisinden soyar.

HiMMET mürşide Resülü Ekrem kanalından gelen şerareyi ver-
meğe verilen isimdir.

HALVET

RESULULLAH: "Bana edep ve irfanı rabbim öğretti. Ve ne güzel edeplendirdi."

Nübüvvet ve risalet vazifesinin gayesi:Kendisinin haiz bulunduğu ahlâki üstünlüğü talim ve yaymaktan ibarettir.

Bu talim iki cephelidir:

1-Dış cephe. İnsanı dünyada ahenkli ve huzur içinde sevgiyle yaşayışını temin ederek insanı disiplin altına alan ilahi emirler ve resu lün tavsiyeleriyle dolu ibadetlerdir...

2- İnsan Allah sevgisiyle dolu olan içinde bulunan hak esmalarının süslerini dış ahenge uydurması...

Bu ahengi temin eden Peygamberin bildirdiği hakka giden şose üzerinde yürüyendir.Bu gibilerin büyükleri ilahi bir huzur,zevk ve sevgi içindedirler. Bunu şöyle tarif ederler:

"LEV ALİMTE MULUKİ MA NAHNU FİHİ MİNELLEZZETİ İLE HAREBETNE BİSUYUFİ"

Bizim duyduğumuz lezzet ve ilâhi zevki hükümdarlar bilseydi elimizden almak için bizi kılıçla parçalarlardı.

Bir gün Resul-ü Ekrem mübarek dudaklarından şu sözleri işittiler. Muhterem Sahabeleri...

"MU'MINUNE LA YEMUTUNE BEL YENKULU MIN DARIL FENA İLED DARÜL BEKA" Hadis.

Müminler ölmezler. Fani ve muvakkat dünyadan baki ve ebedi olan ahiret evine geçerler. Taşınırlar... Burada müminler ölmezler diyor: Bunlar insanlardır.İnananlarda inanmıyanlarda insanlardır. Onlar ölmezler mi? O halde bu ne demektir.

Her kim halisen lillah 40 gün sabaha erişirse hikmetler kalbinden lisana ulaşır. Hadis.

Hac yapanlar bilirler. Mine'nin sol tarafında Hira Dağı vardır. Resul-ü Ekrem burada kapanmıştır. Halvete girmiştir...

Suyun içine yanan bir şey katma . Söndürmek için... Suyu ateşin üzerine dökerek söndür.Cennetin altından ırmaklar akar.Cehennemde ateş var...

Mümkün olduğu kadar ayağının altında toprak yoksa düşünce ile toprağa bastığını bir kırdı namaz kıldığını düşünerek namazını kıl... Kabe'ye yalınayak gir...

Evde, apartmanda namaz kılarken yalınayak ol...Buralarda haki ki namaz kılınmaz ama ne yapalım... Abdestsiz konuşma. Yeme.İçme . Abdestsiz iken abdest yaparken, def'i hacet esnasında konuşma..

Bilhassa akşam yemeklerinde abdestin olduğu halde bir def'ada yemek için abdest al... O abdest bilir misin rızkı temizler...

Sol el ile yemek yeme. Birine bir şey verirken sağ elle ver ... İyi olur.Günâh mıdır diyeceksin. Hayır. Sen dediğimiz gibi yap...Yalnız sağ elinle yemek ye. Bunu hiç unutma. Bu hal İslâm'ın rızkını cesedi olarak hakkı tasdik olur...

HALVET

Halvet kelimesi. Helâ kökünden gelir. Halli. Yehlü. Halve. Boşluk demektir. Bu boşluk herkesin bildiği anladığı boşluk değildir. Bu boşluğun altında bir gizlilik gizlidir.

Halvet kelimesi bu boşluğu hissedip görüldüğü fehmedilip anlaşıldığı bir mekan manasıdır. Bu mekân bir yerdir. Bir odadır. Bir çile hücrelidir. Amma. Manevi görünmez bir mekândır. Mekânda mekânsız boşluk... "Halvet" dünya adamı olmaktan çıkıp başka alem adamı olmağa niyet ve namzet için girilir. İnsan mekândadır. Amma aslı lâmekândandır.

Boş olarak boşluğa girip dolu çıkmak işte son söz ve tarif...

Halvette lâmekânın ne olduğu insanın aslı öğretilir. Adem ile ceset halvette ayrılmadan ayrılır. Ayna misali. Aynada kendini gördüğün gibi...

Bir az secdelerden söz etmek lâzımdır.

Secdeyi tilâvet : Kur'ân-ı Kerim'de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu âyetler teneffüs edilir edilmez işitenlerde dahil olduğu halde hemen secde iktiza eder. Bir kısmının tehiri caizdir. Bir kısmının tehiri kat'iyen caiz değildir. Bir kısmının da tilâvet edildiğinde, duyulduğunda dünya kelam yapmadan secde yapılması iktiza eder. Namaz içinde bile olsa derhal yapılması lazımdır. Abdestli olmak lazımdır. Abdestsiz bir kimse işitirse dünya kelâmı yapmadan hemen abdest veya teyemmüm edip secde etmesi lazımdır.

Tilâvet secdesi, ibadet secdesi değildir. Doğrudan doğruya tazim secdesidir.

Her işiten kulağa ve telâffuz eden ağza farzdır. Tilâvet secdesi sırdır. Söylenemez. Sebebi gün gibi aşikârdır. Tahammülü güçtür. Tilâvet secdesi essemi ile ruha farzdır

İBADET SECDESİ: Kul olarak ruh ve cesede farzdır. Ve en kıymetli secdedir. içinde rızayı ilâhi gizlidir.

ŞÜKÜR SECDESİ: ER RAHİM, EL CANİ esmalarına tazimdir. Ve cesede farzdır. Ruha değil...

SEHİV SECDESİ: Nefsin tövbesi ve fiili hatanın tamiri içindir. Filidir. Vaciptir.

Bir de HiçLİK SECDESİ vardır. Halvette öğrenilir. Cesedinle dünyada gönlün ile sonsuzlukta olduğunu anlayacağın secde...

Resul-ü Ekrem Ramazan ayının 17 nci günkü gecesi Hira'da...

Bir gece evvel rüyalarında gördüğü melek:

Akıl ve mantığı behava edecek kadar müthiş bir tecelli oluyor.

Bir kurşunun bir ciğeri delip geçmesi ve hemen çıkıp gitmesi gibi... Bir anda:

PERDELER AÇILDI ÖTENİN ÖTESİNDE

ONA GÖRÜNDÜ MELEK BU DÜNYA PERDESİNDE

İKRA: ... Oku... Emrini bildirdi. İlk ayet...

Allah'ın ismiyle oku ... Denildiği zaman. O büyük insan hiç bir kıymet ölçüsüyle ölçülemiyen tevazuu gösterdi.Kendini layık görmedi buna...

Ben okuma bilmem buyurdu.

Melekte yazı yoktu. Yazı bilmiyen okuyamaz. Amma söylenen kelamı tekrar eder.

3 defa ben okuma bilmem diye tekrarladılar.

Bu tevazu karşısında ayet şöyle devam etti. SENİ HALK EDEN EKREM OLAN ALLAH'IN İSMİYLE OKU(SÖYLE. TEKRAR ET)

Ki O Allah insanı da bir âlakadan yarattı. Seni alâkadan yarattık buyurulmuyor. Resul'e verilen Allah'ın en büyük taltif ve mertebe nişanı...

Resul olmasına nuruna hitap...

Sonsuzluk alemi kadrosundan bir şahsiyet Cebrail... Allah'ın büyük meleği, hakkın sessiz. sözsüz. harfsiz kelamını vahyi Resul'e taşıyan melek ...

Akıl isimli paraşüt öteden gelen müthiş kasırgaya karşı sigara kağıdından daha aciz kalır...

Onun için buralara yanaşmak, bunlar hakkında konuşmak herkesin kârı değildir... İlk ayet. Surenin ismi "ALAK" kan pıhtısı manasınadır.İnsanın bundan halkedildiğini vücut güzelliğini bundan aldığı bildirilir. Bu surenin bir kısmı Hira'da bir kısmı da Mekke'de nazil olmuştur. Son ayet nazil olduğu gün Resulüllâh kendine inanan 3-5 kişi ile oturuyordu.Yanlarında bir çok tanıdığı kimse,akrabası, müşrikler vardı. (ALLAH'A KULLUK ET SECDE ET) ayetini Cebrailden alır almaz Resul-ü Ekrem okudu.Yani hiç bir kulağın alamıyacağı va-

hiyi kendi vücutlarında kelim haline gelir gelmez okudu ve hemen secde ettiler. Orada oturan müşriklerde neye uğradıklarını anlamadan secdeye vardılar. Göklerde yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldız, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, bir çok insanlar Allah'a secde ederler...

Soğuk demir döğülmez. Kıpkızıl demir döğülür ve istenilen şekle sokulur.

Halvetin adabı vardır. Birdenbire insana çok ağır ve zor gelir.

Soğuk demiri döğmek için bir çok malzeme lâzımdır.

- 1-Körük,
- 2-Kömür,
- 3-Ateş,
- 4- Örs,
- 5-Varyoz,
- 6-Demirci,

Bu miktar malzeme ne için ve kim için?..

Demiri istenilen şekle sokup kendinde gizli kıymeti her yerde geçer, görünür kıymet haline getirmek...

Bu kıymet demirin kendi içinde gizli...

Demir, demir ismini alıncaya kadar da toprak ile karışık bir halde çıkartılır...

İzabe fırınlarında yakılır. Temizlenir. SAf demir olarak ortaya çıkar. Saf olarak da duramaz, kıymetin ortaya çıkmasını ister. Bu olmazsa paslanır.

Paslanma her madende yoktur da niçin demirde vardır.

Oksiden alır oksidasyon olur.

Kimyevi olan bu paslanmada bir şey gizlidir. Bir manevi mana da taşınmaktadır.

Kainatta fiziki, kimyevi, ruhi devamlı bir mücadele mevcuttur. Bu mücadele hayatiyetin tam kendisidir.

Hak ile batıl. Vücut ile hamuleyi âdem hep mücadelededir.

Menfi tarafın tecellisi yüzünden insan elinin altındaki ruhundaki gizli hazineyi gösteremez ve mücevheri taş ocaklarında ararız.

Adeta insan kendini hapiste hisseder. Fakat hapisane insanın içindedir. Oradan çıkmak lazımdır.

İşte bu basit söylenen durum insanın hakikatını perdeler. Buradan çıkmak için halvete girmek gerek...

Halvete girecek de evvela kendi hususi hayatında rizayat yapmış ve bazı hususlarını hazırlamış ise iş daha kolaylaşır.

"ERBAİN" denilen ilk 40 günlük çile vardır.

Burada çile, dert, meşakkat demek değildir

Her namzedin kendi yaradılış istidadına göre buradaki işler, halvete sokacak zat tarafından talim edilir.

Bu diyarın yolları karışıktr. Bir sürü yol isimleri vardır. Şu levhayı nerede görürsen o yola doğru gideceksin...

BİRBİRİNİZİN GİZLİ TARAFLARINI ARAŞTIRMAYIN, ÇÜNKÜ BAZI DEF'ALAR ZAN VE ŞÜPHE GÜNAHTIR. GIYBET ETMEYİN. ÇEKİŞTİRMEYİN ...

" Cenab-ı Allah seddardır. Settar'ın tecellisi, cesedi gizlemeden başlar. Ruha kadar uzanır ki; topyekün ismi " UTANMA'" duygusu ile insanda tecelli eder.

Sedri avret örtünme en basit görünür şeklidir. Utanma hissi, bir çok hayvanlarda da mevcuttur. Dikkat edilirse görülebilir. Köpeğe dikkat edin...

Hakiki tevazu, utanma diyarının kapısıdır. "Kibirli insandan kaçınız." Hadisi Şerif...

Mütekebbir, zalim, yalancı, münafık kişilerde tevazu yoktur. Utanmayı unutmuşlardır. Gıybet eden, dedikodu yapan. hased eden kimse, zahiren nasıl görünürse görünsün. Sözlerinde hikmet bile olsa şirkdedir. Kendisi bile bu halinin farkında değildir. Bu gibilere halvet haramdır.

Bunlara inceliklerin, küçük sırların kapıları daima kapalıdır. Ve daima kapalı kalacaktır. Bu huylar hak katında insanı er geç mahcup yapar. Hakkı gücendirir, zelil düşürür.

Bunlar SAUN ve MAUN'dırlar.

Fezada hava yoktur. Onun için burada nasıl cazibe olmadığından, insan boşlukta yürüyebilir. Aya gidenlerin havada buluşmaları gibi. Bu radaki boşlukta da insanın içinde bulunan şüphelerin giderildiği asıl kendini bulduğu yer manasına H A L V E T denilmiştir.

Çok sıcak, çok soğuk diye şikayet etmemelidir.

Şikayet etmemek de kifayet etmez.

Serinlemek veya ısınmak için telaşa tevessül etmemek gerekir. Sabırda doğru değildir.

Atı güneşin altına koy . Bir tarafa gitmez. Yağmur ve soğuşun

altında da kıılmıdamaz . Bu sabır veya bilmemezlik duygusuzluk değildir. "TESLİMİYETTİR". Enerji sarf etmeden düşünmeden ...

Üzerine konan sinekleri kovmuyor. Yanına gelenlere sinekler konmasın diye değil, her türlü basit olay bile gidişini kader çizgisine sokuyor demektir.

Veliyullah her şeyi kadar çizgisine sokabilen müstesna insandır.

Rüyada insan uçar, uyanırken yapamadığı şeyleri yapar. Zira kendini kader çizgisini terketmiş olduğundan asıl insandaki şüphe ve tereddütten ayrı kudret ortaya çıkar...

Mesela: At aç kalsa hırsızlık yapmaz.. Kedi kalsa yapar. Kurt sü-rüye saldırır. Balıklar yek diğerini yerler.

Tedavi olunuz . Bir işe tevessül edeceğiniz zaman tedbirleri alınız. Sonra tevekkül ediniz...

Bunların hepsi insanlarda Cenab-ı Allah bir masiyet istediğindedir. İbadette bu masiyetin arzulanacağı için emrolunmuştur.

Bunlardaki tembellik, vesilelerle, hafif terkler, masiyetin arzulanmasının delilleridir. Bu arzunun gizlenmesi Cenab-ı Allah istediğinden bunu bildirmemiştir.

Günah, küfür, azap hudutları ile aşın gidip de sır ortaya çıkıp inkara gidilmemesi merhametin ve mağfiretin hakikatı nihayetsiz vüs'ati belli olmasın diyedir...

Hakikatte ne inkar vardır, ne de küfür... Bunlar işte böyle bu kadar. Fazlası söylenemez. Azizlerim...

İslâmda yemeğe başladıktan sonra, konuşmak, sohbet etmek, yarı bırakmak doğru değildir. Rızka hürmetsizlik olur. Yemekten sonra da ağız tamamiyle yıkamak lâzımdır. Ağızda kalan rızık ve yemek parçaları kalmasın diye. Zira, ağız konuşma cihazı olduğundan yine rızıkın parçalarına bir nevi ince ve gizli bir hürmetsizlik vardır. Bu hususu çok derin ve günlerce düşünmek lâzımdır.

Dişler rızıkın değirmenidir. Bu değirmene haram sokmamak lâzımdır.

Vücudun en mukavim ve ölümden sonra bile yok olmayan uzvu dişlerdir. Diğer kemiklerde uzun yıllar sonra erirler. Fakat dişler baki kalır.

Dişlere bir çok hastalıklar arız olur. Çürürler dökülürler.

Bilerek veya bilmeyerek alınan haram şeylerden dolayı dişler çürür. Vücuda arız olan ağrılar veya hastalıklar bir hikmete bağlıdır. Hepsinin manevi bir hatadan ileri geldiğini anlamak güçtür. Bunu hak

gizlemek için hastalıkların tekevvünü için soğuk, sıcak, gıda, mikropları perde yapmıştır. Biz sebepleri bunlara bağlarız.

Her hastalığın altında bir ihtarı rahmani gizlidir.

Veyahut vücudu kurtarmak çabası saklanmıştır.

Bazı hastalıklar vardı ki; bunların altına hak eceli gizler. Ve ölen vücut kurutulur. Hatta şehit olanlar da vardır. Hastalıkların husule getirdiği sızı ve ağrılar vücudun istiğfari ve haykırışlarıdır. Bunları ruh duyar... Diş ağrısını ise doğrudan doğruya Cenab-ı Hak verir. Buna tahammül etmek çok büyük bir müjde ve iyilik gizlidir. Diş ağrısını mümkün olduğu kadar insan söylememelidir. Haktan istimdat etmemelidir. Aksi Hakkı Halka şikayet ve hatta isyan vardır.

Bu söylediklerim diş ağrısında tedavi olmayınız değildir. diş ağrılarında tövbe ve istiğfar etmelidir. Tedavi olurda ağrı geçerse, ağrının manevi , sebebini araştırmalı insan hatasını anlıyarak ve hata için tövbe ve istiğfar etmelidir.

Değirmen taşını çeviren sudur veya başka bir kudrettir. Değirmen taşı kendiliğinden dönmez, taşın arasına kum ve çakıl atarsan değirmen taşı hassasını kaybeder. onun için konulan buğdayı tam un yapmaz. Bundan dolayı Hakkın verdiği rızıkta haram varsa karıştırmış isen rızıkın değirmeni olan dişleri bozarsın. İyi çiğnenmiyen yemek miğdede hazmolmaz . Miğdeyi zamanla bozar. Bütün vücut işlemesi bozulur.

Mide hastalıklarının hep bu sebepten ileri geldiğini, ince bir düşünce kontrolünden geçirebilersen söylediklerimizi belki anlayabilirsin, hiç itiraz ve münakaşa kapısını açayım deme. ben doktorum. İnsan itirazlarını ben sizlerden daha iyi bilirim. Kabul etmezsen gül geç. Saçmadır de.

Eğer hocanın söylediği sözlere hayır dersin hocanın sana hiç bir cevabı yoktur.

Eğer ben sana hayır dersem. Seni yalancı çıkarmış olurum, eğer evet dersem, kendimi yalancı yerine koymuş olurum.

ELBEYYİNETU ALEL MÜDDEİ VELYEMİNÜ ALA-MENENKERE.

İddia edene delil. İnkâr edene yemin lâzım. Fetvasında şahsi işler için hâkim huzuruna aittir.

Bu fetvayı bu gibi sözlere tatbik etmek mümkün değildir.

Bundan dolayı yukarıda söylediğimiz gibi cevap:

Hiddetsiz, buğursuz, sükuttur...

Resul-ü Ekrem'in torunu Hazreti Hüseyin abdest alırken sapsarı kesilir ve düşecek gibi olurdu. Ona sordular:

- Ne sebeple bu hale geliyorsun?
- Kimin huzuruna çıkmak için hazırlandığımı görmüyor musunuz?

Biri ona en çirkin hakaret tavrıyla boyuna laf attı. Fakat cevap alamadı. Sonunda şöyle seslendi:

Seni kastediyorum anlamıyor musun? Niçin susuyorsun?

- İşte onun için susuyorum ya!

Büyük bir sahabenin dişi ağrımış Resulüllâh'ın yanına 3 gün gitmemiş. Ağrı geçmiş. Huzuru saadete gitmiş. Sormuş nerede idi? Biraz rahatsızdım.Ya Resulüllâh demiş.Bir müddet sonra dişi tekrar ağrıma ya başlamış:

Resul-ü Ekrem'e belli etmemek kalblerini müteessir etmemek için söylememiş . Amma gözlerinden ağrının şiddetinden yaşlar gelmeye başlamış.

Resulüllâh ne oluyor diye sorunca:

Ben ,doğru söylemedim Ya Allah'ın Resulü. dişim ağrıyordu. Huzurunuzda geledim. Şimdi tekrar ağrımaya başladı. Elimde olmadan gözümde yaş geliyor.

Bana niçin söylemedin. Ya Resulüllâh Allah'ı size şikayet mi ediyim.

Dişler Hak katında en kıymetli uzuvlardandır.

Ölümden sonra uzun seneler kemikler baki kalır. Bir gün aşınırlar. Fakat dişlere bir şey olmaz. Diş çürümesi bu sebepten ötürüdür. Çürümeden de dişler düşebilir.

Çocuklarda ilk dişler dökülür ve yerine tekrar çıkar. 20'lik dişler vardır. Sonunda çıkar.

Seyrek dişler, sık dişler, eğri dişler, muntazam dişler. Rızık dişlerle çiğnenir.O dişleri temiz tut. Haram için değirmen yapmamağa gayret et.

Resul-ü Ekrem'e misvak kullanmak farzdı. Resul-ü Ekrem korkuyorum ki: misvak ümmetime de farz olacak. Bu korku ne idi:

Bunu anlıyan ya çıldırır. ya büyük bir makama atlar.

Bütün insana arız olan ağrılar, vücudun kendi evcaıdır. Diş ağrısı Hak tarafından verilir ve ondan dolayı bu şiddetli ağrıya (EYYÜHEL VECA) (YA AĞRI) hitabiyle okunarak teşviye dua edilir. Ya ağrı, Ya

Allah'ım verdiği bu ağrının gitmesini murat et demektir.

Bu gibi ağrıya sabır ve tahammül etmek kudretine sahip olabilirsen bilmeden büyük bir tövbe ve iyi iş yapmış olursun.

Diş ağrısında Hak kulun tahammul ve hakka bağlılığını ölçer. Haram girmeyen vücuttaki dişler Hak katında hiç çekinmeden sahibine şefaath ve şahitlik eder.

Dişleri utandıracak bir harekette bulunmamak lâzımdır. Böyle olursa çıkan dişlerinizin birlikte kabre konulmasını vasiyet ediniz.

Yoksa değil ha, çok dikkat etmek lâzımdır. Diş hakkında kitaplar dolusu lâkırdı söylemek mümkündür. Fakat bundan fazlası doğru olmaz.O zaman bütün dişlerinizi söktürür veya ağzınızı tamamiyle kapar ne yemek yer, ne de konuşursunuz.

Halvette diş için bir tek kelime söylenir. O zaman mürit ya tahammül edemez çıldırır. Mecnun olur. Kalır. Veyahut karanlık hücre ERBAİN'e sokulur.

Oradan bambaşka dışarı çıkar.

İnsan o zaman başka bir insandır.

Böyle kulları bu asırda bulmak adeta mümkün değildir. Vesselam. En iyi bilen Allah'tır.

Şimdi size Halvet diye bahsettiğimiz yere girmek için. bir çok hususların tamamlanması gerektiği hakkında bir iki söz söyleyeyim.

Halvetin birinden diğerine geçilir 7 odası vardır. Buradaki odalar konak odası değildir....

İlk odasının kapısının önünde ayakkabı çıkarılacak yerdeki sözlerden biraz mikroskobik olarak bahsedeceğim ve fakat kısa olarak... Bu kapıda bir ses duyulur ama bu kulakla değil. Çünkü o gizli bir aletten gelen sestir. Nasıl ki, rızık cana ruh hatırı için verilmiştir. Rızık bitmeden can çıkmaz. Rızık bitti mi, ruhu kabz için melek gelir. Melek ruha iltifat ve refaket için teşrif eder. Ruh bu hadiseden korktuğu için iltifat olsun diye ölüm zamanını Hak kuldan gizlemiştir.Bu hadisi kutsidir. Herkes ölümü tadacak demek bu güzel anı yaşayacak demektir. Hastalıklar daima cana ait bozukluklardır. Bu seste bunun gibidir. Bir nevi Halvete girmek için refakat sesidir. Şimdi buyurun bu seslerden bazılarını söyleyelim.

1- Bütün mahluklara karşı devamlı, sonu gelmez bir şefkat içinde bulunun... Bir gün gelir sizde bulunan ve Hak tarafından kula bahşedilen (Rahim) esmanız (ERRAHİM) ile kopmaz bir irtibat temin eder. Bu arada "MERHAMET" hamuleniz daima nöbette bulunsun. Bir

su deposu gibi, Lüzumunda derhal musluğu açabilesiniz ... O zaman (ERRAHMAN) ile kopmaz bir bağ temin etmiş olursunuz...

2- Tevazuyu vücudunuzun en mühim bir parçası olarak biliniz... (ELMÜTEKEBBİR) esmasına büyük hürmet içinde olursunuz... Hak-kın sevgisini kazanırsınız...

3- İsminiz bedeninizle birlikte (SABİR) olsun. Allah'ın en büyük esmalarından biri olan (ESSABUR) ile zırh giymiş olursunuz. Sabır zaten büyük bir zaferdir. Sabrın sonunda bir şey beklemeyin ki, sabrınız, devamlı olsun. Sabredin sonunda kavuşacağın şu derde sabredeyim iyi olurum gibi mülâhazalarla izah edilen sabır anlattığımız sabır değildir. Onu insanlar icat etmişlerdir.

4- Allah'tan daima korkun, emirlerini yapın. Nehilerin sur'eti kat'iyette kaçın... (ALLAH'TAN KORKMAK) demek bu korkunun altında Allah'ın sevgisi gizlidir. Allah'ı tesbih vardır ki; bu en büyük zikirdir. Velilik hududuna bu kapıdan girilir...

Cesedi olarak başlayan Allah korkusu: daimi abdestli olmaktır. Gusul icap ettiği zaman kelâm etmeden, mideye bir şey göndermeden evvel gusletmek. Ağzı daima temiz tutmak cesedi korkutur. Altında bu korkunun Allah sevgisi gizlidir. Hak seddar olduğu için sen korku ile Allah sevgisini örtüyorsun. Dikkat et. Gafil olma... Seddar ismini tesbih ediyoruz demektir. Niçinini bir bilsen. Bu incelikleri anlamak için hususi istidat lâzımdır. Resul-ü Ekrem'e (MİSVAK KULLANMAK) farzdı. Biliyorsun.

5- Daima fakirliği tercih et. Kanaatkâr ol. Daima boynun bükük olsun. Hiddetten korkudan, sabırdan, isyandan çekinmek için değil. Huzurda imiş gibi ol. Bu halinde daima namazdasın demektir.

Cesedini aç bırak... Bu (ERREZZAK) ile verilen rızka karşı bir şükür ve kanatkâr olmak demektir. Sedef aza kanaat ederek su altında beklediği için Allah'ın inci ile süsleyip doldurdu...

6- Çok uyumaktan kaç... Resul'e gece namazı farzdı. Bize bir şey değildir. Gece (DEYYAN) ile sohbet edenleri görür duyarsın...

7- Gözün daima yaşlı olsun. Allah'ın en çok sevdiği şey göz yaşıdır. Bunu unutma .

8- Resul-ü Ekrem'in ismi söylendiği zaman, işittiğin anda (S.A.V.) söyle...

Selâvati şerife işittiğin zaman onu söylmeyi unutma...

Bundan Hakkın evvel ve ahir olan Resul'ünü tasdik gizlidir.

Allah'ı tesbih ve hamdetmiş olursun. Ve kendinde gizli nuru Re-

sul'e karşı da tazim yapmış olursun...

9- Öfke, hiddet, hırs, sabırsızlık, İslâmın malı değildir.

Dedikodu, münakaşa, gıybet, tamahkarlık, kibir, yalan, iftira, münafıklıktır. Sonunda küfre gider. Allah'ın gazabına uğrarsın. Gazap işkence değildir. Allah'ın sevgisini kendi kendine tepmektir.

Ateş mukaddestir. Yakmaz. Sen temiz olarak ateşin yanına yanaşmadığın için yanmak hassası olan bir nesne oldun demektir. Ateşe yanacak madde olarak, girersen yanarsın. Yanmıyacak halde temiz olursan sana gül bahçesi olur ateş... Amyant yanmaz. Hatta ateşte soğuk durur. Bu bir madendir. Bunu düşün...

Gazabi İlahi (DEDİĞİMİZ) de bunun gibidir.

Bu da korku gibidir. Altında Allah'ın sevgisi gizlidir.

Allah'ın rahmeti gazabına galiptir. Ayeti budur...

İradeyi cüz'ie bunları tefrik için kula hak tarafından bahşedilmiştir. Allah'ın (KULUN TAHAMMÜLÜNDEN FAZLA YÜK VERMEZ) âyeti Allah sevgisini gizli bir sır olarak beyan eder.

10- Utanma insanın elinde olmayan ilahi bir haslettir. Bu hasleti muhafaza etmek için Hakkın emirleri vardır. Bu derece derecedir. Bu his ortadan kalktığı zaman o kimse veya kadın Hakkın sevgisini tepmiş demektir.

Bu his insanlardan kalktı. Allah'a kasem ederim ki: O, Allah'ı ve Resul'ü tanımıyor. Hüsrân çukuruna düşmüştür.

Eski devirlerde gençler nur yüzlü, terbiyeli, mütevazi, basit ve temiz bir elbise Hakkın emirlerine muti, baba ve anaya hürmet edenler kadrosunda idiler.

Bu günkü hokkabaz kılıklı, köpek tabiatlı, iğrenç, ne İslam ne Hıristiyan ne olduğu meçhul bir mahluktur...

Kızlar, mahcup, temiz yüzlü, kadınlığa yakışır işlerle meşgul gül gibi idiler. Şimdikleri tarif mümkün değildir.

Yaşlı erkekler, mütevazi, olgun, nur yüzlü idiler.

Şimdikiler ne olduğu meçhul münafık kılıklı kara yüzlü, yobaz gibi saldırgan mahluk haline gelmişlerdir.

Ninelerimiz, seccade üstünde bembeyaz yaşmaklı gül kokan cennetlik annelerdi... Şimdikiler, sinirli, dedikodu kaynağı, utanmaz acuze yüzlü dişiler haline gelmişlerdir.

Bütün eskilerin içleri Allah ve Resul ile dopdolu idi...

Şimdikilerin içleri müzik, dedikodu isyan, mideleri haram ile

dolu. zikirleri şark, hareketleri tepinmek. Kavmı Lut'un torunları halindedirler ...

Dışı süslemeğe ilericili, medeniyet diyorlar.

İçi süslemeğe de gerıcılık ismi vererek, bu iki grup bilmeden. inanmadan. yekdiğerine saldırıp durmaktadır.

Gerici diye, ilerıcılık diye bir şey yoktur.

Bunlar muhtelif karakterde güya dindarın münakaşası ve kavgasıdır. Her ikisi de Cehennemliktir. ilâhi sevgiyi kaybettiklerinden hüsrânlarını farkında olmadan, derdin nereden geldiğini bilmeyen kendi kendine hakaret eden kitlelerden ibarettir.

Hakiki Allah'a ve Resul'e bağlı olanlar ancak dışlarını gösterirler İçlerini göstermezler. Gösteremezler. Çünkü Hak onları kendi himayesine almıştır.

Bugün dindar görülen topluluklarda , münafık ve kendi kendine merteye verip ağzından büyük laflar çıkaran yalancı kazıp mürşitlerle doludur. Cemiyet... Aman efendim kerametini gördük. Bildiğin gibi değil.. . Toplanıyoruz ziyaretine gidiyoruz. Yardım ediyoruz.

Bir görsen... Peki ne gördün anlat bakalım ...

İçimdeki mezbeleyi gördün mü... Nereden göreyim efendim ...

Ya... Göremezsın .. Onu görenler bu kubbenin altında binlerce vardır. Onların listesinde bu adam var mı, biraz da onu düşün...

Efendim Mekke' ye gitti geldi. Ama ne ile, tayyare ile...

Tayyaresiz gidenleri sen bir görsen kafan boynunla birlikte yerinden sökülür. Çıldırırısın . Tımarhane bile seni almaz...

O halde; Suküt ve sakın ol.

Allah her yerde hazır ve nazırdır.

Kelâmı kitap halinde elinde...

Resül'ün ruhaniyeti her an mütecelli.

Bunlar yetmiyor mu sana da, başka tarafta yer arıyorsun ... Evin temiz, sade ve mütevazi bir köşesinde,basit bir seccade üzerinde hepsini bulmak mümkün. Ne tepinip duruyorsun ... Haydi git işine...

Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Bu ne demektir? Güçleriyle yarattıkları her şey, her varlık, güçlerin görünüşüdür . Bütün bu güçlerde Hakkın görünüşüdür.

Allah'ın arşını kimse bilmez. Melekler bile bilemezler. Cebrail'in bilgisi de görmeğe ait bir bilgi değildir. Levhi mahfuza dayalı bir bilgidir.

Meleklerin bilgisi Resulüllâhın bilgisi gibi değildir.

İnsanlar ancak maddi varlıkları incelemeğe imkan bulabilirler.

Selâm olsun size. Hem de (ESSELAM) ile...

Esselâm: Nedir bilir misiniz?.. Bilirsin tabii. Biz de bir şey söyleyelim:

Suya düşene kurtarma simidi atılır. Boğulmaktan kurtulur.

Onu kurtaran simit midir? Yoksa atan mıdır? Esselâmı böyle düşünürsen iyi olur.

Hep erenler HU ile kaldırdılar, HU perdesin.

Gördüler HU kaplamış on sekiz bin alemini.

Zatı Hakkı buldular, buluştular HU ile.

HU nedir

Perde nedir?

Onsekiz bin alem nedir?

Zatı Hak nedir?

Bunları öğren...

Biz bugünün insanları:

Bu HU'yu unuttuk . Nefes almayı bile...

Havayı ciğerlerimize dolduruyoruz. Oksijen alarak. Kanı hücreleri temizliyoruz. Karbondioksit çıkarıyoruz.

Havayı kirlettik, tekrar verdiğimiz karbondioksiti ciğerlerimize sokuyoruz.

Ceset ne oluyor biliyor musunuz?

İnsanın ilk defa cesedi kâfir olur. ilâhi ahenkten ve o ahengin verdiği endamı kaybeder bilir misin?.. Ruhun kâfir olması çok güçtür. O Hakkın emrindedir de ondan...

Cesedin cüz'i iradenin emrine verilmiştir. Nefsinle onu kirletme...

Ruhunla cesedin sarmaş dolaş olursa o zaman... İnsanın şüphe ile baktığı ötelere âleminde utanmazsın...

Sözümüz bu kadar dön geri. Biraz dolaş ormanda. Eline balta alma sakın...

Tekrar gel. İkinci halvet odasına girelim...

Bak Resul-ü Ekrem bir hadisinde ne buyurmuş:

Bu herkesi korkutmalıdır.

"Yakında öyle bir fitne kopacak ki, o fitnede insanların bedenleri ölürken kalpleri de ölecek. İnsan o fitneye mümin olarak girip sabaha kafir çıkacak. Aksine kafir olarak girip mümin çıkacak."

Allah'ı tam bilen için, Cennet onun için yük olur. Cennette en büyük perde... Kime Hakka...

Cennettekiler Cennete ısınırlar ve bağlanırlar.

Ve Allah dışında birşeye gönül verdiklerinden Allah ile aralarına perde çekilir...

Cennetten Hakkın cemali görünecektir. Dikkat et "Cennette değil" ... Mekan verilen Allah'a... Cennet Hak ile senin aranda perde o halde, bir daha o halde...

Sual yok. Eğer sual sorarsan şimdi bu satırları okuduğun zaman aklına gelen sual...

Hakkın varlığını inkar ediyorsun bu sualinde. Bunun farkında mısın? Allah'ın kelamını böyle bildirdi. Aman dikkat et. Kabul edersen aziz ol...

Şüphede isen hiç olmazsa efendiliğini bozma çekil git...

Hak emirlerini lekesiz, hurdasız yapan bir müminin ayağının altını öperim....

Körlerin aleminde, görenlerin görmediği bir dünya vardır. Dilenci körlerden bahsetmiyoruz.

Mikroplarda görünmez ama, yaptıkları işleri düşünmek kafidir.

Çok ince fakat basit görünen güç bir şey söyliyeyim :

Uzun günlerde sıcak, terlemiş bir oruçlu insan serinlemek isterse yüzüne, başına su sürerse orucuna zarar vermez.

Biz (Bunu düşünmek bile doğru değildir) deriz. Ama dikkat edin. Bundan ibadete, oruca karşı bir nevi usanç anlamı kokusu taşır ki, doğru değildir. İşte İslâm'ın inceliği şu basit olayda gizlidir...

Bilir misin körlere deliler yol gösterir.

Deli saçmaları içinde akıllı sözlerde gizlidir. Çılgınlık içinde zeka lemaları parlar.

Ruh cesette muayyen bir müddet ilâhi süsleriyle dünya yüzünde görülür. Sonra gider.

İbadet dünyaya ait ilâhi bir sırdır.

İmanın müsbet emirleri bu ibadettir.

Günah ise menfi (yasaklar) icabıdır.

Ve bunların hiç biri imanun zatı üzerine müessir değildir. Bunları geniş olarak ayırmak için bir çok ilahi tavsiyeler vardır ki. bunların hepsi Resul'ün dış hayatındaki yaşayışı ve sünnetleridir. Bunları bir levha yaparsak şu yazı ortaya çıkar:

Cesedinle dünyada, ruhun ile sana senden yakın olan Allah ile ol.

Bilmeyenlere bilen olsun...

Bilenlere selâm olsun...

DrMunirDerman.net

"MUCİZE"

Allah'ın kudretini kulu vasıtasıyla göstermek arzusunun kendi izniyle tabii kanunların üstünde yaptırdığı akıl durduran hadiseler. Vak 'a lar gösterilere mucize deriz .

Hakkın arzuladığı, kula verdiği kıymeti izhar için akıl durduran işler mucize değildir. Onun üzerinde bir hadisedir. Mesela ŞAKKIL SADIR . MİRAC bunlara mucize demek işin içine beşeri vasıta yapmak olur.

Miraç mucize değildir. Hakkın kudretinin delilidir. Ayetidir.

Kur'an mucize değildir. Kelâmullahtır.

Peygamber efendimize vahiy ile indiği için. Resul-ü Ekrem'in rahmetellilemin olduğunun delilidir." Vahiy : Zahiri duygudan gizli söze derler."

Resul-ü Ekrem'e verilen büyük kıymetin ve kendisinden sudur eden fevkalade hadiseler mucizedir.

Mübarek parmaklarından su akıtması. Bir kap yemekle açları doyurması mucizedir.Başının üzerinde ne tarafa gitse bir bulutun onu takip etmesi burhandır. Mucize değildir. Şakkıl Kamer hadisesi mucize - dir.

Evliyada görülen keramete mucize demek doğru değildir. Onlar. Resul-ü Ekrem'in mucizelerinin daha küçük şekilde Resullüllah namına ve izni ilahiyle yaptıkları harikulade fiillerdir.

Keramet göstermek bile evliyanın utanarak yaptığı fiillerdir . Bazende kendilerine haramdır.Resul-ü Ekrem'in mucizelerini taklit etmek gibi bir hudut ve edep harici bir şey telakki etmelerindedir .

MUCİZ: Acze düşüren. Aciz kılan.

İCAZ : Aciz kılmak ...

MUCİZE : Bu kelime âyet ve hadislerde geçmemiştir. Aslı ise (Ayat =Burhan= Alamet= Delil) kelimeleridir.

Maddi alemde gece, gündüz , ilkbahar,kış çiçeklerin açması, ağaçların yemiş vermesi, yıldızların muayyen zamanlarda hareketleri tabii kanunlara tabidir. Veyahut onların işlemelerindeki değişmeyen intizam ilahi aheng tabii kanun ismini alır.

Ruhani alem de kendine mahsus deęişmiyen kanunlara tabidir. Onun da arz ve güneş, gece ve gündüzü, bahar ve sonbaharı vardır.

Günahlar, ihtiraslar sapıklıklar arzın ufuklarını kararttığı zaman SEMAVİ BİR NUR doğar. Günahların, fenalıkların sonbaharı sarardığı solduğu sıralarda "NÜBÜVVET" in baharı onu yeniden canlandırır.

Güneş, arza, kamere arz üzerinde vuku bulan hadiselerse hakim olan kanunlar nasıl deęişmezse.

Azap, rahmet, risalet, nübüvvet gibi hadisatta muayyen kanunlara tabidir. Bu kanunlarda deęişmezler.

İlahi nizam bu deęişmiyen kanunlar şeklinde tecelli eder.

Peygamberler de muayyen zamanlarda gelirler. Ve muvaffak olurlar...

Ruhumuz, nefsimiz içimizdeki gizli kuvvet nasıl bizim maddi vücudumuza hakimse, Peygamberlerin (RUHU AZAM)'ı da Allah'ın emriyle cihana hakimdir. RUHU AZAM ismi azam deęildir. İsmi azam ile yani anahtar olarak Ruh Azam harekete geçer.

Ruhani cihanın kanunları maddi cihanın kanunlarını teshir ettiğinden (RUHU AZAM) arzdan semaya bir lahza yükselir.

Bir darbe ile denizleri ayırır. Bir işaretle kameri böler. Büyük cemaatleri birkaç lokma ile doyurur. Parmaklarından su akıtır. Bir nefesle hastaları kurtarır, ölüleri diriltir. Körlerin gözlerini açar. Bir avuç toprakla orduları tarumar eder.

Velhasıl, dağlara taşlara sulara karalara dirilere ve ölülere sözünü . dinletir...

Muayyen zamanda çiçeklerin niçin açıldığı,
Ağaçların niçin yemiş verdiği,
Bir takım yıldızların niçin fasıllarla görüldüğü,
Balın niçin tatlı olduğu,
Arz ve kamerin hatta güneşin niçin hareket ettiği.
Bir tohumun nasıl bir ağaç olduğunu,
Aldığımız gıdanın nasıl ete ve kana tahvil ettiğini bilmezsek:
Peygamberlerin de niçin muayyen zamanlarda zuhur ettiklerini,
niçin harikulade hareket yaptıklarını bilemeyiz.

Bütün bildiğimiz Peygamberlerin gelip bunları yaptıklarıdır...

Her milletin kendine mahsus mürşitleri vardır...

Bunlar hakkında mütalaa yürütmek; henüz görülmeyen bir rüyayı tabire kalkmak gibidir.

Bugün ne kadar garip bir dünyada bulunuyoruz.Gül bahçesi var. Gül yetiştirip satanlar da var. Gül seyredilir ,vazoya koyanlar, henüz koklayanlar çok ... Gül insanlar şişelerde... Fakat gülden hisse alıp gül olmak isteyenler yok...

Kile sonnuşlar: Ne gü zel kokun var.

Kil: Tevazu ile şöyle demiş . Aslında bende koku yoktur.

Peki nereden bu koku:

Bir iki gün hakiki gülle arkadaşlık yaptım. Ondan bana sindi demiş. ve ağlamağa başlamış.Terlemiş ve etrafını bir koku doldurmuş. Ey dinleyenler:Sizde gül gibi insanlarla sohbet edin.Onlarla arkadaşlık yapın.

Onların gördüklerini duyduklarını bildiklerini başkaları görmemiş, duymamış ve bilmemiştir ...

Buda'nın Musa'nın İsa'nın tarihte müseccel öyle hareketleri var ki; İskender'in fuhatını, Napolyon'un hareketini inkar etmek nasıl mümkün değilse onları da inkara imkan yoktur .. Onların gelişleri bir mucizedir.

Hazreti Resule inanan ilk insan Hazreti Hatice idi. Hazreti Hatice kamer'ın inşikakını beklemedi.

Peygamberin fukaraya yardım, zavallılara, borçlulara, muavenet yurtsuzları yolda kalanları himaye ettiği için... İman etmişti...

Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Zeyd İbni Harise hiç bir mucize istemeden iman ettiler.

Hazreti Resul: Nuh tufanına uğrayanların

Şap denizinin derinliklerinde boğulanların

İsa'nın nefesiyle dirilenlerin

Evlatlarına bütün beşeriyete hitap ediyordu.

Nuh tufanını Kızıl Denizin yarılmasını,ölülerin dirilmesini inkar edip, tenkit edenlere de hitap ediyordu ...

Cihan şumul her canlıyı çağırıyordu.

Fazilet, doğruluk insan severlik duygularıyla Allah'a bağlanmalarını bildiriyordu. Para, toprak, ücret istemiyordu...İmparatorluk, saraylarda yaşamak peşinde değildi. Beşeriyete acıdığından bunları yapıyordu.Ve o mütevazi büyük insan toprak üzerine serili bir hasırın üstünde bir deve postunda yatar, yamalı temiz elbise giyer, toprak kap yemek yer, evini süpürür. İcap ettiği zaman bu basit gibi görüntüden ayrılarak semavatı geçerci.