

VAHİY

Harfsiz kelimesiz sözsüz sessiz, Cebrail ile dile getirilen nasıl olduğunu bilemediğimiz ve ismine (Vahiy) dediğimiz bu ihtizazların hepsi (Allah) cadır. Resul'de Arap lisanı üzere kelimelere ayetlere tahavvül etmiştir. Yani; Resülü Ekrem'in söylediği Cebrail'den aldığı (Allah) canın Arapça'ya tercümesidir.

Musa, dağda Ya Rabbi bana kendini göster dedi. Kendi dilinde ona (Allah) ca hitap geldi.

Bu ses mi idi?... Hayır. Musa'nın içinde kendi diline tercüme olan (Allah) ca idi.

Beni göremezsin.

Bu hitabı yani (Allah) cayı Musa'dan başka kimse anlayamazdı ve duymazdı.

İnsan kulağı bir diyapozunu saniyede 14 defa ihtizaz yaptıran müessirin sesini duyar. Aşağı düştükçe ihtizaz yani frekans hızlanıp küçüldükçe sifıra kadar gider. Atomlardan böcek ve karıncalara daha küçük hayvanata kadar ses duyamayız. Bu insana bir şey fısıldar.

Anlarsanız, incelir, proton olur diyelim.

O zaman bütün atomların ve protonların durmayan raksı başlar ki buna tesbihat ismi verilir. Allah dilinde... Bu, ta (Allah) caya kadar yanaşır. Bu sözleri biraz düşünün, bir şeyler anlayabilirsiniz .

Kur'anı Kerimde lisanen Arabiyyen buyrulması Resülü Ekrem'in (Allah) cayı Arapça ile söylediği vahiylerin ve Resul'ün doğru söylediğini Cenabı Allah lisanen Arabiyyen ayeti ile tasdik ediyor.

Söylediği doğrudur. İnsan lisanı kelimeleri izaha kâfi gelmez ise de bu sözler insana birşey fısıldar. Onu kavramaya çalışınız.

13.2.1982,Cumartesi